



doopsgezind  
venster

september oktober 2020

doopsgezinde gemeente zutphen

## **Auto dienst**

Zr. H.Vis-Schuursma      0575-545496  
Zr. E.Hoogterp            0575-546975  
Zr. M.Rexwinkel          0575-521922

## **Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen aanvang 10.00 uur**

06 september            Kerkenraad  
*2<sup>de</sup> collecte*              *Project Suriname*

20 september          Zr. Tjarda Brouwer  
*2<sup>de</sup> collecte*              *Wereldwerk / vredeswerk*

04 oktober               Ds. E. Borren  
*2<sup>de</sup> collecte*              *Stichting leergeld Zutphen*

18 oktober               Ds. A.C. Thimm-Stelwagen

**Afscheidsdienst info volgt**  
*2<sup>de</sup> collecte*              *Adoptiekinderen*

01 november             Ds.E. de Clerq  
*2<sup>de</sup> collecte*              *Project Suriname*

Voor verdere informatie zie website  
[www.dgzutphen.doopsgezind.nl](http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl)

## **Van de redactie**

De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 25 oktober 2020  
Emmy Nab 0575 523732  
mail [j.nab@chello.nl](mailto:j.nab@chello.nl)



## **Inhoud**

Vanuit de Kerkenraad

Van de leden en de vrienden

Zusterkring

Diaconie

Van de predikante

Ingezonden info

Waarneming predikant

Gedicht

Deurdienst

Middagpauzediensten

Adressen



## **Vanuit de Kerkenraad**

### **Met het verkeerde been uit bed stappen.**

“En toen zag ik een heel eng filmpje op internet van een krom mannetje met een heel erg lelijk gezicht en die keek zo, ” en Rixt trekt een verwrongen gezicht. “Er werd gezegd dat hij met zijn verkeerde been uit bed was gestapt. Ik werd erg bang, dat ik net zo’n raar gezicht zou krijgen, als ik met mijn verkeerde been uit bed stapte. Toen heb ik heel vaak naar dat filmpje gekeken, maar ik kon niet zien wat dan het verkeerde been was. Was het nou links, of rechts of veranderde dat elke dag? Ik ging zoeken naar een oplossing en daarna stapte ik altijd met twee benen tegelijk mijn bed uit.”

## **Discriminatie.**

Ik had een afspraak met een raadslid in een Brabantse stad. Ik was een kwartier te vroeg, hij zag me op de gang, stond op en riep me naar binnen. Daar zat een zwarte mevrouw. “30 juni, 1 juli,” zei ze op luide toon tegen me toen ik binnen kwam. Ik keek haar vragend aan en zei: “Dat zegt me niet veel.”

Ze keek triomfantelijk naar me en riep: “Een witte man. Die weet van niks!” En voegde er aan toe: “Keti Koti”. Dat is het feest in Suriname waarin het verbreken van de ketens, het einde van de slavernij gevierd wordt. Ik weet er een heleboel van, maar was al opzij gezet en afgeschreven: wit en man. Ze praatte onafgebroken door over alle acties die ze ondernam, alle projecten die ze opgezet had om de discriminatie aan te pakken en hoe blij de politieke verwanten van het raadslid mochten zijn, dat ze gezamenlijk wilde optrekken in de strijd tegen racisme. Ik vond het een raar mens, haakte af, maar ze had wel bereikt dat ik voelde wat het betekende om racistisch en seksistisch gediscrimineerd te worden.

## **Zwarte levens.**

Ik beseft dat breekijzers nodig zijn in elke strijd om emancipatie, en daar horen sterke leuzen bij. Maar toch steekt de term me: Black lives matter. En wat me steekt, is dat racisme daar al in gebakken zit. Zwarte levens tellen. Nee, denk ik dan: alle levens tellen, ook zwarte levens.

Discriminatie is aangeboren. Ieder levend wezen moet vrezen voor zijn of haar leven vanaf het

moment van de geboorte. In de hele natuur is het eten en/of gegeten worden en dan is het absoluut noodzakelijk om onderscheid te kunnen maken tussen de veiligheid die de eigen soort biedt en het gevaar dat de ander, kan betekenen, met als keuze in gedrag: vechten, vluchten of verbergen. In elke nieuwe omgeving schatten we ogenblikkelijk in, waar de gevaren zitten. Wie kan ons bedriegen? Wie zal misbruik van ons maken? Wie blijft onverschillig als ons iets overkomt en op wie kunnen we rekenen en bouwen? Een voorbeeld. Er wordt aan de deur gebeld. Probeert er iemand met een babbeltruc binnen te komen, is het de online bestelling, waarop we zitten te wachten of komt de dominee op pastoraal bezoek? Daartussen onderscheid maken is gewoon nuttig en bepaalt hoe wijd we de deur open zetten. We moeten dat vooral blijven doen, zonder in paranoia te vervallen. We discrimineren dus de hele dag door. En wie het meest op onszelf lijkt, vertrouwen we het eerst en het diepst. En in samenhang daarmee: wie afwijkt, wordt gewantrouwd. En aangezien een afwijkend uiterlijk direct opvalt, ligt het voor de hand dat discriminatie daar sterk mee samenhangt. Wie wil dat we elkaar niet op de kenmerken van kleur, etniciteit of welk uiterlijk kenmerk dan ook, beoordelen, afwijzen en benadelen, moet een manier vinden om de aangeboren neiging om te discrimineren, om te buigen naar een vorm die nuttig is voor ons allen. Niet afleren, maar ombuigen. Iets anders zal trouwens niet lukken.

## **Verband?**

Wat hebben die losse notities hierboven met elkaar te maken? Is er een verbindend iets? Misschien wel. Wie meemaakt dat Rixt keer op keer eenzelfde filmpje bekijkt over een eng mannetje, kan denken: Wat vindt ze daar nou aan? Wat een raar, morbide kind, terwijl het tegendeel natuurlijk waar is. De mevrouw in het tweede verhaaltje zit volkomen gevangen in haar eigen wereldje, vraagt niets, oordeelt en veroordeelt in één lange monoloog. En de derde notitie probeert te zeggen, dat we soms op goede gronden discrimineren en soms niet. Wie alleen op uiterlijk discrimineert, doet de ander onrecht. Misschien kunnen we zeggen, dat wie niet vraagt en onderzoekt wat de ander beweegt en hoe de ander denkt en voelt, in ieder geval op foute gronden discrimineert.

*Willem Wanrooij.*

## **Van de leden en vrienden:**

Mevrouw d'Andofi heeft te kennen gegeven niet langer te willen zijn opgenomen in ons vriendenbestand.

Vanaf 1 september is Da .A.C.Thimm-Stelwagen niet meer in dienst van onze gemeente en is er dus een vacature.

## **Zusterkring**

Voor het eerst sinds 5 maart hebben we het erop gewaagd en zijn op 23 juli weer bij elkaar gekomen. Het kon heel goed in tuin en tuinhuisje van Lydeke en Raang.

Er viel natuurlijk veel te praten over hoe we tot nu toe deze onwezenlijke tijd doorgekomen waren. Gelukkig allemaal gezond en omringd door veel hulp, telefoontjes en ander contact o.m. in de vorm van "geestelijk voedsel" vanuit de gemeente.

Er werd nog e.e.a. voorgelezen uit pastorale brieven van Dirk Jan Steenhuizen, voorganger in Apeldoorn en uit een wekelijkse bemoediging door de voorgangster van Zuid Limburg.

Het was fijn om elkaar nu in levende lijve weer te ontmoeten.

19 augustus was onze bijeenkomst in Eefde.

Dit keer binnenshuis, maar wel op "afstand".

We behandelden een nummer van de Open Deur over "Broeders en zusters" en de vele aspecten die hieraan vast zitten. We gingen uit van Martha en Maria. Martha die aandacht vraagt en gewaardeerd wil worden voor alles wat zij doet en Maria die volgens Jezus het beste deel heeft gekozen.

Ben je struikelblok of steun voor je broer of zus. Je wordt al vroeg, mede bepaald door je plaats in de rij in een gezin. Over dit onderwerp viel natuurlijk veel te praten.

De volgende keer is op **17 september**.

Waar...hangt af van het weer etc. Dat hoort ieder nog t.z.t.

Het was ook nu weer goed om "gewoon" te kunnen samenkomen.

*Heleen Vis*



Opbrengst collecte voor de eigen gemeente van maart tot augustus € 180,00.

Zolang als de diensten in corona setting plaatsvinden doen we alleen de “tweede” collecte. Iedereen wordt verzocht het geld voor de eerste collecte, die voor de eigen gemeente, over te maken.

### **Diaconie**

05-07-2020	Syrische asielzoekers	€ 41,50
19-07-2020	Project Suriname	€ 70,15
02-08-2020	Duurzame ontwikkeling	€ 41,00
16-08-2020	Voedselbank	€ 51,60

### **Van de predikante**

#### **‘Thuis op de aarde’: het nieuwe jaarthema van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit**

Onze kinderen hebben een thuis en een ‘thuis-thuis’. ‘Thuis-thuis’ is waar ze vandaan komen, waar wij, hun ouders wonen. Thuis is waar ze zelf wonen, want alle drie kinderen hebben inmiddels een eigen woonplaats als student of werkende. Ze zijn graag thuis in hun eigen omgeving, met medestudenten of met een partner. En gelukkig zijn ze ook graag bij ons, thuis-thuis, als het zo uitkomt.

Wat is het belangrijk, om een eigen thuis te hebben. Een plek waar je jezelf kunt zijn, uit kunt rusten en naar terug kunt keren, als je weg bent geweest. Het is niet vanzelfsprekend.

De Hebreeuwse letter beth (ב) Betekent 'huis'. De vorm van de letter ב is als een huis: De Eeuwige is de grond onder je voet, steun in je rug en een dak boven je hoofd om je weg in het leven op aarde te gaan... Dit zie je terug in de vorm van de letter.



Het hebben van een eigen huis is van levensbelang. Je voelt je thuis in je eigen huis, in je eigen land. Maar ja, wat als dat eigen land niet meer bewoonbaar is... tenminste, niet voor jou? Als je huis niet meer bewoonbaar is.... tenminste, niet voor jou?

Wat als er overstromingen, branden, explosies of oorlogen plaats vinden? Als je je huis moet verlaten en niet meer terugziet?

Ons thuis is de aarde. Dit thuis, deze aarde bewonen wij niet alleen. Maar liefst 17 miljoen mensen in Nederland, dat is ongelooflijk veel en thuis van veel mensen. En dan zijn er nog de dieren en de planten. We moeten rekening met elkaar houden in dit grote, dicht bevolkte huis. Dit huis is van God, want 'Van God is de aarde en al wat leeft...' (Psalm 24). De bijbel maakt ons daarvan weer bewust.

Laten we samen stil staan bij wat 'Thuis op de aarde' betekent. Hoe ga jij om met jouw thuis? Waar voel je je het meest thuis? Wie zijn er voor jou belangrijk in dat thuis? Hoe houd je rekening met de mede-bewoners? Hoe belangrijk is de rest van de schepping voor jou? En wat is de rol van God in dit alles (voor jou)?

Een mooi thema om met elkaar in de komende tijd aan de slag te gaan.

*Akke-Clara Thimm-Stelwagen*

## **Van de predikante**

Wat een schrik! Wat er precies is gebeurd, niemand weet het. Feit is, dat Paul en ik met de auto een pittig ongeluk hebben gehad: de auto is vier keer over de kop geslagen. Gelukkig is er verder niemand betrokken geraakt bij het ongeluk en zijn we levend uit de auto gekomen. We hebben onze vakantie ge-annuleerd en zijn de hele zomermaand thuis geweest. Ziek geschreven. Want Paul heeft twee gebroken nekwervels en draagt een nekband, 24 uur per dag. We hopen dat daardoor de wervels weer goed aangroeien. Dat neemt veel tijd. Zelf ben ik er genadig van afgekomen met alleen gebroken en gekneusde ribben en een 'seatbelt-print'. Zo'n 'seatbelt-print' veroorzaakt nog wel eens interne bloedingen. Daarom hielden ze mij ook een nachtje in het ziekenhuis. Maar gelukkig kreeg ik geen bloedingen. Inmiddels ben ik zover hersteld, dat ik 50 % aan het werk kon gaan. Het valt allemaal nog niet mee. Ik had zo graag goed afscheid genomen bij jullie allemaal. Allereerst verhinderde het Corona-virus onze samenkomsten en de pastorale bezoeken konden niet doorgaan. Toen ik die weer een beetje oppakte, kwam het ongeluk er bij.

Daarom: beste mensen, bedankt voor de 11 jaren die ik in de Doopsgezinde Gemeente Zutphen mocht zijn. Het vertrouwen dat jullie in mij stelden. We hebben zo veel samen meegemaakt. Enigheid en onenigheid, rouw en trouw, verdriet en vreugde. Velen van jullie mocht ik bijstaan in moeilijke perioden. Samen hebben we gelachen en gehuild. Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Ik zal jullie missen.

Van harte nodig ik jullie uit voor de afscheidsdienst die waarschijnlijk 18 oktober zal zijn. Details over deze dienst volgen nog te zijner tijd. Ik hoop jullie daar te zien. En voor wie niet kan komen: bel me gerust, dan spreken we elkaar tenminste nog.

Tenslotte: bedankt voor alle goede wensen, lieve kaarten en mailtjes die we kregen na ons ongeluk. Het hielp en helpt ons nog steeds. We hebben een boog tussen keuken en kamer, daar hangen bijna al de kaarten. Zo lopen we elke dag een aantal keren onder jullie goede wensen en gebeden door.



Een hartelijke groet,  
*Akke-Clara Thimm-Stelwagen*

## **Ingezonden info**

Vervolg "ALLES IS DE SCHULD VAN EVA' DEEL 4  
Vervolg zoektocht naar de wortels van misogynie  
dwz. vrouwenhaat en -afkeer.

Kloosterleven; armoede, kuisheid en  
gehoorzaamheid.

Tijdens het concillie van Nicea in 325 werden de vrouwen opgeroepen om het voorbeeld van Maria te volgen. Haar maagdschap had zich n.l. ontwikkeld tot een filosofie van ascetisme, tot een morele doctrine en daartoe kwamen de kloosters van pas. (men had trouwens de gekste ideeën over dat maagdschap: bv. daar een vrouw als maagd geboren wordt, moet dat toch wel Gods bedoeling zijn geweest. Door boete te doen, een zeer sober leven te leiden en vooral maagd te blijven, zouden vrouwen, die immers de wortel van alle kwaad zijn (Heronimus ) de balans weer wat recht kunnen trekken. In de kloosters heerste vaak een streng regime; vasten, slapen in een koude cel, opstaan voor dag en dauw, bidden in de koude kapel, soms een spreekverbod. n.b. Bij de nonnen werden de regels ook nog strenger toegepast dan bij de mannen, aangezien de neiging van de vrouw tot het kwade ..... In de 13e eeuw maakten canonieke wetten het mogelijk om vrouwen tegen hun zin in kloosters op te sluiten en daar maakten vaders en echtgenoten geregeld gebruik van. Hoewel veel later de scherpste kantjes er wel wat afsleten, vooral in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, (veel geestelijken gingen in een gewoon huis wonen, min of meer als een gewone burger ) bleven toch sommige regels lang gehandhaafd en ik herinner

me uit 1969 tijdens een weekje met een vriendin in Parijs dat zij op bezoek ging bij haar vroegere schoolvriendin die aldaar tot een strenge orde toegetreden was. De non zat achter tralies tijdens hun gesprek\*. (\*uitzondering) Overigens moeten we niet alleen maar negatief over de kloosters denken, ze boden in ieder geval een keuze-mogelijkheid voor vrouwen; zij konden zich daar ontplooien, ontwikkelen en onderricht geven. (hoewel er ook periodes waren dat vrouwen niet mochten leren lezen en schrijven ) Er waren beroemde abdisen (verschillende van hen zijn heilig verklaard ) die ook naar concilies gingen en invloed hadden, maar ze mochten niet in het openbaar het woord voeren. Het was en bleef een man die voor de geestelijke verzorging (de biecht afnemen, de mis lezen ) moest zorgen. Evenmin mochten zij tijdens de mis uit de bijbel voorlezen, psalmen, halleluja's of wisselzang zingen: protesten van de ab-dissen hielpen niet. Nog steeds bekend zijn o.a. Brigide ( Ierl. ); haar verering raakte vermengd met de verering voor een natuurgodin, de keltische Ceridwen, Theresa van Avila (Sp.) wier geschriften nu nog in vele talen worden gelezen maar die in haar tijd hevig werd tegengewerkt en Clara ( It. ) de volgeling van Franciscus van Assisi. De kerkelijke tegenstanders beriepen zich steevast op Paulus maar de nonnen beriepen zich op Jezus zelf. Tijdens de reformatie liepen veel kloosters leeg en vaak vonden de ex -nonnen een echtgenoot in de ex-monnikken: zo huwde Luther één van hen, Catharina von Bora. Ze werd hem trouwens min of meer toegewezen en hij zei van haar "In huiselijke aangelegenheden steun ik op Käthie; verder word

ik geleid door de Heilige Geest." (nou, nou hij durfde wel "geleid door de Heilige Geest ." Hij was gruwelijk fel tegen de uitgebuite en verarmde boeren tijdens hun opstand in de z.g. Boerenoorlog -1524 tot1525 - en hij zond zeer haatdragende en opruiende geschriften tegen de Joden de wereld in ). Verder was Luther fel tegen het celibaat, hij vond dat vrouwen moesten trouwen en kinderen krijgen; van enige zelfstandigheid bleef er voor hen niets over want óók hij leerde dat de vrouw aan haar man onderdanig moest zijn. Hij pleitte trouwens wel voor onderwijs voor hen (1 uur p/d, de jongens 2 uur ) tenslotte moest iedereen zelf de bijbel kunnen lezen. De reformatie was voor de vrouw een stap achteruit.

In Ierland waar de kerk veel macht had (inmiddels grotendeels afgebrokkeld )"ontfermden" de nonnenkloosters zich vanaf midden 19e eeuw over "gevallen meisjes en vrouwen" de Magdalena kloosters. Deze 'gevallen' meisjes konden b.v. zwanger zijn (het ergste misdrijf dat een vrouw kon begaan, zelfs als zij verkracht was; de dader kreeg geen straf ) ze kon opstandig zijn of ook alleen maar mooi zijn; in alle gevallen was ze een moreel gevaar. (wat moeten die Ieren ongelukkig geweest zijn; bang om zelf ontdekt te worden en mekaar beloeren om elders een zonde te ontdekken L.H.) Zo werd een meisje "aangegeven" dat vanuit de eigen tuin met een jongeman die op straat stond gepraat had. o.a. Door een documentaire over deze kloosters weten nu veel van wat er zich afspeelde. Het waren z.g. opvoedings en rehabilitatie instituten maar de pupillen waren als gevangenen opgesloten achter hoge muren. Er heerste een



onderdrukkend systeem en er was een schrijnend gebrek aan persoonlijke en liefdevolle aandacht; d.w.z. psychische en emotionele verwaarlozing grenzend aan pure mishandeling (via harde straffen ). De meisjes/vrouwen moesten hard werken van vroeg tot laat; berucht was het werk in de wasserijen; met de hand wassen in heet en spoelen in ijskoud water. De kloosters verdienden hier veel geld mee terwijl ze ook voor ieder kind geld van de overheid kregen. Er was ook sprake van ondervoeding, verwaarlozing en gebrek aan medische zorg. De schatting is dat ongeveer 30.000 vrouwen en meisjes in deze kloosters opgesloten zijn geweest. (periode 1925-1961)

In 1996 is het laatste klooster van deze orde gesloten; toen leefden er nog een paar oude nonnen en ex-pupillen, die niet in staat waren geweest om in de vrije maatschappij hun weg te vinden. In ons land was er een vestiging van de orde van de Goede Herder, het St.Jozef gesticht te Made. Terwijl het officieel ging om zorg voor verwaarloosde en misdeelde jeugd (de problemen lagen thuis ) kwamen deze kinderen in een soort strafinrichting; opsluiting achter hoge muren en verder veel overeenkomsten met de kloosters in Ierland. Deze nonnen hadden geen verstand van psychologie of van pedagogisch handelen, noch gevoel voor het leed en de trauma's van hun pupillen. Misschien herkenden zij ook hun eigen leed niet eens; als "dochters van Eva" moesten vrouwen immers lijden; het regiem was de richtlijn, de gevoelens telden niet en de eigen wil moest overwonnen worden.(de " wil breken " kom je zelfs weleens tegen; dat was trouwens lang een opvoedingsideaal o.a. in Duitsland.) De meisjes

van de Goede Herder werden tot in de jaren 70 aldaar geplaatst door kinderrechtshouders, voogdijverenigingen en ook door ouders. Had niemand hier enig zicht op; noch de gezinsvoogden, die toch moesten rapporteren aan de Raden v.d.K.B. en de kinderrechtshouders ? Sliepen die ? Pas in 1978 kwam er een verbod op de dwangarbeid (naaiateliers voor V&D en wasserijen). Nu is een advocaat bezig om een geldelijke vergoeding voor ex-pupillen te verkrijgen; tot nu toe geweigerd. In Ierland dito, terwijl er wel geld is want de kloosters bezitten kostbare grond die verkocht zou kunnen worden. (gegevens ontleend aan een uitvoerig onderzoeksrapport "Gedwongen arbeid bij De Goede Herder" van prof.dr.G.Heerma van Vos en prof.dr.M.Houwerzijl. )

Wordt vervolgd.

*Lies Hoogterp*

### **Nieuws van de kerktuin.**

Ons mooie kerkje ligt temidden van een fraaie tuin: maar die blijft natuurlijk niet vanzelf fraai. Aan een tuin is altijd werk te doen. De tijd dat we veel zelf deden en dat de leden van heinde en ver kwamen om onkruid te wieden, te snoeien etc. is voorbij. Ik zie in gedachten nog onze zr.Trijnie Oostenveld die tot op hoge leeftijd haar steentje kwam bijdragen. Inmiddels verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we het ons kunnen veroorloven om een hovenier het werk te laten doen. Maar de huidige hete en droge zomers riepen natuurlijk wel de vraag op "hoe houden we de boel in leven". Om te beginnen heeft Jan Nab alle regenpijpen zo

afgezaagd dat -als het regent- het regenwater niet meer het riool ingaat maar op de tuin terecht komt en onder één pijp is ook nog een regenton geplaatst. Maar het grootste karwei heeft Jan ook verricht; n.l. de aanleg van een besproeiingssysteem. (met grond-water) Verleden jaar heeft hij laten boren en dit jaar heeft hij alle ondergrondse leidingen aangelegd en een pomp met alle benodigheden geïnstalleerd. Een zelf gemaakte kast (met een slot, tegen diefstal ) maakt de boel af. Dit karwei heeft hem heel wat dagen gekost (één dag geassisteerd door Albert Pauw, onze hovenier ) en hij verdient alle lof en waardering voor zijn werk en voor dit staaltje van kunnen!!! Wat boffen wij met zo'n gemeentelid, met zo'n alleskunner. Tegenwoordig kan met het omdraaien van één handel de halve tuin worden besproeid (de andere helft erna ). Er komt nog een tijdsklok op zodat bij een eventueel vergeten het sproeien niet eindeloos doorgaat. De tuin komt tegenwoordig met Covid-19 ook goed van pas, want we drinken daar nu vóór de dienst koffie i.p.v. na de dienst en men kan gebruik maken van zitjes op het grasveld. Leuk om te vermelden dat onze buurman zich ook kan gaan aansluiten op ons systeem en gaat bijdragen in de gemaakte kosten ). Namens de tuin commissie

*Lies Hoogterp*

### **Vakantie week FREDESHIEM**

Van 11 – 16 oktober is er een speciale vakantieweek op Buitengoed Fredeshiem. Dit is een vakantieweek voor actieve single senioren.

### **MCC**

Afgelasting viering 100-jarig bestaan Mennonite Central Committee.

### **Waarneming predikant**

Na 1 september hebben we geen vaste predikant meer. De beroepingscommissie is druk bezig met de procedures in een zoektocht naar een nieuwe predikant. Er wordt geprobeerd de advertentie voor 1 oktober te plaatsen.

Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg dan wil de kerkenraad voor een passende oplossing zorgen. Gelukkig is Ds. Jeanet van Woerden bereid gevonden een consulentchap aan te gaan.

Uiteraard gaat ook zij op vakantie en zullen er andere momenten zijn dat ze niet in de gelegenheid is om voor ons klaar te staan. Daarom zijn we blij met het aanbod van Ds. Cees de Gooijer om waar te nemen in een deel van september. Ook kan er een beroep worden gedaan op Ds. Els de Clercq. Als kerkenraad zijn we erg blij met de geboden hulp.

## **ROZEN**

Soms zijn de dagen  
zo transparant  
dat het moment vervaagt  
en alles helder wordt:  
dat ik de rozen van weleer  
-reeds lang verwelkt –  
aanschouw in volle luister  
en de verwaaide geur  
weer speur in rijk aroma.

Soms zijn de dagen  
zo transparant  
dat het moment vervaagt  
en alles helder wordt:  
dat ik doorzie  
wat te gebeuren staat  
ze zullen volop bloeien  
de knoppen van vandaag  
aan struiken van morgen.

*Pier Ebbinge*



## **Deurdienst**

06 september	Marijke Rexwinkel
20 september	Marina Duim
04 oktober	Emmy Nab
18 oktober	Hermien Kuipers
01 november	Lydeke Boer Iwema

Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is  
De wijziging doorgeven aan Willem

## **Noodmaatregelen**

In het voorjaar is de vraag bij de kerkenraad neergelegd om na te denken over wat we moeten doen als iemand plotseling onwel wordt in de kerk. Moeten we 112 bellen? Moeten we het AED apparaat halen? Wil iedereen wel gereanimeerd worden? Het is nog lastig om dit voor iedereen goed te regelen en zodanig vast te leggen dat een ieders wensen daarin duidelijk zullen zijn op het moment dat er iets gebeurt. We zijn nog aan het nadenken wat het beste hierin zal zijn.

Ook weten we niet van iedereen wie er gewaarschuwd moet worden mocht u iets overkomen. Daarom al wel het verzoek om een contactpersoon door te geven. We zullen er dan voor zorgen dat in de kerk een lijst aanwezig is met deze gegevens. Wilt u een naam en een telefoonnummer van uw contactpersoon doorgeven aan Carin Dassel? Het liefst per mail of per post. We zullen alvast een lijst in de kerkenraadskamer klaarleggen waar u ook direkt deze gegeven kunt opschrijven.



Even tijd voor iets anders . . . . .

**MIDDAGPAUZEDIENST**

elke donderdag van 12.15 uur  
tot 12.30 uur  
in de Lutherse kerk, Beukerstraat 10

uitgaande van de Raad van Kerken

03-09-2020	Ds. W. Stolte
10-09-2020	Ds. S.A. Meijer
17-09-2020	Ds. J. Van Houwelingen
24-09-2020	Ds. Mevr. D. Van Alphen-Ubbens
Vredesweek	

01-10-2020	Ds. C. Bochanen
08-10-2020	Ds. J. Boer, Nunspeet
15-10-2020	Pastor Mevr. G. Pols
22-10-2020	Dhr. R. de Boer
29-10-2020	Mevr. N. Bilder, LdH

**Predikant** VACATURE

Bij vragen kunt u iemand van de kerkenraad bellen

**Kerkenraad**

**Voorzitter** Carin Dassel

tevens 0570-677801

**secretaris** [dasselcarin@gmail.com](mailto:dasselcarin@gmail.com)

**boekhouder** S.Duim

telefoon: 0314-346030

bankrekening dg gemeente

ZutphenNL06RABO0376722339

postbankrekening dg gemeente

Zutphen NL64INGB0000904945

**Diaconie** bank.rek.NL43INGB0007208286

t.n.v.Doopsgezinde Gemeente

Zutphen

**kosterij** Jan en Emmy Nab

telefoon 06-43782166

0575- 523732

postadres: IJsbaanstraat 2 7203 JH Zutphen

website: [www.dgzutphen.doopsgezind.nl](http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl)

e-mail adres: [info@dgzutphen.doopsgezind.nl](mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl)