



doopsgezind
venster

november december 2022

doopsgezinde gemeente zutphen

Autodienst

Zr. E.Hoogterp 0575-546975
Zr. M.Rexwinkel 0575-521922
Zr. L. Boer Iwema 0575-523892

Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen aanvang 10.00 uur

06 november Da. J. Van Woerden
Herdenking overledenen
2^{de} collecte *Gemeente opbouw*
13 november Da. Aly Meijer
Enigheidsmaal
Najaarsvertoeving (na de dienst)
2^{de} collecte *Kerstpakketten*
04 december Br. D.J. Steenbergen
2^e Advent
2^{de} collecte *Adoptiekinderen*
18 december Br. R. Boer Iwema
4^e Advent
2^{de} collecte *Stichting leergeld*
24 december Da. Aly Meijer
Kerstavonddienst 19.30 uur
2^{de} collecte *Voedselbank*

Voor verdere informatie zie website
www.dgzutphen.doopsgezind.nl

Van de redactie

De kopij voor het Venster ontvang ik graag
voor 25 december 2022 Emmy Nab
0575 523732 mail j.nab@chello.nl



Inhoud

Vanuit de Kerkenraad

Zusterkring

Van de predikante

Verandering rekeningnummer

verjaardagen

Middagpauzedienst

Deurdienst

Collectes

Ingezonden info

Gedicht

Adressen



Vanuit de Kerkenraad

Ter voorbereiding op mijn voorwoord in het mei-juninummer heb ik abusievelijk al eerder tekst aan de redactie doorgegeven. (Omdat Willem toen aan “de beurt” was is deze tekst blijven liggen). De tekst is helaas nog steeds actueel, en verschijnt nu – na enkele aanpassingen- in dit najaarsnummer.

Sinds inmiddels ruim 8 maanden krijgen we via de media dagelijks veel over de verschrikkelijke gebeurtenissen elders in Europa tot ons. Helaas zijn ze niet uniek, vrijwel ieder land heeft immers zware perioden in de geschiedenis. Maar door allerlei tastbare zaken- variërend van bijvoorbeeld de hogere gasprijen, vluchtelingen die naar Nederland komen of de vele hulpacties – raakt het ons meer dan vele oorlogen elders in de wereld. Zelf ben ik wellicht verwend. Verwend omdat ik me gelukkig mag prijzen dat ik nooit heb hoeven meemaken in angst te moeten leven; dat je door een medemens iets gewelddadigs wordt aangedaan.

Maar ook om wat als normaal wordt bevonden: nooit honger, een dak boven je hoofd, allerlei voorzieningen waar aanspraak op kan worden gedaan en levend in een welvaart die velen in de wereld ontbreekt.

Dit voorjaar ging Jan Willem Stenvers voor in de dienst. In zijn preek stond hij stil bij de gebeurtenissen in Oekraïne. Het zette mij (weer) aan het denken: vrede, vredeskerk, e.a. Het roept vele vragen bij me op. Kun je zodanig handelen als individu dat het effectief kan zijn of is alleen handelen vanuit ideologisch motief bereikbaar? Dat bv. meedoen aan een actie om een poster op je raam te plakken je de omgeving laat weten hoe je over iets denkt en jezelf voldoening geeft dat je de poster hebt opgeplakt, maar ook beseft dat jouw actie de wereld nietveranderd? Nee, alle kleine beetjes helpen. Het hebben van hoop is misschien wel één van de drijfveren van het hebben van een ideaal.

Na afloop van de dienst sprak ik met Jan Willem over zijn preek, en over vrede/ vredeskerk. Hoe ga je daar mee om?

Ik had een wel erg hypothetische vraag in gedachten (hoewel het eerder in de geschiedenis is voorgekomen, denk aan Annemarie Jorritsma). Stel: je bent minister van Doopsgezinde huize en neemt deel aan de ministerraad. Op de agenda staat het verzoek van Zelenski om wapens.

Wat is dan je antwoord? Er tellen ongetwijfeld vele andere factoren mee die van invloed zijn alvorens een standpunt kan worden ingenomen, maar toch; wat zou u zeggen?

Jan Willem vond het een interessante vraag, en gaf aan deze te overdenken. Doet u mee?

Pieter Boukema

Kerstavonddienst en vervoer.

Dit jaar is er met elkaar besloten dat we een kerstavonddienst houden op 24 dec. a.s. De dienst zal 19.30 u starten. Eigenlijk hadden we bedacht dat we alleen nog op 1^e kerstdag dienst zouden houden, daar we weten dat er mensen onder de leden zijn die het onplezierig vinden om in het donker auto te rijden. Maar ja met een predikant die we met Arnhem delen, ziet het er komende tijd uit dat 1x per 2 jaar de avonddienst toch terug is.

Wel willen we graag dat iedereen die dat wil erbij aanwezig kan zijn!!

Daarom zullen we met elkaar regelen dat er mensen taxidienst zullen vervullen om de leden te rijden die dat prettiger vinden.

Het is prettig als we weten wie er gereden wil worden en wie er een ander kan rijden.

Wilt u zich hiervoor a.u.b. aanmelden bij mij?

Graag even een mailtje als u gehaald wilt worden en na afloop weer thuis gebracht wil worden.

En graag een mailtje als u geen bezwaar heeft om in het donker te rijden en een ander wilt halen en na afloop weer thuis wilt brengen.

Ik zal dan een indeling maken.

Mijn mailadres hiervoor is: ejdemeulder@hotmail.com

Hartelijke groet
Elselien

Zusterkring

Begin oktober kwamen we bijeen bij Lydeke thuis, met z'n zessen waren we deze keer compleet.

Omdat we sinds eind juli niet bij elkaar waren geweest, was er deze keer geen thema afgesproken. Toch waren er genoeg verhalen om uit te wisselen.

Ook keken we alvast een beetje vooruit. Er zal in februari een middag met muziek zijn en de volgende keer zal Lydeke een onderwerp uit de "Open Deur" ter tafel brengen.

Dat zal zijn op woensdag 16 november en dan komen we samen bij Tine Janse.

Lydeke Boer Iwema

Van de predikante

Laatst was ik bij een lezing van Arjan Broers over spirituele (on)volwassenheid.

We zijn spiritueel infantiel geworden en zijn op zoek naar spirituele volwassenheid, zei Arjan Broers. Hij is journalist, programmamaker en begeleider en sinds kort ook pastor bij de Dominicus Amsterdam, een zelfstandige oecumenische kerkgemeenschap, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Hij begon zijn lezing met het maken van een kleine gemeenschap van de toehoorders, door te starten met een meditatie. Dat ging ongeveer zo:

Kom bij jezelf, zet je beide benen op de grond en
voel de adem,
adem die je ontvangt en weer teruggeeft.
Ga eens naar binnen, daar waar het stil is.
Wat tref je daar binnen aan?
Wat is er aan gevoel?
Hoe zit je hier?
Heb je een steen op je maag,
Heb je iets op je lever?
Of misschien boter op je hoofd?
Draag je een zware last op je schouders?
Hoe je hier ook gekomen bent
en wat je ook met je meedraagt,
weet dat je hier welkom bent.
En dat je hier tot rust mag komen.
Zoek de stilte in jezelf,
waar vind je die?
Als je een boom mocht zijn, welke zou je dan zijn?
Stel dat je een dier was, welk dier zou je dan zijn?

Kom nu langzaam terug en open je ogen en wissel
uit met je buur, die naast je zit, welk dier en welke
boom bij jou naar boven kwamen.

*Arjan is een verhalenverteller, heeft theologie gestudeerd.
Zijn uitgangspunt is dat wij leven van genade, van wat we
ontvangen. Het begint bij wat ontvangen van je leven:
taal, opleiding, gewoontes.*

Wij krijgen van alles mee, God maakt de mens uit de
aarde met stof en vult ons met adem, geest.
Geloof is niet een dogmatisch bouwwerk. Durf je in het
leven te staan alsof er al iets goeds aan de gang is. Doe je
daar graag aan mee of ga je ervan uit dat de wereld niet
goed is en dat jij daar iets aan moet doen?

We hebben ons enthousiast verloren in de wetenschap, maar zijn daardoor uit balans geraakt. Naast alle crises die we aan het doormaken zijn, is er ook een spirituele crisis. Er is spirituele armoede. Meer dan 900.000 mensen hebben diabetes II, er zijn veel mensen met psychische aandoeningen, burn-outs onder jongeren. Dit noem ik tekenen van vervreemding. Religie doet haar werk niet goed. Religie gaat over verbinden. Wat er in je leven gebeurt, verbinden met wat er in het heilige gebeurt. Leren omgaan met rouw en roeping. Wat heb jij te geven, hoe kunnen we jou helpen om uit de verf te komen? Daarover zou religie moeten gaan.

We maken voortdurend afgoden in de seculiere cultuur. Bijv. status, geld, macht. Religie zou moeten helpen om mensen te laten uitgroeien tot volwassen mensen. Stel je voor: je ligt op je sterfbed en er wordt je gevraagd hoe is jouw leven geweest en je zegt ik heb een rijk leven gehad: Liefde, verbondenheid, aandacht, vriendschap, wijsheid. Op basaal niveau weten we dit allemaal wel. De echte rijkdom van ons leven is nooit materiële rijkdom. Toch wordt in dat laatste heel veel geïnvesteerd door mensen. Bijvoorbeeld: Varkens eten plastic omdat we dat zelf aan hen geven. Samen met het voedsel wat we hen geven uit de supermarkt, omdat we te lui zijn of omdat het ons te veel geld kost, om dat eten uit het plastic te halen. Zo komt er via die varkens die wij vervolgens opeten, plastic in onszelf.

De klimaatcrisis is ook fundamentele vervreemding. We produceren ons eten met gif. We putten onze grond uit. Wat zijn we aan het doen? En hoe krijgen we het gekeerd? Hoe komt het dat we het zover hebben laten

komen? We putten Moeder aarde uit. Wanneer gaat ze zeggen dat het genoeg is geweest?

Wijsheid werd vroeger in verhalen en metaforen uitgewisseld. De Bijbel is een sprookjesboek wordt vaak gezegd. Wat is de waarde van die verhalen in zo'n boek? Bijv. De roeping van Mozes bij het brandende braambos. Hij zit in de woestijn en wordt geroepen. God zegt: Doe je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Het verhaal vertelt ons: De werkelijkheid waarin je staat, dat is de heilige grond waarop je staat. Het verhaal van Jona, de vraag die daarbij gesteld kan worden: wat is er in jouw leven, waar je voor wegloopt en waar jij elke keer weer wordt naar terug wordt gespuugd, het strand op? Wat is hetgeen waar je niet voor weg kunt lopen? Hou dat eens in het licht. Kijk er eens naar.

Met as-woensdag kun je een as-kruisje krijgen. Er wordt je ingewreven dat je sterfelijk bent en tegelijkertijd zing je een lied en verbrand je wat je achter je wilt laten en ga je vervolgens allemaal opgewekt naar huis. Dit zijn waardevolle rituelen.

Mensen weten vaak niet hoe groot het verschil is tussen de persoon die geleefd heeft en de persoon die dood is. We zijn van de aarde én van de hemel. Een Mw van 96 zegt:

Ik voel me heel speciaal, maar ook helemaal niet belangrijk. Ik ben heel erg uniek, maar ook een van de velen. Dat is heel wijs.

Stervenden zeggen: Ik merk dat ik achteruit ga, maar in wezen verander ik niet. Er is iets met mijn lijf en er is iets wat ik 'ik' noem, dat mijn wezen is. Daar zit een wijsheid in. Kracht en kwetsbaarheid gaan samen. Hoe beleef je je lichaam? Iemand vertelde pas haar lijf te zijn gaan

waarderen na borstkanker. Ze is haar lichaam gaan verwennen, als het dat nodig heeft.

Het drama van deze tijd is niet alleen secularisering, maar ook ecclesialisering. Veel kerken leven in het misverstand dat kerk zijn is: zondagmorgen, luisteren, samen koffiedrinken, maar niet iets dat je de dag erna doet of iets in een kleine kring of iets dat je in je eentje doet. Het is een armoedige kijk op kerk zijn. Onze geestelijke leiders zijn een soort van ambtenaren, die nergens echt in zijn gaan staan. In geen enkele crisis.

Wat is dan geestelijke volwassenheid?

Stel je voor dat ik twee mensen introduceer:

Donald Trump: welke eigenschappen zie je bij deze meneer?

Machtswellust, het ik staat voorop, het eigen gelijk, arrogant, het ontbreken van waarachtigheid, overschreeuwde angst, kleutergedrag, altijd willen winnen.

Nelson Mandela: verbinder, warmte uitstralend, genereus, moedig, geduldig, bescheiden. Iets in jou herkent dat deze man iets bijzonders heeft. Hoe kun jij die eigenschappen ook ontwikkelen?

Hoe ontwikkel je spirituele volwassenheid?

Je kunt je ontwikkelen op verschillende lagen:

De laag van het denken. Het ontwikkelen van ordelijk denken.

De laag van de emoties: hoe kun je ze uiten, hoe kun je ermee vertrouwd raken?

Het is ook vertrouwd raken met je eigen lichaam, ook als je door de wereld heen beweegt.

De laag van de intuïtie, van de ervaring. Je kunt in een ruimte voelen waar het aangenaam is of waar er woorden zijn gevallen. Dat voel je aan. Wij leren als mensen ook uit ervaring én van elkaar.

Nog een laag is die van de verbeelding. Verbeelding is de laag van de verbinding. Alle generaties voor ons kregen beelden en verhalen voorgeschoteld.

Een oefening voor iemand die in de zorg werkt:
Ga eens staan als een koning, ga staan voor jouw bestaan.

Al je vraagstukken komen langs als ministers.

De minister van zorg zegt: 'Je bent zo moe. Je hebt rust nodig.'

De minister van defensie komt op voor je grenzen.

'Luister goed naar je grenzen', zegt deze minister.

Geestelijk volwassen zijn, is het je ontwikkelen in al die lagen, op al die terreinen.

Het blijft interessant en spannend om iets in het midden te zetten, waar alles omheen draait, de Eeuwige, de Waarheid, de Geliefde, Hare majesteit de werkelijkheid, de Grote Onbekende Dimensie. Arjan heeft de School voor levenskunst in Klarendal gevolgd. Hij heeft leren werken in groepen, leren omgaan met emoties en ook met ongemak in het lijf. Hij heeft leren durven kijken naar die breuken. Als je dat niet leert, zie je het licht ook niet. God is daardoor voor hem veel meer levend geworden.

Theologie en levenskunst kunnen fuseren in de kerk. 'God is niet alleen maar in mezelf, maar ook niet alleen in de ander. Iets in mij geeft antwoord. Ook wek je het bij elkaar. Het gaat altijd heen en weer.' Daarmee sluit Arjan de avond af.

Wat kunnen wij doen met zo'n thema als spirituele volwassenheid, spirituele crisis, het verbinden van theologie en levenskunst? Wat doen wij als gemeente om mensen spiritueel volwassen te laten worden? Zijn we zelf al spiritueel volwassen? Kunnen we anderen, bijvoorbeeld jongeren, daarbij helpen? Wat is onze taak daarin? Doen we hier genoeg aan? Hoe zouden we hier vorm aan kunnen geven? Daar zou ik graag met u over van gedachten wisselen tijdens de ledenvergadering 13 november aanstaande.

Aly Meijer

Verandering rekening nummer voor ledenbijdrage

Beste leden en vrienden,

De kerkenraad heeft besloten om het *bankrekeningnummer NL 64 INGB 0000 9049 45 op te heffen*. Ik verzoek u vriendelijk om daarom op dit rekeningnummer geen betalingen meer te verrichten en in het vervolg rekening NL06 RABO 0376 7223 39 te gebruiken. Het rekeningnummer van de diaconie blijft. Groet, Pieter

Verjaardagen

01 november	Mevr. A. Houwen-Weustenenk
04 november	Marijke Rexwinkel
02 december	Mevr. T.A.C. Janse-Smit
08 december	Mieke Iwema
13 december	Alma Ilbrink
21 december	De heer E. Borren



03-11-2022	Ds.J. Boer
10-11-2022	Pastor V.T.T. ten Bruin
17-11-2022	Ds. Mevr. I. Pijpers-Hoogendoorn
24-11-2022	Ds. W. Stolte

01-12-2022	Dhr. A. Verburg
08-12-2022	Ds. J. Van Houwelingen
15-12-2022	Ds. Mevr. D. van Alphen-Ubbens
22-12-2022	Ds. C. Bochanen
29-12-2022	Ds. S.A. Meijer

Deurdienst

06 november	Wilco de Jong
13 november	Pieter Noomen
04 december	Mieke Iwema
18 december	Raang Boer Iwema
24 december	Willem Wanrooij

- * Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is
- * De wijziging doorgeven aan Willem

Collectes:

De collectes voor de eigen gemeente hebben het volgende opgebracht.

04 september:	€ 98,85
18 september:	€ 36,95
02 oktober:	€ 18,85
16 oktober:	€ 26,80

De boekhouder

Diaconie:

04 september	Project Suriname	€ 77,80
18 september	Wereldwerk	€ 47,05
	Per bank binnengekomen	€ 20,00
02 oktober	Doopsgezinde zending	€ 29,56
16 oktober	Voedselbank	€ 57,61
	Per bank binnengekomen	€ 48,11

INTREDEDIENST ALY MEIJER

Op 4 september j.l. vond de intrededienst plaats van onze nieuwe voorganger zr. Aly Meijer

Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn is de kerkdienst na te luisteren en te zien op onze website:

www.dgzutphen.doopsgezind.nl

OPROEP:

Dag allen,

In het kader van de enorm gestegen energieprijzen, is het Leger des Heils een landelijke campagne gestart onder de naam "warme huizen". De bedoeling is dat alle "*Huiskamers van de Buurt*" in het land van 1 november a.s. tot en met 31 januari 2023 zeven dagen per week open zullen zijn van 9-17 uur. Mensen met enorm hoge energie-rekeningen kunnen dan "schuilen" in de Huiskamers.

In Zutphen gaan we proberen hier aan mee te doen. Eén en ander staat en valt met voldoende vrijwilligers. Met ons eigen team komen we een heel eind, aldus Wim de water, missionair werker bij het Leger des Heils..

We hebben als kerkenraad nagedacht of wij ook open huis moeten bieden. Onze stookkosten zijn ook enorm, in oktober was 20kuub gas nodig om de kerk te verwarmen voor de dienst. En we beschikken niet over de menskracht. Misschien wil iemand zich aanmelden bij het Leger des Heils om het team te versterken?

Wim.de.water@legerdesheils.nl

Korps.zutphen@legerdesheils.nl

Boekbespreking.

"WOORDEN VAN JEZUS IN DE MOSLIMTRADITIE ".

Tarif Khalidi, Uitgeverij Ankh-Hermes BV.

Weinigen van ons zullen weten dat Jezus in de Islam een zeer belangrijke figuur is, zelfs nummer twee na de Profeet Mohammed. Mohammed is voor de Islamieten zoals we weten dé afgevaardigde van God en wel een afgevaardigde die respect had voor Jezus (=Isa; Isa bin Maryam =zoon van Maryam, waarin we natuurlijk overeenkomst zien met de naam Maria en ook hier gaat men uit van een maagdelijke geboorte). Jezus wordt niet gezien als de zoon van God; de Profeet heeft geen gemalin en geen zoon. Het begrip 'de Vader en de zoon en de heilige Geest' is ook volkomen onmogelijk in de Islam; dat riekt teveel naar een veelgodendom, naar polytheïsme. Isa wordt vaak aangeduid en aangesproken als 'Geest van God' en het 'Woord van God'. Hij is niet aan het kruis gestorven, maar een ander in zijn plaats: zelf is hij levend bij God in de hemel opgenomen en ook in de islam verwacht men zijn terugkeer op aarde. "Er is sprake van een speciale verbondenheid met Jezus, want men zegt dat er in de tijdsspanne tussen Jezus en Mohammed geen andere profeet gezonden is." Deze Jezus is een islamitische Jezus, een islamitische profeet (let wel lang voor Mohammed) en tegelijkertijd een moreel rolmodel, een meta-historische en meta-religieuze figuur. (T.K) Isa wordt in de Koran genoemd als profeet en boodschapper van de Indjil (Evangelie) naast een reeks profeten waarvan wij er ook velen kennen uit het Oude Testament; alleen hebben ze arabische namen gekregen (zoals bv. Sulayman = Salomo). Ook duikt de naam Messias af en toe op, evenals heel verrassend en voor mij totaal nieuw; Evangelie.

Hoe kom ik nu bij dit onderwerp? Ergens zag ik staan, hetzij in onze eigen boekenkast of in een buurtbibliotheekje- ik weet het niet meer- het boek "Woorden van Jezus in de Moslimtraditie ". Auteur Tarif Khalidi. Deze titel maakte me benieuwd en dus nam ik het mee en daar het erg interessante materie is wil ik iets daarvan met U delen.

Tarif Khalidi is professor Arabische talen in Cambridge en directeur van the Centre of Middle Eastern and Islamic Studies en auteur van verschillende boeken over de Arabische Islam. We mogen er dus wel van uitgaan dat hij er iets over weet en dit boek gaat geheel over het Jezus evangelie.

Wat wordt hier bedoeld met Evangelie; in ieder geval niet één doorlopend, afgerond verhaal maar "een verzameling van enige honderden uitspraken en verhalen die aan Jezus worden toegeschreven en gevonden worden in Arabische literatuur, in werken over ethiek, over soefisme en volksdevotie, in belletrie, in wijsheidsverhalen en verhalen van profeten en heiligen."(T. Khalidi) "Ze behoren tot een gemeenschappelijke, eeuwenoude schat aan wijsheidsliteratuur. Sommige verhalen zijn echo's van de evangeliën, vaak van de apocriefe boeken. Ze zijn ontstaan in het Nabije Oosten waar verschillende soorten christenen leefden; zelfs elkaar vijandig gezinde Christenen; er was nog niet één universele kerk. De islam ontstond in een tijd en in gebieden waar Jezus, de Thora en andere delen van het O.T. bekend waren en waarin de pauzen van de concilies hun dogma's nog niet had uitgevaardigd. Tarif Khalidi schrijft over een "overweldigende christelijke aanwezigheid" in centrale islamitische gebieden zoals Syrië, Irak en Egypte (die wij kennen als de Kopten). De islam had nauwe

ontmoetingen met een levend christendom dat vol rijke en verschillende beelden van Jezus was. Hij heeft het over zelfs "de fascinatie van de koran met Jezus."

Door de ontdekking van en de publicatie van de Nag Hammadi geschriften - een verzameling geschriften en andere apocriefe evangeliën - die in 1945 in Egypte werden gevonden en waar o.a. prof. Quispel zich zeer mee bezig heeft gehouden, zijn we veel over het oosterse christendom te weten gekomen en juist dat oosterse christendom vormt de directe achtergrond van Jezus voor de Koran ten tijde van het pre-islamitische Arabië.

Niet te verwarren met de z.g. Dode Zeerollen die in 1947 en 1956 gevonden werden en die veel meer het Jodendom betroffen zoals b.v. de Essenen, een groep waar Jezus affiniteit mee had. Zozeer zelfs dat er ook wel geleerden zijn die aannemen dat Jezus zelf tot hen behoorde.

In de loop van de tijd zijn er verschillende westerse geleerden geweest die grote aantallen van deze teksten verzameld en vertaald hebben; in 1896 publiceerde de Engelse oriëntalist David Margoliouth zeventien uitspraken en in 1919 bracht de Spaanse oriëntalist Miguel Asiny Palacios tweehonderdvijfentwintig uitspraken bij elkaar. In dit boek brengt Tarif Khalidi driehonderd drie uitspraken variërend van een enkele zin tot een hele bladzijde, of in verhaalvorm bijeen. Enkelen daarvan komen de volgende keer aan de beurt: nu een paar voorbeelden. 'Blz. 81 Jezus placht te zeggen; "liefde voor de wereld is de wortel van alle kwaad. Wereldlijke rijkdom is een grote ziekte" Ze vroegen hem "welke is die ziekte? Hij zei "Wie die ziekte heeft kan trots en arrogantie niet vermijden" Ze vroegen "Maar stel dat hij dat wel zou kunnen vermijden?" Jezus antwoordde "Het cultiveren van rijkdom leidt de mens af van het noemen van God"(toegeschreven aan Ahmad ibn Hanbal -

gestorven 855) Commentaar van Tarif Khalidi: Deze vraag-en-antwoord-uitspraak die wereldse rijkdom betreurt is, evenals de volgende uitspraak een duidelijke echo van de christelijke evangelieën.

Blz 81'. Jezus zei "Voorwaar, ik zeg jullie, in de hemelse kudden zijn geen rijken te vinden. Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan het voor een rijke is om het paradijs binnen te gaan" (Ahmad ibn Hanbal gestorven in 855)

Commentaar van T.Khalidi. De vergelijking van de kameel en het oog van de naald vindt men ook in het koranvers 7:40 ; een van de weinige beelden uit het christelijke evangelie die letterlijk in de koran zijn overgenomen.'

Wordt vervolgd.

Lies Hoogterp

Ook interessant om te lezen "Jezus in Christendom en Islam" van Eduard Verhoef besproken in Trouw op 5 mei 2021 door Marijke Laureense.

Verslag Ring vergadering

Op 18 oktober zijn Pieter Boukema en ondergetekende bij de vergadering van de Ring Arnhem-Twente geweest.

Op dit moment zijn er 9 gemeentes in deze Ring. Waarbij Wageningen eruit wil en Winterswijk steeds kleiner wordt. Een deel van de oorspronkelijke Ringfuncties zijn niet meer nodig en thema dagen werden niet meer bezocht. Thema bijeenkomsten zijn nu bovenregionaal. Ook het regelen van waarneming bij afwezigheid van de lokale predikant door iemand anders binnen de

Ring hoeft niet meer en de aanstelling van predikanten is nu via de ADS geregeld (IDGP). Ook werden er binnen het ringverband de BV's voorbereid. In 2019 werden deze BV's vervangen door ledenraad bijeenkomsten, waarbij 20 vertegenwoordigers vanuit alle regio's de ADS tot advies dienen. Er zijn 3 bijeenkomsten per jaar. De Ring AT levert 2 vertegenwoordigers, momenteel Zr Antje van Dijk en br. Foppe Wouda. Het Ringbestuur is momenteel beperkt tot Zr Antje van Dijk, 2 jaar geleden is Br Bram Busschers overleden en niet vervangen. Br Julius Cohen is na de vorige Ring vergadering betrokken om o.a. de financiële situatie te borgen en mee te denken over hoe nu verder.

De gemeentes worden kleiner en de mensen die een actieve bijdrage leveren schaarser. Zowel lokaal als landelijk is dat merkbaar.

De vergadering maakt drie afspraken

1. De opheffing van de Ring Arnhem Twente gaat door. Waarschijnlijk kan dit begin 2023 plaatsvinden mits er genoeg afgevaardigden zijn en de gemeentes die vertegenwoordigd zijn accoord gaan.
2. Er komt begin 2023 een evaluatie van de huidige afspraak hoe het bevalt om de agenda van de Ledenraadsvergadering zo spoedig mogelijk naar de vertegenwoordigers van de gemeentes te zenden. Zodat zij de ledenraadsleden nog inbreng meekunnen geven. En na de vergadering van de Ledenraad een kort verslag van het besprokene.
3. Ondertussen wordt nagedacht hoe gemeentes van de ring een bijdrage kunnen leveren aan een nieuwe constructie in samenspraak met de leden van de Ledenraad. Zodat de vertegenwoordigende functie

behouden blijft en voeding te geven aan de leden van de Ledenraad.

Carin Dassel



Gedicht

VUIL

Er zijn zoveel woorden vuilgemaakt
in zoveel zinnen zonder zicht
uitgesproken neergeschreven
dat het wezen is verdronken:
wat is de zin, zou God er zijn
wanneer het komt en hoe het moet
wie het deed en waarom het is
en ik voeg deze zinnen toe.

Er zijn zoveel handen vuilgemaakt
bij zoveel daden zonder doel
toegelaten en bedreven
oorlog voeren om de vrede
gestrooid met liefdeloze liefde
macht zo machteloos als machtig
onrecht omwille van
het heiligende doel.

Pier Ebbinge

Predikant

Aly Meijer
telefoon: 06-26493146
alyjmeijer@gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

Carin Dassel
telefoon 0570-677801
dasselcarin@gmail.com

secretaris

Elselien de Meulder
telefoon 06-51872512
ejdemeulder@hotmail.com

boekhouder

R Boer Iwema
bankrekening dg gemeente Zutphen
NL06RABO0376722339

diaconie

bank.rek. NL43INGB0007208286
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
Zutphen

kosterij

tel.0575- 523732
Jan en Emmy Nab
06-43782166

postadres:

IJsbaanstraat 2
7203 JH Zutphen

website:

e-mail adres:

www.dgzutphen.doopsgezind.nl
info@dgzutphen.doopsgezind.nl