



doopsgezind
venster

november december 2021

doopsgezinde gemeente zutphen

Autodienst

Zr. H.Vis-Schuursma 0575-545496
Zr. E.Hoogterp 0575-546975
Zr. M.Rexwinkel 0575-521922
Zr. L. Boer Iwema 0575-523892

Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen aanvang 10.00 uur

<u>07 november</u>	Ds. D. de Vrij-Pasma
	Herdenking overledenen
2 ^{de} collecte	<i>Stichting Leergeld</i>
<u>21 november</u>	Ds. J. Koornstra
	Enigheidsmaal
2 ^{de} collecte	<i>Project Suriname</i>
<u>05 december</u>	Ds. R. Workel
	2^e Advent
2 ^{de} collecte	<i>Lilianefonds</i>
<u>19 december</u>	Br. A. Maris
	4^e Advent
2 ^{de} collecte	<i>Kerstpakketten</i>
<u>25 december</u>	nader in te vullen
	Kerstdienst
2 ^{de} collecte	<i>Wereldwerk</i>

Voor verdere informatie zie website
www.dgzutphen.doopsgezind.nl

Van de redactie

De kopij voor het Venster ontvang ik graag
voor 26 december 2021 Emmy Nab
0575 523732 mail j.nab@chello.nl



Inhoud

Vanuit de Kerkenraad

Van de leden en vrienden

Zusterkring

Van de predikante

Middagpauzedienst

Collectes

Gedicht

Deurdienst

Ingezonden info

Adressen



Vanuit de Kerkenraad

Herfst

Eigenlijk houd ik niet zo van de herfst, iedere dag een beetje langer donker. Ik ga dan rekenen hoeveel dagen we nog tot 21 december te gaan hebben en op welke datum ik dan uitkom als het voorjaar zou zijn. Vandaag is het 4 november dus nog 7 weken te gaan tot 21 december, dat maakt dan dat het half februari net zo licht is als nu. Daarbij denk ik dan ook direkt... het is al zo weer kerst en het einde van het jaar.

Nou ja, laten we het maar van de mooie kant bekijken. Afgelopen weken ben ik vaak van de fiets gesprongen omdat er weer iets moois te fotograferen valt, een mooie streep licht tussen de bomen door, mistflarden boven de wei, een grote boom of bomenrij in herfstkleuren.... Hier in het

buitengebied blijft het genieten. Paddenstoelen, ook daar valt veel aan te beleven, de vliegenzwammen staan er mooi bij, het is toch wonderlijk hoe die spikkels erop komen te staan, eerst een mooie rode bol en vervolgens een statige witte steel met een vrolijke rode schijf erop. Porceleinzwammen waar het licht doorheen schijnt zijn ook echt bewonderenswaardig. Het leuke van paddenstoelen is dat ze vaak een voor de hand liggende naam hebben.

Ook levert het leuke gesprekken op. Vorige week zag ik een eenzame damesfiets staan naast een wetering. Ik wist niet zo goed wat ik ervan denken moest en werd al snel bang dat er wat ergs was gebeurd. Al fietsend toch maar omgedraaid om te kijken of ik de eigenaar kon vinden. Onder weg bijgepraat met een bekende. Al pratend zagen we een mevrouw aankomen van wie de fiets bleek te zijn. Een grote fotocamera om de nek. Natuurlijk... Wat bleek; al fietsend was ik langs een boom gereden waaromheen een groot aantal fleurige rode vliegenzwammen staan. Zij had al een serie foto's gemaakt, gelukkig zoals even later bleek. Onze hond die zo haar eigen gedachten heeft over wat er leuk is aan een bos moest toch echt een stok komen brengen om te gooien en maaide een paddenstoel om. Weg heksenkring en het mooiste was er een beetje af. Het was mooi om te delen wat we beiden die ochtend hadden bewonderd. Zo bleek maar weer dat ik helemaal niet bang moet zijn voor wat er kan gebeuren, lekker moet rondfietsen en moet kijken naar wat ook een ander doet afstappen.

Vanmorgen dus maar een aantal hardlopers aangespoord om even de pas in te houden om ook het restant van de vliegenzwammen te bewonderen.

Nog steeds een prachtig gezicht en een week later alweer mooi aangevuld.



Af en toe stuur ik bij mijn mails een foto mee van wat ons bosgebied me brengt, zo kunnen jullie ook meegenieten hoop ik.

Carin



Van de leden en vrienden

Op 23 oktober is overleden Emmy Rosevink-Bruijnes. Ze is 79 jaar geworden.

Zusterkring

In oktober waren wij op de 7e bij Lydeke Boer Iwema.

Zij vertelde deze middag over het bezoek aan Tsjechië, waar Raang en zij hun zoon bezochten die daar voor twee jaar gedetacheerd is in Brno. Een land waar maar enkelen van ons ooit zijn geweest.

De volgende bijeenkomst is op 4 november bij Heleen Vis

De adventsviering is op 20 december eveneens bij Heleen. Zoals gewoonlijk is ieder, al of niet lid van de zusterkring, daar welkom. Graag wel even opgave vooraf. Vanaf 2 u. is ieder welkom en we eindigen ongeveer 4.30

Van de predikante

Als klein meisje vond ik het fascinerend hoe mijn moeder met drie ballen kon jongleren. Hoe vaak ik het ook probeerde mij lukte het niet.

Eerlijkheidshalve moet ik er misschien bij vermelden dat balspellen sowieso niet zo aan mij besteed zijn. Maar ik vond toch wel dat ik dit moest kunnen.

Jongleren doe je met ballen, maar vaak ook met je tijd. Toen ik een tijdje geleden contact had met een medestudent, was zijn reactie: 'zo jij bent best wel aan het jongleren met je tijd. Hoe houdt je dat vol?' Ach, dacht ik, gewoon doorgaan. (maar je kan helemaal niet jongleren, hoor ik een stemmetje

achter in mijn hoofd.) En inderdaad nee ik kan niet jongleren. En ik kan mezelf ook niet opsplitsen in meerdere personen zoals we soms allemaal wel eens wensen.

Toen ik in deze gemeente begon als voorganger/pastoraal werker was ik er van overtuigd dat ik alle ballen wel in de lucht kon houden. Maar de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat het gewoon teveel is. Werken voor twee werkgevers, een studie en natuurlijk ook nog een privéleven. Ik sprak er thuis over, met collega's, studiegenoten. Ik zocht naar een antwoord in de stilte van een retraite. Tijdens een cursus over bezielend leidinggeven. In deze cursus is ook veel stilte opgenomen. Heel Amerikaans, wordt er geregeld gezegd: we nemen een minuut om in de aanwezigheid van God te zijn (we take a minute to be in the presence of God) In het begin is dat vreemd, raar, ongemakkelijk. Maar hoe verder het weekend vordert hoe meer ik (weer) voel dat God aanwezig is. Aanwezig in wat ik doe en mij begeleidt op mijn weg. In dat weekend realiseer ik me dat de weg die ik nu ga niet de juiste is voor mij. Ik wil teveel dingen tegelijk. Maar ik wil ze ook goed doen. Een gemeente doe je er niet even bij, een studie ook niet en ook privé heeft de aandacht nodig. Ik heb geleerd om af te maken waar ik aan ben begonnen. Kan ik zomaar halverwege ergens mee ophouden? Na veel praten, nadenken, stil zijn, neem ik een besluit.

Want mijn liefde voor mijn naaste is groot. Ik vind mijn werk geweldig om te doen, maar het gaat ten koste van mijzelf. Staat er in de Bijbel niet in Marcus dat het op een na belangrijkste dit is: "Heb uw naaste lief als uzelf". Heb ik mijn naaste lief als ik aan mijzelf voorbij ga? Er is een ding

belangrijker dan je naaste lief hebben als jezelf.
“Het voornaamste is: “luister, Israë! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”(Marcus 12: 29-30) Heb ik God lief als ik niet naar Hem luister? Als ik in alles voel dat God mij wil zeggen dat ik niet op de juiste weg ben? Ik besluit om te stoppen bij deze gemeente. Omdat de gemeente iemand verdient die zich volledig kan richten op de mensen die tot deze familie behoren (want ja DG Zutphen is een familie die naar elkaar omkijkt). Ik ga me richten op mijn studie, mijn andere werkzaamheden, mijn thuis. Deze drie ballen zijn voor nu genoeg.

Wat mij rest is jullie, zusters en broeders, bedanken voor jullie vertrouwen in mij. In de steun die ik mocht ontvangen van velen. Houd elkaar vast, blijf dicht bij elkaar en bij God (wie/wat dat ook voor jou mag zijn). Heb het goed samen!

*Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
(NLB 416)*



04-11-2021	Ds.W. Stolte
11-11-2021	Ds. Mevr. I. Pijpers-Hoogendoorn
18-11-2021	Ds. S. Van der Woude
25-11-2021	Ds. W. Stolte MPD Verjaardag
02-12-2021	Ds. C. Bochanen
09-12-2021	Pastor Mevr. G. Pols
16-12-2021	Ds. W. Stolte
23-12-2021	Ds. S. A. Meijer
30-12-2021	J.W. Hengeveld

Middagpauzedienst in de Vredesweek 2021

Op donderdag 23 september a.s. staat de Middagpauzedienst in het teken van de Vredesweek. Het thema is dit jaar: "Inclusief samenleven". Vanaf 11.30 uur bent U welkom in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 in Zutphen. Tot 12.00 u geven wij de gelegenheid voor persoonlijke bezinning. Tevens bieden we hiervoor Vredesweekmateriaal aan. Daarna volgt het gebruikelijke orgelspel, waarna om 12.15 uur de dienst begint. De voorganger is ds R.W.Heins. Christa Kelderman speelt een blokfluit-solo.

Ds S.A.Meijer, coördinator Middagpauzediensten
Zutphen/Warnsveld

Van de boekhouding.

Collecte.

In de afgelopen periode werd tijdens de diensten alleen gecollecteerd voor de diaconie. De collecte voor de gemeente werd niet gehouden.

Gelukkig hebben enkele leden in de periode tussen 5 september en 18 oktober een gift gedaan via de bank- of girorekening.

In totaal werd op deze manier € 90,00 overgemaakt ten behoeve van de eigen gemeente. Ondanks de corona-problematiek bleven de kosten doorlopen. Alle gevers hartelijk dank.

Ledenbijdrage 2021.

De meeste leden en vrienden hebben hun jaarbijdrage voor dit jaar inmiddels gestort. Sommigen laten maandelijks een bijdrage op de rekening storten. Voor ieders gift zijn we dankbaar. Zoals jullie weten heeft de begroting al jaren een negatief resultaat. Dus elke bijdrage is welkom. Daarom de vraag aan diegenen die nog geen bijdrage hebben overgemaakt of zij dit voor het eind van dit jaar alsnog willen doen? Alvast bedankt.

Diaconie:

05 september	Project Suriname	€ 11,70
19 september	Wereldwerk/ Honduras	€ 28,00
	Per bank binnengekomen	€ 75,21
03 oktober	Walhallab	€ 30,30
17 oktober	Voedselbank	€ 39,50
	Per bank binnengekomen	€ 50,00

Ingezonden info

Kerstpakkettenactie 2021

Beste medechristenen in Zutphen, Warnsveld en de Hoven,

Het wordt al een beetje traditie dat wij weer als gezamenlijke kerken onze kerstpakkettenactie opstarten voor de sociale minima in onze stad.

Heb ik de goede contactpersoon voor deze kerstpakkettenactie?

Willen jullie deze mail beantwoorden door dit bericht te retourneren?

Mocht het iemand anders zijn geworden, dan zou ik dit graag willen weten.

Wilt u ook het telefoonnummer doorgeven dat u het meeste gebruikt ?

Werft u de vrijwilligers in uw gemeente?

Op zaterdag 18 december is de bezorging, voorlopig nog gepland vanuit de AH vestiging bij de Brink.

Vorig jaar hadden we een mooie opbrengst, kunt u zeggen hoeveel uw kerk dit jaar wil bijdragen ?

We leveren een pakket ter waarde tussen € 40 en € 50, plus envelop met € 20,-, zodat de ontvanger verse producten kan kopen en een kerstgroet en fotokaart van Zutphen - namens de kerken van Zutphen en Warnsveld/Leesten, de Hoven en het Leger des Heils.

De gemeente Zutphen verstrekt ook nu weer de zorgvuldig geselecteerde adressen.

We hopen dit jaar weer 200 pakketten te kunnen rondbrengen, dat is een kwestie van enkele uren op zaterdagochtend. We zullen daar ongeveer 40 vrijwilligers voor nodig hebben.

Het is altijd weer hartverwarmend om te zien hoe blij de mensen zijn die een pakket krijgen.

Het zal weer een flinke kluif zijn om alles in goede banen te leiden.

We doen deze kerstactie tot nu toe samen met:

PKN Warnsveld/Leesten
Caritas RK Parochie 12 Apostelen
Evangelische Gemeente Zutphen
Leger des Heils
CGK Zutphen
Evangelisch Lutherse Gemeente
GKV Zutphen, het Lichtpunt
LEEF!!! Zutphen
PKN Zutphen
Doopsgezinde gemeente
Hervormde gemeente Irene, de Hoven
De Lions uit Zutphen

U kunt uw financiële bijdrage storten op
IBAN NL61RABO 0376 7008 82 diaconie PGZ,
Wilhelminalaan 3, 7204 AB Zutphen

Voor verdere vragen kunt u mij bereiken
Per mail: mannak.janny@vaart.net
Of telefonisch: 06-25201411 of 0575-519432
Graag zie ik uw antwoord tegemoet!

Met hartelijke groet,
Martin Mannak, diaken PKN Zutphen

Gedicht van Greet Brokerhof – van der Waa

Kerstnacht

De hemel raakt de aarde aan
en even wordt het licht.
De nacht verdwijnt, een droom verschijnt
- een hemels vergezicht.

Een engel geeft er woorden aan,
spreekt van een Kind dat reddt.
Dat zet de toon: er wordt een lied
van vrede ingezet.

Dan trekt het wolkendek weer dicht,
het hemels koor verstomt.
Geen engel meer , maar wel een Kind
als teken van wat komt.

Het teken van een nieuw begin,
een weg die uitzicht biedt.
Een uitweg uit de duisternis
van wanhoop en verdriet.

Waar mensen uitzien naar dat Kind
en omzien naar elkaar,
daar wordt de vrede af en toe
een heel klein beetje waar.

Daar kan een mens een engel zijn,
een brenger van wat licht.
De hemel raakt ons even aan
- de droom krijgt een gezicht.

Elselien

Deurdienst

07 november	Marina Duim
21 november	Mieke Iwema
05 december	Hermien Kuipers
19 december	Siepko Duim
25 december	Willem Wanrooij

- * Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is
- * De wijziging doorgeven aan Willem



Gedicht

Een dierenliefhebbende pater
verscheen in de kerk vaak wat later.
De reden was, naar hij zei, dat
hij moest zorgen voor een kat
maar de schuld lag meer bij zijn kater.

Nico Bakker

Verjaardagen

01 november	Mevr. A. Houwen-Weustenenk
04 november	Marijke Rexwinkel
02 december	Mevr. T.A.C. Janse-Smit
07 december	Mevr. M. Vreeken-Timmermans
08 december	Mieke Iwema
21 december	De heer E. Borren

Vanuit de gemeente is er op 29 augustus een delegatie naar de afscheidsdienst van Rob Workel gegaan.

Het was een mooie dienst, waarin Rob eerst bevlogen als altijd voor ging. Voor ons een eerste bijeenkomst met 200 mensen in een hele grote ruimte. De sporthal was omgebouwd tot een corona bestendige ruimte aangekleed met gekleurde doeken en vloerbedekking.

Na de dienst was er een beperkt aantal sprekers. Er werd een mooi overzicht gegeven van Rob zijn loopbaan. En uiteraard ook hoe Rob steeds weer mensen aan de gemeentes waarin hij voorging wist te binden. Zo waren er ook zijn eerste en laatste dopelingen aanwezig. Tijdens de receptie werden Giel en Rob in het zonnetje gezet.

Het bijzondere is dat de eerste dienst waarin Rob als “emeritus” predikant voorgaat in Zutphen zal zijn.

Op 17 oktober zou Da Els de Clerq voorgaan bij ons in Zutphen. Door ziekte ging dat helaas niet door. Ze was blij verrast met de kaart die we haar stuurden met de namen erop van de aanwezigen.

Persbericht 12 augustus 2021



Stichting Kansrijk Suriname is gestart met het uitreiken van voedselpakketten voor de meest kansarme bewoners van Sunny Point, een wijk bij Paramaribo.

Via inzamelingsacties is geld binnengekomen om 50 gezinnen om de 2 weken te voorzien van een voedselpakket.

In Suriname is de nood hoog. Wie door Corona niet kan werken, heeft ook geen inkomen en wie wel een inkomen heeft, zag de koopkracht daarvan teruglopen tot 30% en dat betekent honger.

De normale werkzaamheden van Kansrijk Suriname zijn gericht op onderwijs, zang en dans in Sunny Point. Daar voegt de Stichting nu hongerbesteding aan toe.

Enkele sociale werkers hebben een keuze gemaakt en bepaald welke gezinnen voor deze pakketten het eerst en meest in aanmerking komen. Maar er zijn meer gezinnen, waar nog maar 1 keer per dag gegeten wordt of soms helemaal niet. De financiën zijn niet toereikend om ook die te steunen met een voedselpakket.

Als lezers met een gift willen helpen, dan kunnen zij een storting doen op rekeningnummer NL 65 TRIO 0390 4619 89. t.n.v. Kansrijk Suriname met als omschrijving *voedselpakketten*. Dit geld wordt dan voor de volle 100 procent omgezet in voedsel.

Stichting Kansrijk Suriname heeft de Anbi status. Meer info op de site : www.kansrijksuriname.org

Ook de Stichting Vrienden van de Surinaamse atletiek ondersteunt deze actie.

Meer informatie bij Willem Wanrooij, voorzitter 06 546 746 89 of willemwanrooij.ks@gmail.com
IJsselkade 23 Zutphen.



pakketten



balen rijst



olie, vis, bonen en meer..



hulp bij het klaar zetten



zorgvuldig registreren

om privacyredenen zijn geen foto's opgenomen van de ontvangers van de pakketten.

Predikant
Tot 1-12-21

Dora de Vrij-Pasma
telefoon: 06-15272928
Dora.devrij@outlook.com

Kerkenraad

Voorzitter
tevens
secretaris

Carin Dassel
0570-677801
dasselcarin@gmail.com

boekhouder

R Boer Iwema
bankrekening dg gemeente
Zutphen NL06RABO0376722339
postbankrekening dg gemeente
Zutphen NL64INGB0000904945

diaconie

bank.rek.
NL43INGB0007208286 t.n.v.
Doopsgezinde Gemeente
Zutphen

kosterij

tel.0575- 523732
Jan en Emmy Nab
06-43782166

postadres:

IJsbaanstraat 2
7203 JH Zutphen

website:

www.dgzutphen.doopsgezind.nl
info@dgzutphen.doopsgezind.nl

e-mail adres: