



doopsgezind  
venster

maart april  
2023

doopsgezinde gemeente zutphen

## **Auto dienst**

Zr. E.Hoogterp                      0575-546975  
Zr. M.Rexwinkel                    0575-521922  
Zr. L. Boer Iwema                    0575-523892

## **Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen aanvang 10.00 uur**

12 maart                      Zr. Aly Meijer  
*2<sup>de</sup> collecte                ADS Jongerenwerk*  
06 april                      Da. J. Van Woerden-Surink  
Witte donderdag Avondmaal 19.30u

09 april                      Da. J. Van Woerden-Surink **Pasen**  
*2<sup>de</sup> collecte                Lilianefonds*  
23 april                      Zr. Aly Meijer  
*2<sup>de</sup> collecte                Christian Peacemakers Teams*  
**Ledenvertoeving**  
14 mei                      Br. André Maris  
*2<sup>e</sup> collecte                volgt*

Voor verdere informatie zie website  
[www.dgzutphen.doopsgezind.nl](http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl)

## **Van de redactie**

De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 30 april 2023  
Emmy Nab tel.0575-523732  
mail [j.nab@chello.nl](mailto:j.nab@chello.nl)



## **Inhoud**

Vanuit de Kerkenraad

Collectes

Diaconie

Van de predikante

Ingezonden info

Deurdienst

Verjaardagen

Middagpauzediensten

Gedicht

Adressen



## **Vanuit de Kerkenraad**

### **Fictief interview**

Dag, kom binnen! Je hebt het dus kunnen vinden, goede reis gehad? Je kunt je jas hier ophangen, we wonen boven op de eerste verdieping. Ik ga je even voor

Zo...! Wat een uitzicht! Wat wonen jullie hier mooi! Ja hé, we hebben echt geluk gehad dat we dit pand destijds konden kopen. We kwamen uit het buitengebied van Warnsveld, veel ruimte rond het huis. Maar we wilden terug naar de stad, meer culturele input, minder werk aan de tuin. En nu wonen we dus als het ware in het centrum en toch met het ruime uitzicht. En het is nu extra mooi

met dat hoge water... Als je hier gaat zitten heb je het beste uitzicht. Koffie of thee?

Koffie graag. Fijn dat je dit interview wilt doen voor Het Venster, dan leren we je een beetje beter kennen. Om maar met de deur in huis te vallen: Wat betekent het geloof voor jou?

Veel. Ik kom uit een vrijzinnig 'nest': mijn moeder was lid van de NPB (Nederlandse Protestanten Bond) en mijn vader hield zich afzijdig van religie. Maar ik ging graag mee met mijn moeder naar de kerk, 1 keer in de 2 weken een avonddienst in het kerkje van de Evangelisch Lutherse gemeente. Ik was zeer onder de indruk van de preken en de gezangen. De preken onderging ik als het commentaar van G.B.J. Hilterman op de radio, een stroom van woorden, met een sterke zeggingskracht waarvan niet veel bleef hangen eerlijk gezegd. Maar je wist wel dat je iets belangrijks had gehoord. De gezangen bleven beter bij. Ik heb altijd een goed muzikaal geheugen gehad. Nog steeds kan het dat er iets gebeurt waardoor ik spontaan de neiging krijg zo'n oud gezang aan te heffen... Dat doe ik dan niet maar ik hoor het wel van binnen. En nu ik ouder word merk ik dat ik meer teruggrijp op dingen uit mijn jeugd. Er gaan snaren trillen die lang onaangeroerd zijn gebleven. Een jaar of 6 geleden was ik bij een uitvaartdienst van een ver familielid. Die dienst greep me erg aan, juist omdat ik daar weer de vertrouwde liederen en toegewijde sfeer van die vroegere kerkdiensten beleefde. Ik heb toen besloten op zoek te gaan naar een kerkgemeente waar ik me bij thuis voel. Terwijl ik dit vertel realiseer ik me trouwens dat dit hele verhaal meer gaat over nostalgie dan over geloof... Toch ligt dat

voor mij dicht bij elkaar merk ik. In religie beleef ik een vertrouwen, een overgave die ik als kind ervaren heb en waardoor ik me geïnspireerd weet. Het is een bewuste keuze geweest om me aan te sluiten als 'vriend' bij de DGZ om zo daadwerkelijk vorm te geven aan deze inspiratie. En het bevalt me uitstekend. Verder lees ik samen met een oude vriendin met veel plezier de boeken van Nico ter Linden: 'Het verhaal gaat'; zijn her-vertelling van Bijbelse teksten, zowel van het Oude als het Nieuwe Testament. We komen tot de ontdekking dat we veel verhalen gehoord hebben maar door de vertelling van Ter Linden gaan ze leven. Hij geeft ook een context die voor ons nieuw is en het verhaal beter inzichtelijk maakt. En zijn schrijftaal spreekt ons erg aan en we praten er over na. We komen 1 x per week bij elkaar en hebben al aardig wat gelezen in de 6(!) delen. Dierbare middagen. Zo, hier wil ik het bij laten. Wil je nog koffie? Nee dank je, ik ga weer verder, moet de stad nog in.

Ans van der Ham



### **Collectes**

8 januari 2023	€ 34,50
22 januari 2023	€ 37,85
12 februari 2023	€ 34,60
26 februari 2023	€ 33,87

De boekhouder

### **Diaconie**

08-01-2023	Vrouwenvoor Vrouwen Nepal	€ 59,95
22-01-2023	Adoptiekinderen	€ 62,45
12-02-2023	Aardbeving Syrië/Turkije	€ 141,00
26-02-2023	Stichting leergeld	€ 82,82

### **Van de predikante**

## **TERUGBLIK STUDIEDAGEN IN DOPERSDUIN**

Eind januari ging ik met veertig doopsgezinde collega's naar Schoorl. Het thema was krimpkramp. Soms lijkt het er in onze doperse geloofsgemeenschap vooral te gaan om alles te laten draaien. Om behoud, om overeind blijven, om bestaan, om bewaren, om te behouden wat er was en nu eigenlijk al niet meer is. Om heimwee naar toen alles nog vanzelf ging. En dan, dan komt het erop aan: Wie ben jij ten diepste, als gelovige? Wat heb jij nodig, als deel van een geloofsgemeenschap? Wat vier je, wat vrees je, wat belijdt je, wat benauwt je? Wat voedt je ziel? En: hoe verhoudt dat zich tot jouw 'zelfverstaan' als voorganger?

Tijdens de studiedagen ben ik op zoek gegaan naar een nieuw verstaan van mijzelf, als voorganger en

van daaruit schreef ik de volgende geloofsbelijdenis. Terug naar de basis, terug naar de kern. Wie ben ik?

Wie ben ik?  
Wie ben ik ten diepste?  
Ik heb geen idee  
Ben ik één  
met het zachte suizen  
van de stilte?  
Ik treed  
in de voetstappen  
van anderen,  
omdat het nu eenmaal  
makkelijker is  
een berg te beklimmen  
via gebaande paden

Wie ben ik?  
Wie ben ik ten diepste?  
Ten diepste ben ik  
een klein lichaam  
een klein sterfelijk  
lichaam  
en een kleine ziel  
deel van een grote  
onsterfelijke ziel  
een deeltje dat loopt  
in het licht van de eeuwigheid  
Waar ga ik heen?  
Waar kom ik vandaan?  
Wie ben ik?  
Een mens?  
Een medemens?  
Een medepelgrim?





Wie ben ik?  
Wie ben ik ten diepste?  
Een medepelgrim  
van mensen die ik onderweg tegenkom,  
tijdens het leven hier op aarde  
deze bijzondere aarde  
met haar bijzondere rijkdom  
Ik ben vol eerbied,  
dankbaarheid  
en nederigheid  
één van de velen  
Vele pelgrims zijn  
samen onderweg  
Ik ben precies daar  
waar ik wil zijn:  
onderweg

Aly Meijer



## **Ingezonden info**

### ***Kerstpakkettenactie 2022***

Op 17 december hebben we met 38 mensen 191 kerstpakketten mogen uitdelen aan mensen in Zutphen, Warnsveld en de Hoven die van een minimum moeten rondkomen en een extraatje met kerst erg kunnen waarderen.

Iedere deelnemer van de actie wil ik van harte bedanken, zowel financieel als organisatorisch is ieders rol in deze actie belangrijk. Immers, zonder financiering geen pakketten en zonder bezorgers geen blijde ontvangers.

Onze leverancier, AH de Brink heeft, net als vorig jaar, de pakketten in De Wijngaard ingepakt, zo werd de kerkzaal weer omgebouwd tot distributiecentrum!

Van de gemeente Zutphen hoorde ik dat er meerdere reacties waren gekomen van mensen die erg blij met het pakket waren. Via een bezorger kreeg ik van één van de adressen een kerstkaart terug!

Eén van de bezorgers verwoordde de actie als volgt: Alles vlot gegaan, - één mevrouw, zo uit haar bed, zei " ik kan wel huilen " een andere, ook zo uit haar bed: " ik lig nog in bed want dan hoeft de verwarming niet aan " , een turk wist niet goed raad en stamelde wat.

Dus Martin, daar doen we het allemaal voor.

We zijn met 11 kerken en genootschappen in Zutphen, Warnsveld en de Hoven die aan deze actie

deelnemen! Het Leger des Heils had dit jaar een eigen actie.

De adressen waren deze keer niet op postcode gesorteerd, zodat er nogal wat uitgezocht moest worden. Ook dit jaar kreeg de gemeente Zutphen niet genoeg respons om de 200 vol te kunnen maken.

Via de stichting “Schuldhulpmaatje” konden we een tiental mensen blij maken.

Er waren dit jaar slechts enkele pakketten die overbleven en deze werden verdeeld onder enkele adressen die door diaconieën werden aangedragen.

Het pakket bestaat uit levensmiddelen, vaak zaken die niet zo gauw gekocht worden met een beperkt budget. Roze zalm of een pot kersen vind je meestal niet in zo'n situatie. Verder is er rekening gehouden met kinderen, wat te knabbelen of te snoepen, een kerststol en een contant bedrag van € 20,- voor het kopen van verse producten.

Er zitten geen vleesproducten in het pakket, er moet anders rekening gehouden worden met reinheid, halal, of andere gebruiken.

De prijs per pakket is € 50,-

Alles bij elkaar mogen we terugzien op een geslaagde actie, en zijn we hier weer dankbaar voor.

Martin Mannak  
Diaconie PKN Zutphen

## **Aanvulling bij de boekbespreking "Woorden van Jezus in de Moslim traditie" van Tariff Khalidi.**

Behalve de invloed van het Christendom dwz van het Nieuwe Testament op het ontstaan van de Islam was ook de invloed van het Jodendom dwz van het Oude Testament groot en dat ik die niet noemde was dus een ommissie.

De profeten - weliswaar met arabische namen - kwamen al aan de orde, maar er zijn ook de algemeen bekende kenmerken zoals halal (kosjer) slachten; er mag geen bloed in het geslachtte dier achterblijven. (men eet dus ook geen bloedworst) verbod op het eten van varkensvlees; verbod op het afbeelden van God. Het belangrijkste is natuurlijk het geloof in één God en daarnaast; het geloof in het bestaan van een hel en een hemel (paradijstuin) en in het bestaan van engelen en demonen en de satan: ook zien we zelfs nu nog oud-testamentische strenge straffen zoals steniging na overspel en geseling.

De Koran vermeldt; (hfst.3 vers 4) en Hij zond voordien (vóór het optreden van de profeet Mohammed) de Torah en het Evangelie, als leiding voor de volken. De Koran geldt als een goddelijke openbaring en zelfs letterlijk gedicteerd. Het O.T. geldt ook als een goddelijke openbaring, maar zeker niet letterlijk gedicteerd omdat er teveel met de teksten gebeurd kan zijn in de loop van de eeuwen b.v. door brand verwoest en later herschreven.

Om dan toch ook invloeden van de Grieken te noemen; die vinden we vooral in de wetenschap. Geschriften uit de Hellenistische beschaving werden vertaald in het Arabisch en hierdoor

kwamen takken van wetenschap in de islamitische cultuur terecht, zoals geneeskunde, sterrenkunde en wiskunde waar ze op empirische wijze verder ontwikkeld werden. (Na de verdrijving van de 'Moren' uit Spanje (de z.g. Reconquista ) hebben monniken deze arabische geschriften in het Latijn overgezet en vonden zij hun weg in de westerse wetenschap waar ook empirisch onderzoek en wetenschappelijke argumentatie belangrijk is.)

Lies Hoogterp



## **Stilte**

Vandaag (26/02) ging Aly voor bij ons in de dienst. Aly houdt van stilte momenten. En ik???

Ik ben een gewoonte mens. Laat alles maar gaan zoals het gaat. Dus in een dienst, mededelingen, kaars aan steken en starten met de dienst. Zo ging het in Amsterdam, zo ging het alle jaren in Hoofddorp, zo ging het bij ons, totdat Aly kwam. Aly houdt van stiltes. Dus wanneer zij komt preken hebben we de mededelingen, wordt de kaars

aangestoken en is het stil. Niemand op de preekstoel, en ruimte om even te landen. Pfff wat vind ik dat een ongemakkelijk moment! En wat duurt zo'n stilte dan lang.

Twee maanden geleden "stikte" ik in mijn mantelzorg taak. Een vol hoofd, en heel veel onrust. Daarop terugkijkend vond ik de stilte momenten in de dienst, maar ook tijdens een thema avond heel pittig. Je wordt geconfronteerd met rust nemen. Iets wat op dat moment mij slecht lukte. Momenteel zijn er thuis dingen veranderd en heb ik de rust in mijzelf weer hervonden. Ik kan bijv. weer zitten met een boek! Er is weer ruimte in mijn hoofd en vandaag was ik naar de kerk.

De dienst begon met een stilte. Oeps, iets waar ik tegenaan hik. En dan ervaar je plotseling een rust over je komen. Even aarden, even thuis loslaten en er zijn. Een start om met aandacht de dienst in te gaan. Dat is vast wat Aly er ook mee bedoelt, maar wat me eerder nog slecht gelukt was. Dan volgen er in de dienst nog wat momenten van stilte. Momenten voor mij dat ik er zelfs merk dat ik er meer van kan genieten. Het voelt wel als mindfulness.

Ik ben een gewoonte mens. Blijf maar doen wat we gewend zijn. Maar toch bestaat er ook zoiets als "even omdenken". Stilte .... ik begin eraan te wennen en geloof ook dat ik het fijn ga vinden. En u?? Ben wel benieuwd hoe u het ervaart.

Elselien

## Deurdienst

12 maart    Elselien de Meulder  
06 april    Marina Duim  
09 april    Willem Wanrooij  
23 april    Pieter Noomen

- Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is
- De wijziging doorgeven aan Willem



## Verjaardagen

05 maart    Mevr. G. Wever  
14 maart    Mevr. Nel de Greef  
16 maart    Mevr. Korrie Zijlstra-Eendhuizen  
24 maart    Mevr. Henny Dassel-van der Sluijs  
06 april    Dhr. Egbertus Rosevink  
17 april    Dhr. Jan Nab  
30 april    Dhr. Pieter Boukema



Diepenveen 8 maart 2023



## **Gedicht**

### **DIT ZIJN MIJN WOORDEN NIET**

Dit zijn mijn woorden niet  
ze zijn mij aangereikt  
nooit had ik ze bedacht  
op eigen kracht.  
Onhoorbaar gefluister  
heb ik afgeluisterd.

In Gods hand ben ik een pen,  
Hij schrijft geschiedenis  
-Zijn handschrift mijn inkt –  
in zinloze onzin en  
zinnvolle volzinnen;  
kladschrift, schoonschrift.

Taal spellen is spelen  
verhalen ver-talen  
letter-lijk lijkt  
het leefbare leven.  
Tussen de regels in verstaan  
is het verstand te boven gaan.

Pier Ebbinge



**Maart 2023**

02-03-2023	Mevr. N. Bilder, LdH
09-03-2023	Ds. P.D. Wolthaus
16-03-2023	Dhr. A. Verburg
23-03-2023	Ds. J. Van Houwelingen
30-03-2023	Da. L. Van Prooyen-Schuurman

**April 2023**

06-04-2023	Ds. S. A. Meijer witte donderdag
13-04-2023	Ds. C. Bochanen
20-04-2023	Ds. W. Stolte
27-04-2023	i.v.m <b>Koningsdag</b> geen Middagpauzedienst

**Predikant**

Aly Meijer  
Telefoon: 06-26493146  
[alyjmeijer@gmail.com](mailto:alyjmeijer@gmail.com)

**Kerkenraad**

**Voorzitter**

Carin Dassel  
Telefoon: 0570-677801  
[dasselcarin@gmail.com](mailto:dasselcarin@gmail.com)

**secretaris**

Elselien de Meulder  
Telefoon: 06-51872512  
[ejdemeulder@hotmail.com](mailto:ejdemeulder@hotmail.com)

**boekhouder**

R. Boer Iwema  
NL06RABO0376722339  
bank.rek. t.n.v. DG gemeente  
Zutphen

**diaconie**

bank.rek.  
NL43INGB0007208286 t.n.v.  
diaconie DG. Zutphen

**kosterij**

tel.0575- 523732  
Jan en Emmy Nab 06-43782166

postadres:

IJsbaanstraat 2 7203 JH Zutphen

website:

[www.dgzutphen.doopsgezind.nl](http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl)

e-mail adres:

[info@dgzutphen.doopsgezind.nl](mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl)