



doopsgezind  
venster

maart april 2022

### **Auto dienst**

Zr. E.Hoogterp                      0575-546975  
Zr. M.Rexwinkel                      0575-521922  
Zr. L. Boer Iwema                      0575-523892

### **Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen aanvang 10.00 uur**

06 maart            Br. J.W. Stenvers  
*2<sup>de</sup> collecte:*      *Stuurgroep duurzame ontwikkeling*  
20 maart            Ds. R. Workel  
*2<sup>de</sup> collecte*        *Voedselbank*  
03 april            Da. E. de Clerq  
*2<sup>de</sup> collecte*        *Kansrijk Suriname*  
14 april            Da. J. Van Woerden  
Avondmaal        **19.30 uur**  
14 april            Da. J. Van Woerden **Pasen**  
*2<sup>de</sup> collecte*        *Christian Paecemakers Teams*  
01 mei             Ds. R. Mulder  
*2<sup>de</sup> collecte*        *Indonesische broederschappen*

Voor verdere informatie zie website  
[www.dgzutphen.doopsgezind.nl](http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl)

### **Van de redactie**

De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 24 april 2022  
Emmy Nab , tel.0575-523732  
mail [j.nab@chello.nl](mailto:j.nab@chello.nl)



## **Inhoud**

Vanuit de Kerkenraad

Collectes

Diaconie

Zusterkring

Ingezonden info

Verjaardagen

Deurdienst

Gedicht

Adressen



### **Vanuit de Kerkenraad**

Het is mijn beurt om vanuit de KR een stukje te schrijven. Ik was verrast door de vraag die ik hiervoor kreeg. Na 40 jaar in Hoofddorp gekerkt te hebben, raak je zo gewend aan een “werkwijze”. Ik maakte daar het kerkblad en kreeg vanuit de KR altijd van de voorzitter een stukje aangereikt.

Het is verfrissend te zien dat dingen ook anders kunnen gaan. Ik houd daar wel van.

Elke dag loop ik weer heerlijk door onze tuin en ben verbaasd door te zien hoever de natuur alweer is. De maagdenpalm en de ereprijs staan al te bloeien, naast alle bloembollen die boven de grond zijn gekomen. Ik heb de roos gesnoeid (vast niet de goede tijd) daar ik hem al zag uitlopen. Ik geniet hier erg van en realiseer me dat de lente hard in aantocht is. Met dat idee begint ik al verlangens te krijgen naar Pasen. Naast Kerst, is dit een favoriete tijd waar ik naar uitkijk.

Ik wil eigenlijk al beginnen met het afluisteren van de Mattheus Passion. Uit mijn jeugd herinner ik me dat mijn moeder elk jaar, gewapend met een kussentje (het was zo'n lange zit op die harde banken) naar Naarden ging om hem daar te beluisteren. Ik had geen idee wat het was. Met dat ik ouder werd, kwam ik in het Toonkunst koor van Amsterdam als 1<sup>e</sup> sopraan te zingen. En vanaf dat moment zong ik zelf jaarlijks mee in dit prachtige stuk. Als ik hem nu hoor, heb ik absoluut geen gevoel van "wat een lange zit". Nee meer een gevoel als het stuk klaar is van "nog een keer!"

Naarden staat nog op mijn verlanglijstje. Een uitvoering in een kerk heeft toch een andere dimensie dan een in een concertzaal. Met mijn geloofsachtergrond, vond ik het in het concertgebouw altijd moeilijk om hiervoor een applaus te ontvangen.

Ik hoop dit jaar weer de mogelijkheid te krijgen om een uitvoering te gaan beluisteren. Ben nog niet erg op de hoogte waar ze in onze gemeenten te horen zijn, maar Google is mijn vriend, dus daar kom ik vast achter.

Ik ben ook dit jaar van plan om mij nog anders voor te bereiden op Pasen. Van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb ik een bijbels dagboek ontvangen voor de 40 dagen: Samen op weg naar Pasen. Ik ga proberen dit jaar om hier dagelijks aandacht aan te besteden. (Ik ben soms niet zo goed om dit soort dingen ook af te maken) En elke dag gaat er €1,- in een potje om aan het eind van de tijd aan een goed doel te schenken. Doet u met me mee? Ik zal het overzicht van de bijbelteksten overnemen met de overdenkingsvraag erbij.

Elselien

**Op weg naar Pasen, leesrooster. Bijbels dagboek voor 40 dagen.**

	bijbeltekst	vraag ter overdenking
dag 1 2/3	Exodus 1: 8-14	Is er iets waardoor je je aan het begin van deze 40-dagentijd onvrij of gebonden voelt? Hoe kun je dit veranderen, of er op een andere manier mee omgaan?
dag 2 3/3	Exodus 3: 1-15	Wanneer heb jij extra moed nodig? Hoe kan de naam waarmee God zich aan Mozes bekendmaakt je dan helpen?
dag 3 4/3	Exodus 12: 21-28	Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, blijkt steeds weer, ook in de recente geschiedenis. Wat heb jij nodig om je vrij te voelen?
dag 4 5/3	Exodus 13: 3-10	Wat laat jij in de aanloop naar Pasen achter(wege)?
zondag 6/3	Jesaja 43: 18-21	Waarop kijk jij graag terug? En wat is jouw hoop voor de toekomst?
dag 5 7/3	Exodus 14: 9-22	Hebben er in jouw leven gebeurtenissen plaatsgevonden die je hebben geholpen om te vertrouwen op God?
dag 6 8/3	Exodus 16: 1-19	Ook Jezus benadrukt dat de hemelse Vader iedere dag voor de mensen zorgt, en dat ze zich daarom geen zorgen hoeven te maken voor de dag van morgen ( Matteüs 6:25-34). Hoe moeilijk of makkelijk vind jij het om dit

		in je eigen leven in praktijk te brengen?
dag 7 9/3	Exodus 17: 1-7	Wat houdt “God op de proef stellen” volgens jou in?
dag 8 10/3	Exodus 19: 1-11, 16-21	Op welke momenten in je leven heb jij God als dichtbij ervaren?
dag 9 11/3	Psalm 114	De aarde danst, de heuvels huppelen- wat doe jij als je onder de indruk bent van God?
dag 10 12/3	Numeri 14: 26-38	Wat versta jij onder “leven in afhankelijkheid van God” en (hoe) geef je hieraan een plek in je eigen leven?
zondag 13/3	Leviticus 26: 3-13	God zegt de Israëlieten te dat as ze zich aan zijn geboden houden, Hij hen zal zegenen in het land dat Hij hun beloofd heeft. Zie jij verband tussen het naleven van Gods regels en hoe het er met de natuur en de samenleving aan toegaat?
dag 11 14/3	Deuteronomium 6: 4-25	Hoe zie jij het verband tussen God liefhebben en je houden aan zijn geboden?
dag 12 15/3	Deuteronomium 8: 7-18	herken jij het gevaar waar Mozes voor waarschuwt?
dag 13 16/3	Psalm 68: 8-21	“Bij God de HEER, is bevrijding uit de dood”: hoe leg jij deze zin uit?
dag 14 17/3	Efeziërs 4: 1-10	Wat stel jij je voor bij “samenbindende kracht van de vrede”?
dag 15 18/3	Romeinen 6: 13-18	Ervaar jij dat ook zo? Wanneer wel en wanneer niet?

dag 16 19/3	Romeinen 8: 1-17	Laat je je wel eens door angst leiden? Wat zou er gebeuren als je je op die momenten heel bewust zou richten op God als “Abba, Vader”?
zondag 20/3	Psalm 116: 1-8	Lees de psalmttekst een paar keer aandachtig door. Welk vers blijft je bij? Leer dat uit je hoofd en denk er de komende dagen nog eens aan terug.
dag 17 21/3	Romeinen 8: 18-23	In de weken voor Pasen staan we extra stil bij het lijden dat nog steeds op zoveel plekken aanwezig is. voor mensen. maar ook voor de rest van de schepping. Wat raakt ou daarbij in het bijzonder?
dag 18 22/3	1 Korintiërs 5 : 6-8	Waarvan wil jij afstand doen onderweg naar Pasen?
dag 19 23/3	Johannes 15: 9-17	Hoe ver zou jij gaan uit liefde voor een ander?
dag 20 24/3	Petrus 1: 13-23	Hoe horen “heiligheid” en “onvoorwaardelijke liefde”(vers 22) voor jou bij elkaar?
dag 21 25/3	Hebreeën 2: 14-18	Hoe kijk jij tegen de dood aan? Verandert dit als je nadenkt over hoe ver de Zoon gegaan is om mensen te redden?
dag 22 26/3	Matteüs 5: 1-12	Welke “zaligspreking” spreekt jou in het bijzonder aan? Welk aspect van Gods koninkrijk staat daarin centraal?



zondag 27/3	Matteüs 6: 9-13	Bid het Onzevader vandaag drie keer. Sta de eerste keer bij elke regel stil bij een situatie in j eigen leven. De tweede keer denk je aan mensen of situaties dicht bij je. De derde keer kijk je nog verder, naar ons land of de hele wereld.
dag 23 28/3	Lucas 13: 22-30	Hoe ziet de smalle deur eruit voor jou?
dag 24 29/3	Lucas 17: 20-21	Voelt Gods koninkrijk voor jou dichtbij of ver weg?
dag 25 30/3	Lucas 18:18-30	Wat kun jij loslaten, zodat je je meer op Gods koninkrijk kunt richten?
dag 26 31/3	Romeinen 14: 16-19	Hoe ziet tijd in Gods aanwezigheid eruit voor jou?
dag 27 1/4	1 Korintiërs 10: 1-13	Hoe bepaal jij welk geestelijk voedsel je wel of niet tot je neemt?
dag 28 2/4	Johannes 6: 25-40	Welke vraag zou jij aan Jezus willen stellen?
zondag 3/4	1 Korintiërs 13: 8-13	Hoe past deze tekst over de liefde bij de woorden van Jezus die we gisteren lazen?
dag 29 4/4	Galaten 5: 13-26	Hoe kun jij vandaag een naaste dienen in liefde?
dag 30 5/4	Kolossenzen 1: 9-14	Hoe ga jij om met moeilijkheden in jouw leven en in de wereld?
dag 31 6/4	2 Petrus 1: 3-11	Welk van de bouwstenen (zie vers 5-7) trekt in het bijzonder jouw aandacht? waar wil jij in groeien?

dag 32 7/4	2 Petrus 3: 10-18	Sta jij wel eens stil bij de dag van de Heer? Wat roept dat bij je op?
dag 33 8/4	Hebreeën 3:1-6	Als je je aandacht richt op Jezus als de hogepriester van ons geloof, voel je je dan ook trots? Waarom wel of juist niet?
dag 34 9/4	Hebreeën 3: 7-19	De schrijven spoort ook aan om op elkaar te letten. Hoe kan een gemeenschap je helpen om het vol te houden?
zondag 10/4 palmпасen	Zacharia 9: 9-10	Vandaag is het Palmпасen. De lijdensweek begint met Jezus' triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Welke tekst die we de afgelopen weken lezen is je vooral bijgebleven? Hoe kleurt die tekst voor jou deze week. onderweg naar kruisiging en opstanding?
dag 35 11/4	Hebreeën 4: 1-11	Waardoor word jij gemotiveerd om bij het volk van God te blijven en op God te blijven vertrouwen?
dag 36 12/4	Openbaringen 19: 5-8	Waar denk je nog meer aan bij een stralende bruid? Is dat ook van toepassing op de mensen die bij God horen?
dag 37 13/4	Openbaringen 22: 1-5	De komende dagen staan we stil bij Jezus' laatste dagen in Jeruzalem. Welk licht werpt dit visioen op zijn lijden en dood?
dag 38 14/4	Lucas 22: 7=20	Wat staat voor jou vandaag op de voorgrond: terugkijken

		op Jezus' lijden , of vooruitkijken naar de ultieme bevrijding in Gods koninkrijk?
dag 39 15/4	Lucas 23: 33-49	Stel je voor dat je erbij was geweest, op die allereerste "Goede Vrijdag". Waar sta je, wat zie je, en wat doe je?
dag 40 16/4	Lucas 23: 50-56	Josefs verwachting van Gods koninkrijk zorgt ervoor dat hij andere keuzes maakt dan de mensen om hem heen. Hoe is dat voor jou?
1 <sup>e</sup> paasdag	Lucas 24: 1-53	"Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden"(vers 21). Is de hoop dat Hij de hoop van de Emmaüsgangeres volgens hou uitgekomen? OP welke manier?
2 <sup>e</sup> paasdag	Lucas 24: 36-53	

### **Collectes**

#### **Van de boekhouder.**

In de afgelopen periode werd er geen collecte gehouden voor de eigen gemeente. Bij de Zoom-diensten werd daarop niet ingespeeld en tijdens de fysieke diensten in de kerk werd slechts één collecte gehouden voor de Diaconie.

Gelukkig zijn er leden geweest die een bijdrage hebben gestort op het bank- of gironummer van de gemeente.

Van 20 oktober 2021 tot 31 december 2021

Totaal € 92,50

Van 1 januari 2022 tot 15 februari 2022  
Totaal € 30,00

Dank hiervoor.

### **Diaconie**

Per bank binnengekomen in januari € 125,00  
06 februari Lilianefonds € 42,50  
20 februari Jongerenwerk € 47,00  
Per bank binnengekomen in februari € 40,00

### **Zusterkring**

Zoals al eerder afgesproken: wij willen weer beginnen op 10 maart en t.h.v. Lydeke Boer Iwema. De Nachtegaal 18, in Warnsveld.  
tel.0575523892

### **Ingezonden info**

Door een misverstand komt ds.Koornstra op 20 maart niet als voorganger in de dienst. Die dienst was bedoeld als afscheid. Na de verhuizing naar Drachten vindt ds. Koornstra het niet goed uitvoerbaar om voor te gaan in Zutphen. Daarom geen afscheidsdienst, maar een woord van dank als groet aan de gemeente.

Dankwoord van ds. Jelmer Koornstra,

Ik wil de Doopsgezinde Gemeente Zutphen heel erg bedanken voor de hartelijkheid die ik altijd in Zutphen heb ervaren.

Ik vond het echt leuk om bij jullie voor te gaan. Ik denk dan aan de grote en betrokken deelname aan de open

ruimte, en het enthousiaste spel van Henk Wormeester, en niet te vergeten de heerlijke koffie van de supervriendelijke koster Jan Nab.

Het ga jullie goed, als individuen en als gemeenschap!  
God zegene jullie,

Jelmer

### ***Kerstpakkettenactie 2021***

Op 18 december hebben we met 40 mensen 200 kerstpakketten mogen uitdelen aan mensen in Zutphen die van een minimum moeten rondkomen en een extraatje met kerst erg kunnen waarderen. Er waren dit jaar ook adressen in Warnsveld en de Hoven bij. Iedere deelnemer van de actie wil ik van harte bedanken, zowel financieel als organisatorisch is ieders rol in deze actie belangrijk. Immers, zonder financiering geen pakketten en zonder bezorgers geen blijde ontvangers.

In samenwerking met de gemeente Zutphen zijn de adressen samengesteld. Dit jaar waren het éénoudergezinnen in de schuldsanering. De gemeente stelde deze keer bijna 200 adressen beschikbaar, en zijn deze pakketten verdeeld.

De ontvangers waren weer erg dankbaar !

Onze leverancier, AH de Brink had geen ruimte meer in hun complex, gelukkig was in De Wijngaard nog ruimte beschikbaar, zo werd de kerkzaal omgebouwd tot distributiecentrum!

Alle deelnemers uit de vorige jaren deden ook dit jaar ook weer mee.

Deze keer doen de Lions uit Zutphen weer mee, en ook het Apostolisch Genootschap sloot bij dit initiatief aan. Hartelijk dank!

We zijn met 12 kerken en genootschappen in Zutphen, Warnsveld en de Hoven die aan deze actie deelnemen ! De adressen waren geclusterd op postcode, zodat iedere bezorger die 4 of 5 adressen had, niet ver hoefde te zoeken.

Een klein aantal pakketten (ca. 3 %) kon niet bezorgd worden vanwege niet aanwezig zijn of verbouwing. Enkele pakketten kregen een diaconale bestemming voor mensen die onlangs geholpen waren. Het Leger des Heils had ook een aantal pakketten. Ook via de stichting "Schuldhulpmaatje" konden we met enkele pakketten mensen blij maken. De pakketten die hierna overbleven zijn naar het buurtcentrum Het Lighthouse gegaan. Bij deze pakketten was geen €20 bijjet.

Het pakket bestaat uit levensmiddelen, vaak zaken die niet zo gauw gekocht worden met een beperkt budget. Roze zalm of een pot kersen vind je meestal niet in zo'n situatie. Verder is er rekening gehouden met kinderen, wat te knabbelen of te snoepen, een kerststol en een contant bedrag van € 20,- voor het kopen van verse producten.

Er zitten geen vleesproducten in het pakket, er moet anders rekening gehouden worden met reinheid, halal, of andere gebruiken.

De prijs per pakket is € 50,-

Alles bij elkaar mogen we terugzien op een geslaagde actie, en zijn we hier weer dankbaar voor.

Martin Mannak  
Diaconie PKN Zutphen

---

## **Opvolging gevraagd... De diaconie commissie**

Henk en Henny Dassel- van der Sluijs gaan de diaconie commissie verlaten. Ze hebben dit jaren gedaan, hiervoor heel veel dank!

## **Wie heeft er zin in om de diaconie commissie te versterken?**

### **Gedachten over Rouw.**

Onlangs stuurde een vriendin mij een artikel geheten "*Rouw heeft geen eindpunt. En dat is hoopvoller dan het klinkt*".

Dit artikel kwam uit het tijdschrift 'De Correspondent' en de schrijfster is de journaliste en columnschrijfster Lianne van Sadelhoff. Het is een boeiend artikel met voor mij helpende conclusies en daarom wil ik de inhoud hier delen, door die in dit stukje te verwerken.

Ieder mens, van jong tot oud, krijgt op een gegeven moment met verlies en dus met rouw te maken. Zelfs jonge kinderen kunnen ermee te maken krijgen b.v. door de dood van een geliefd huisdier of via het sterven van een klasgenootje of van een juf, van een ouder of grootouder; op ieder moment van ons leven kan de dood om ons heen of heel dichtbij toeslaan. Als het hen in de realiteit niet overkomt kunnen kinderen via boeken toch in aanraking komen met sterfgevallen en met verdriet zoals b.v. in "Alleen op de wereld" van Hector Malot een beroemd en geliefd kinderboek in mijn jeugd. Ik meen dat het Rudi Kousbroek was die in dit verband opmerkte dat kinderen hierdoor leren omgaan met gevoelens van

verdriet; het zijn a.h.w. 'oefeningen in verdriet.' Zulke boeken hebben ook hierom al bestaansrecht. (Op internet kan men tegenwoordig speciale, min of meer therapeutische kinderboeken vinden i.v.m. rouw.)

Niemand blijft gespaard voor gevoelens van verdriet; men spreekt ook van rouw na het verbreken van een relatie, bij echtscheiding, en bij werkeloos worden b.v.; hoeveel te-meer bij het sterven van dierbaren. Hoe dichterbij en hoe intenser de band was hoe sterker het verdriet, hoe sterker de rouw en vaak ook hoe langer de duur. Nu is er met die duur iets vreemds aan de hand; het lijkt of die niet lang MAG duren; bij een langdurige rouw plakken we er nogal eens het woord "onverwerkt" op en dat kan als ongezonder gezien worden; men moet het verlies "een plaats geven en weer verder gaan. (waar die 'plaats' dan toch is vraag ik me weleens af )

Toch is er in onze tijd meer oog gekomen voor rouw dan vroeger; we kennen nu rouw-therapieën en rouwgroepen en het zal niet meer voorkomen dat na het dood ter wereld brengen van een kindje, de arts in het ziekenhuis tegen de vader zegt; "ga het thuis maar gauw gezellig maken, de kerstboom optuigen, de babykleertjes, de wieg etc. uit het zicht brengen, vóór je vrouw thuiskomt"

Doorgaan alsof er niets aan de hand was. (Het gevolg was dat de moeder eigenlijk altijd wat tegenzin in kerstmis had en niet de kerstboom wilde versieren, zonder dat iemand zich realiseerde wat de oorzaak hiervan kon zijn. Pas na jaren tijdens een z.g.'familie-opstelling' (een bepaalde therapievorm) werd dit duidelijk.

Lisanne van Sadelhoff verzeilde na het overlijden van haar moeder in hevige rouw; ze ervoer een groot gemis en gaf uiting aan gehuil, gestampvoet en wilde dat dit verdriet voorbij was; het moest toch ééns overgaan ! In wat ze een "wanhoopszoektocht" noemt, verdiepte ze zich



in de verschillende theorieën omtrent 'rouwfasen'. Zo kennen we al jaren de fasentheorie van de psychiater Elisabeth Kübler Ross. Dr. Kübler Ross heeft ontelbare gesprekken gevoerd met stervenden (ervoer hierbij soms tegenstand van de artsen) en ontdekte dat er met de patiënten niet over het komende einde werd gesproken. Ze kregen zelfs opmerkelijk minder aandacht; hun kamertje werd vaak schichtig voorbij gelopen. Artsen willen genezen en het kan moeilijk te accepteren en te hanteren zijn wanneer genezing niet mogelijk is. Vaak geldt dit zwijgen over de verdrietige uitkomst voor de familie ook en dan blijf je als stervende alleen met je angsten en verdriet. Dit was baanbrekend werk en sinds die tijd (de jaren 70) is er wel e.e.a. ten goede veranderd; o.a. door haar boek "Lessen voor levenden; gesprekken met stervenden" en door de kursussen die zij gaf, is er in de opleidingen nu aandacht voor dit onderwerp. Dr. Kübler Ross ontdekte dat men vaak vijf fasen doorliep; ontkenning, protest (waarom ik), vechten tegen het verdriet, tegen de waarheid, depressie en tenslotte aanvaarding. Dit schema ging gebruikt worden om het proces van iemand die ging sterven in te kaderen en te begrijpen, maar werd ook gebruikt -op nogal rigide wijze om het rouwproces van de achterblijvers te duiden. Echter; niet iedereen wordt boos of depressief en e.e.a. kan in een andere volgorde verlopen; met fasen overslaan, met hoppen van fase 1 naar fase drie, snel naar een depressie of juist snel naar acceptatie. Achterblijvenden konden zich zorgen maken als ze niet iedere fase doorliepen of als de één het heel anders deed dan de partner. "Doe ik het wel goed?" en dus ging men zoeken naar betere modellen waarbij veel meer uitgegaan wordt van ieders eigen, specifieke weg hierin. Zo heeft zich een 'rouwwetenschap' ontwikkeld met professionele

rouwbegeleiders en bovendien kennen we sinds jaren de hospices. (doorgaans ligt men tegenwoordig niet meer weken of maandenlang in het ziekenhuis in afwachting van het einde). In het artikel komen een paar andere modellen langs; b.v. het rouwtakenmodel: dwz. het aanvaarden van de realiteit van het verlies het doorleven van de pijn en het verdriet het aanpassen aan een nieuw leven zonder de overledene. De overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven. Ook dit is geen rechtlijnig proces en het nieuwere integratiemodel van de Amerikaanse psychiater Robert Neimeyer gaat ervan uit dat verdriet steeds meer integreert in ons leven, in ons dagelijkse doen en laten. Het legt er de nadruk op dat verlies ons voorgoed verandert en met ons meegaat, waar we ook gaan. Het is een proces van betekenis geven aan het leven zonder de dierbare overledene(n) en het zoeken naar een nieuwe identiteit waarbij verdriet er gewoon bij gaat horen. Dan kan het zo verlopen als ik iemand die zijn vrouw en kinderen in een auto ongeluk had verloren heb horen zeggen "Toen was ik verdriet, nu heb ik verdriet. Rouwen is ook; inzicht krijgen in je eigen proces en daarna het zoeken naar een balans. Herstel en verlies gaan samen.

De therapeute Riet Fiddelaers-Jaspers, één van Nederlands bekendste rouwdeskundigen (ze schreef diverse boeken over rouw en richtte het Expertisecentrum voor Omgaan met Verlies op) zegt zelfs "Rouw is nooit klaar". Waar doen we dan al die moeite voor om de boel op de rit te krijgen om het verdriet een beetje te reguleren of te verwerken? Is er in al die theorieën wel iets troostends te vinden? Rouwtherapeut Johan Maes (ook schrijver over rouw) zegt hierover: 'We rouwen omdat we ons hechten.' Hechting is de basis. Wie

rouwt, gaat langzaam inzien dat de persoon gestorven is, maar ook dat de relatie nooit sterft. Dat is eigenlijk iets heel moois. R.Fiddelaers Jaspers; "Bij rouw gaat het er in de kern niet om, denk ik, om verlies te verwerken of kwijt te raken." Het gaat er bij elk mens om dat je verlies kunt verweven in je nieuwe leven en dat we gaan inzien dat door die oneindigheid van rouw, iets anders ook oneindig is. Namelijk liefde. Als je rouwt is liefde het eindpunt" Dit zijn voor mij troostende inzichten; het hoeft niet voorbij te gaan en óver te gaan; het blijvende gemis en verdriet is niet persé pathologisch; accepteer dat het een onderdeel van je leven is en richt je op die blijvende liefde. Echter, voor diegenen die het niet lukt om de draad van het leven weer op te pakken en geen balans hebben kunnen vinden, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken teneinde daardoor ook weer met levenslust te kunnen functioneren. Er bestaat een Landelijke Stichting Rouwverwerking; of lees misschien eens een boek van mevr. R Fiddelaers-Jaspers bij wijze van zelfhulp of als aanzet tot een therapie.(via haar naam op internet te vinden)

Lies Hoogterp  
(met dank dus aan Lisanne van Sadelhoff).

Over Rouw, Klaas Hendrikse en een link naar Pasen. Toen ik bezig was met nadenken, lezen en schrijven over rouw, las ik tussen de bedrijven door het boek "God bestaat niet en Jesus is zijn zoon" van Klaas Hendrikse. Eerder schreef hij: "Geloven in een God die niet bestaat" (ook zo'n uitdagende en prikkelende titel) Vooral dat eerste boek ondervond veel protesten en tegenspraak, maar toch ook weerklank (natuurlijk uit de vrijzinnige hoek.) Mij komt veel van wat hij schrijft al bekend en

geaccepteerd over.

Het eerste boek heb ik (nog) niet gelezen en dit wordt ook geen bespreking van nummer twee want ik ben er nog niet door en vaak moet je toch ook nog twee maal zo'n boek doorwerken. Maar ik stuitte al wel op gedachten van hem die ik delen wil en die gedachten hebben te maken met sterven, met rouwen en met Pasen: ze sluiten dus aan bij mijn stuk over rouw.

Klaas Hendrikse gelooft niet in een 'Paasmirakel' (n.l. dat God voor Jezus van Nazareth een uitzondering heeft gemaakt door tijdelijk de natuurwetten uit te schakelen) maar wel in een 'Paasmysterie' en wat hij daarover schrijft wil ik zoveel mogelijk citeren, om hem recht te doen.

Hij schildert het verdriet van de leerlingen over de dood van hun leermeester; het grote gemis. Zij zijn verslagen en weten niet hoe het nu verder moet; er was verdriet en ontredde. "Maar op een gegeven moment -hoelang die periode geduurd heeft is niet bekend -komen ze tot het besef dat het niet in de geest van Jezus was om er zo stukgeslagen bij te zitten. Zij waren er nota bene zelf getuigen van geweest hoe hij mensen uit het soort situatie haalde waar zij nu zaten. Hoe hij in hen het beste en sterkste naar boven haalde en hen wees op waar hijzelf van leefde; op krachten die diep in een mens verscholen liggen."Het besef moet zijn doorgebroken; eigenlijk is hij niet dood. Zijn lichaam wel, maar zijn woorden en zijn daden niet. Zijn stem is niet verstomd en wat hij uitstraalde, straalt door. Hij leeft nog steeds". Dát is voor Klaas Hendrikse het Paasmysterie; n.l. dat Jezus niet uit de doden maar uit de levenden is opgestaan. Oftewel, de dode Jezus kwam pas tot leven nadat zijn volgelingen waren 'opgestaan'. Zo kan hij geloven in 'opstanding' zonder dat hij hoeft aan te nemen

dat er ooit een dood mens weer tot leven is gekomen of zal komen. "Dan gaat Pasen niet over de dood van een mens die terugkeert uit het graf, maar over de dood die niet sterk genoeg is om mensen vast te houden. En dan kunnen ook achteraf en voor ieder verschillend delen van het Paasverhaal op hun plaats vallen. Dan kunnen woorden van Jezus een andere lading of een nieuwe betekenis krijgen. Bijvoorbeeld als hij tegen de huilende Maria zegt; 'Houd mij niet vast (..) ga naar mijn broeders en zusters'. Oftewel: zet mij maar voort. Dat is misschien het beste wat over een overledene valt op te merken; leef mij maar verder, sta op en ga de wereld maar weer in." Dit is een uitleg die niet ieder zal aanspreken of beamen want Klaas Hendrikse gaat voorbij aan de diepe verbondenheid van Jezus met God. Maar de gevolgtrekking dat het verder aan ons is om broeders en zusters van de leerlingen te zijn (of te worden) moet toch te beamen zijn voor ons allen.

Lies Hoogterp

## **ONTMOETING MET GEVOLGEN**

**Een toneelstuk over twee vrouwen die via de familie aan elkaar verbonden zijn.**

### **Toelichting**

In het jaar 2025 zal het 500 jaar geleden zijn dat in Zürich (Zwitserland) de eerste volwassendoop plaatsvond. Dat gedenkwaardige moment geeft aanleiding om met elkaar 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren. In de aanloop daar naartoe zal ongetwijfeld op diverse

plaatsen in Nederland en waar ook ter wereld de reformator Menno Simons centraal staan. Zijn gedachtegoed en idealen zullen op de een of andere manier onder het stof vandaan worden gehaald door vieringen en lezingen.

De vrouw van Menno Simons heette **Geertruydt Jansdochter Hoyer**.

Zij is tot dusver (helaas) op de achtergrond gebleven. Wij vinden het tijd om daar - na al die eeuwen - verandering in te brengen. Haar verre achter -, achter -, achterkleindochter **Geerte de Vries** heeft Geertruydt aangespoord om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen. Immers zij heeft ons vast wel het een en ander te zeggen en misschien geeft ze ons voor deze tijd ook nog ideeën om over na te denken.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen terug op die keuze.

Met veel genoegen laten we jullie weten dat we opnieuw een toneelstuk op de planken brengen. Korneel heeft geprobeerd beide vrouwen een stem en een gezicht te geven in de vorm van een toneelstuk. Sikke zorgt voor de het decor en het geluid.

Het stuk duurt ongeveer 75 minuten zonder pauze en is geschikt voor een middag- of avondprogramma in een (doopsgezinde) gemeente.

Het toneelstuk gaat op 18 september 2022 in première voor genodigden.

Heeft uw gemeente belangstelling voor een optreden, dan kunt u ons boeken voor een datum daarna. Via de telefoon: 06-10726222 of via de e-mail: [s.r.roosma@gmail.com](mailto:s.r.roosma@gmail.com).

De kosten voor de opvoering bedragen € 275,- exclusief reiskosten à € 0,25/km vanaf Stiens.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,

Korneel Roosma-de Vries  
Sikke R. Roosma

### **Verjaardagen**

01 maart Mevr. H.G. Vis-Schuursma  
14 maart Mevr. N. De greef  
16 maart Mevr. K.M. Zylstra-Eendhuizen  
24 maart Mevr. H.H.M. Dassel-van der Sluijs  
06 april De heer E. Rosevink  
17 april Jan Nab  
30 april De heer P. Boukema

### **Deurdienst**

06 maart	Elselien de Meulder
20 maart	Marina Duim
03 april	Sieppo Duim
14 april	Lydeke Boer Iwema
17 april	Willem Wanrooij
01 mei	Mieke Iwema

- Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is
- De wijziging doorgeven aan Willem

## **Gedicht**

Een kerk met vierhonderd leden  
Laat nieuwe kroonluchters smeden.  
Het licht in de kerk  
Is de kroon op hun werk  
En het resultaat van veel gebeden.

Nico Bakker

## **Predikant**

Vacature

## **Kerkenraad**

### **Voorzitter**

A.C.M. Dassel  
telefoon: 0570-677801  
[dasselcarin@gmail.com](mailto:dasselcarin@gmail.com)

### **Secretaris**

Elselien de Meulder  
telefoon: 06-51872512  
[ejdemeulder@hotmail.com](mailto:ejdemeulder@hotmail.com)

## **boekhouder**

R. Boer Iwema  
bankrekening dg gemeente  
Zutphen NL06RAB00376722339  
postbankrekening dg gemeente Zutphen  
NL64INGB0000904945

## **diaconie**

bank.rek. NL43INGB0007208286 t.n.v.  
diaconie D.G. Zutphen te Zutphen

## **kosterij**

telefoon: 0575- 523732



Jan en Emmy Nab 06-43782166

postadres:

IJsbaanstraat 2 7203 JH Zutphen

website:

[www.dgzutphen.doopsgezind.nl](http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl)

e-mail adres:

[info@dgzutphen.doopsgezind.nl](mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl)