



doopsgezind  
venster

maart april  
2020

doopsgezinde gemeente zutphen

## **Auto dienst**

Zr. H.Vis-Schuursma      0575-545496  
Zr. E.Hoogterp            0575-546975  
Zr. M.Rexwinkel           0575-521922

## **Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen aanvang 10.00 uur**

01 maart      Da. A.C. Thimm-Stelwagen  
*2<sup>de</sup> collecte:*    *Lilianefonds*  
15 maart      Da. A.C. Thimm-Stelwagen  
*2<sup>de</sup> collecte*    *DG Wereldwerk*  
29 maart      Ds. C. De Gooijer  
*2<sup>de</sup> collecte*    *AKC*  
09 april      Da. J. Van Woerden  
Avondmaal    **19.30 uur**  
*2<sup>e</sup> collecte*    *Suriname*  
12 april      Da. A. C. Thimm-Stelwagen **Pasen**  
*2<sup>de</sup> collecte*    *Seeds of Hope*  
03 mei        Br. R. Boer Iwema  
*2<sup>de</sup> collecte*    *Voedselbank*  
Na de dienst ledenvergadering

Voor verdere informatie zie website  
[www.dgzutphen.doopsgezind.nl](http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl)

## **Van de redactie**

De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 19 april 2020  
Emmy Nab , tel.0575-523732  
mail [j.nab@chello.nl](mailto:j.nab@chello.nl)



## **Inhoud**

Vanuit de Kerkenraad

Van de leden en de vrienden

Collectes

Diaconie

Zusterkring

Agenda ledenvergadering

Van de predikante

Ingezonden info

Middagpauzediensten

Deurdienst

Gedicht

Adressen



### **Vanuit de Kerkenraad**

Wat heeft de bijbel ons nog te bieden?  
Voor de lezer van dit blad een overbodige vraag,  
maar deze tekst stond enige tijd geleden boven een  
column in één van de kranten die ik lees.

De Bijbel, het meest verkochte boek ter wereld, had voor het eerst een eigen maand. Een groep van confessionele uitgeverijen en bladen heeft de maand van de Bijbel (dit jaar van 24 januari tot februari) in het leven geroepen. “om de aandacht te genereren voor dit boek der boeken”, valt op de site te lezen. Je zou denken dat het overbodig is voor een wereldwijde bestseller, maar in een land waar voor het eerst in de geschiedenis meer dan de helft van de inwoners zich niet-religieus noemt is dat wellicht niet meer vanzelfsprekend.

Een sprookjesboek, wordt het wel eens denigrerend genoemd. Of, met wat meer respect “gewoon volksverhalen, die pas later van een vroom tintje zijn voorzien”, aldus Guus Kuijer, onder andere auteur van de reeks “de Bijbel voor ongelovigen”, waarin hij bijbelverhalen op een eigenzinnige wijze naverteld. Of je er in gelooft of niet, kennis van de Bijbel is nuttige kennis. Nog altijd is onze taal doordeesemd met bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen, zoals Frederike de Raat dat in haar boek “Muggenzifters en Zondebokken” laat zien – al zal de ontkenning ook daar onvermijdelijk verandering in brengen.

De columnist kwam in aanraking met de Bijbel door, jawel, de Koran, waar fragmentarisch naar bijbelverhalen wordt verwezen; alsof voorkennis wordt verondersteld. Moses en Abraham zijn in de Koran de meest voorkomende namen, wat toch bewijst dat de islam en de joods-christelijke traditie niet los van elkaar gezien kunnen worden, hoe graag ook sommigen een rigide onderscheid blijven aanbrengen. De Bijbel leerde de columnist de islamitische geschriften beter te begrijpen, maar werd onbedoeld ook een uitstekende voorbereiding voor het lezen van wereldliteratuur. Je kunt een meesterwerk als “Paradise Lost” van John Milton immers moeilijk lezen zonder voorkennis van het bijbelboek Genesis.

“De Bijbel is er ook voor de dichters, voor de dromers, voor de mensen die van kunst houden”, zei de huidig theoloog des vaderlands Samuel Lee in een interview met de Volkskrant. Niet (enkel) een boek van dogma’s en morele dwingenlandij, maar

“een oosters boek vol mystiek en mysterie.” Eeuwen geleden geschreven en niet in onze post-moderne tijd. Als je op die manier de Bijbel leest, wordt het boeiend, haast poëtisch.

Tegelijkertijd, zo vervolgde Lee, kun je de Bijbel ook als een soort handboek voor antropologen gebruiken. Zoals Arnon Grunberg dat deed in zijn E. du Perronlezing in 2017, met de titel “Ook Job was gekke Henkie niet”, waarin hij een vergelijking maakte tussen Job en de huidige boze burger, en hun verhouding met respectievelijk God en de overheid.

Deze samenleving wordt minder gelovig, maar de Bijbel heeft ook voor ongelovigen nog altijd veel te bieden.

Pieter Boukema

### **Van de leden en vrienden:**

Een verheugende mededeling is, dat zich een nieuw lid voor onze gemeente heeft aangemeld in de persoon van Ethel Bleyswijk-Kleiberg. Zij is met attestatie overgekomen van de gemeente Breda. De familie Timmermans is per 7 februari verhuisd naar Zutphen.

### **Collectes**

Opbrengst collectes van januari en februari 2020:

05 januari 2020	€ 36,10
19 januari 2020	€ 118,95
02 februari 2020	€ 44,25
16 februari 2020	€ 36,20

### **Diaconie**

05-01-2020	Waterputten	€ 46,85
19-01-2020	Mennonite World Conf.	€ 82,19
02-02-2020	Adoptiekind	€ 27,45
18-02-2018	Gemeente opbouw	€ 39,30

Overzicht van uitgaven van de diaconie van de collectes:

Het bedrag van de collectes wordt dit jaar verdubbeld en eventueel aangevuld tot een mooi rond bedrag.

ADS was vorig jaar € 400,00 in totaal.

Verder hebben we de volgende giften gedaan;

Weeshuis Seeds of Hope, Bali	€ 100,00
Stichting leergelden	€ 100,00
Adoptie, 2 kinderen	€ 400,00
Suriname	€ 200,00
Waterputten	€ 400,00
Lilianefonds	€ 100,00
Voedselbank	€ 200,00
AKC	€ 100,00
Kerstpakketten	€ 100,00

## Verantwoording gift € 100

### Verlag diaconie Martinuskerk Warnsveld

In 2019 is een groot aantal vluchtelingen in het AZC komen wonen. Via projecten bij de Martinuskerk in Warnsveld zijn we in gesprek geraakt met één van hen: Arman Tahrili. Hij heeft zijn drijfveren om te vluchten toegelicht en ook over zijn behoefte om een nieuw bestaan op te bouwen in onze maatschappij.

Zelf is hij Electrotechnicus en werkte in Iran als toezichthouder bij bouwwerkzaamheden.

De Nederlandse taal is op dit moment een grote barrière om maatschappelijk actief te worden (afgezien van procedures bij het AZC en de COA).

Bij de vluchtelingen bestond een grote behoefte aan materiaal, waarmee ze met zelfstudie Nederlands kunnen leren. Ze krijgen wel Nederlandse les bij het AZC, maar dit blijft van een laag niveau en is slechts eenmaal per week. Ze wilden graag overdag ook kunnen oefenen.

Arman heeft een app groep opgericht, waarin mede vluchtelingen zitten, die graag meer willen doen om Nederlands te leren.

Na onderzoek en feedback van Arman hebben we een methode gevonden, die aan de doelstelling voldoet. Het betreft 'de Delftse methode' (<https://www.nt2.nl/nl/lesmateriaal/beginners/de-delftse-methode/101-52-Nederlands-voor-buitenlanders-5de-herziene-editie>)

Middels giften van onder andere de Doopsgezinde gemeente hebben we 10 vluchtelingen kunnen voorzien van het studiemateriaal via een



interactieve app en hun vorderingen in de Nederlandse taal zijn groot.

Momenteel bezoeken ze wekelijks de kerk en raken via informele kanalen vertrouwd in de maatschappij. We hopen op spoedige afwikkeling van de procedures bij AZC en COA, zodat ze verder kunnen met het opbouwen van een formeel bestaan in de maatschappij.

Met vriendelijke groet,  
Niek Ridderbos

### **Zusterkring**

Wij begonnen dit nieuwe jaar met een bijeenkomst bij Ton Haak.

Het onderwerp was deze keer "Groene theologie" n.a.v. artikelen uit de Open Deur en met name een boekje van Trees van Montfoort.

Zij stelt dat we een blikvernauwing hebben doorgemaakt waarbij alles om mensen ging draaien en dat we zo vergaten dat we niet boven de natuur staan, maar in een andere verhouding. God zorgt voor alle levende natuur en alles is met alles verbonden. Mensen hebben verantwoordelijkheid t.o.v. onze medeschepselen. Met ons hoofd begrijpen we de noodzaak van milieumaatregelen, maar ze zitten nog niet in ons hart. Er moet meer aandacht komen voor de "binnenkant" van duurzaamheid. Zo spraken wij ook al eens over Thomas Rau met zijn plannen voor recyclen van materiaal en hergebruik daarvan.

Maar hoe zelf duurzaam te leven? Wij zijn opgevoed

met "zuinig zijn" Het uitgangspunt was zeker niet altijd dat je je bewust was van je plaats in God's schepping, maar meestal toch een ingebakken gevoel van voorzichtig omgaan met je spullen en uit een economische noodzaak.

Hopelijk gaan wij meer nadenken over onze verantwoordelijkheid en onze plaats in de schepping rondom ons heen. Om te beginnen in onze eigen kring.

6 februari waren wij met een kleine groep bij Lydeke Boer Iwema en zouden het boekje bespreken "Vanwaar komt onze hulp" dat we allemaal kregen toegestuurd van de ADS Maar al pratende tijdens ons "rondje" kwamen we op heel andere dingen uit. Wat te doen b.v. als iemand tijdens een kerkdienst niet goed wordt? Daarover zal inmiddels meer worden gevraagd en voorgesteld in de gemeente, want deze vraag geldt voor ons allemaal.

Waar komt onze hulp vandaan als wij in geestelijke nood zijn? Daarover schrijven dus verschillende mensen in het boekje. Niet iedereen had het gelezen en we vroegen ons ook af of er in de gemeenten veel gebeurt met deze boekjes. Bij ons komt het aan op de startzondag en toch meestal wel een keer tijdens een zusterkringbijeenkomst. Toch biedt juist dit boekje stof tot praten. De volgende keer is het thema "Spelen", ook weer n.a.v. artikelen uit de Open Deur, maar hopelijk toch ook nog weer een keer meer aandacht voor het boekje.

Die volgende keer is op 5 maart bij Tine Janse

Heleen Vis

**Uitnodiging voor de Voorjaarsvergadering van de Doopsgezinde Gemeente te Zutphen te houden op zondag 3 mei 2020 in de Doopsgezinde Kerk, Leeuweriklaan 23 te Zutphen. Aanvang 11.15 uur, na de dienst.**

**Agenda**

1. Opening / vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Notulen najaarsvergadering 3 nov 2019
4. Financiën
  - a. Afrekening 2019 penningmeester/boekhouder
  - b. Verslag kascommissie
  - c. Benoeming nieuw lid kascommissie
  - d. Afrekening 2019 Diaconie
5. Jaarverslagen 2018
6. Kerkgebouw
7. Bespreking: Wat te doen bij onwelwording.
8. BV
9. Rooster van aftreden kerkenraad
10. Rondvraag
11. Sluiting

De stukken betreffende punt 4 en punt 7 ontvangt u op verzoek na de dienst van 5 mei aanstaande.

## **Van de predikante**

### **EEN BEMOEDIGENDE PAAS-ERVARING**

naar aanleiding van Johannes 21:1-14

Na de gebeurtenissen van Goede Vrijdag neemt de opwinding bij de discipelen geleidelijk af. Langzaam komt het gewone leven weer op gang. Ze gaan naar hun boten en varen uit om vissen te vangen. Maar deze keer hebben ze geen geluk. De netten blijven leeg. Vermoeid en teleurgesteld keren ze terug. Al hun inspanningen zijn tevergeefs.

Opeens zien ze iemand aan de oever staan. Deze vraagt hen, of ze iets te eten hebben. 'Nee!' antwoorden ze en besteden er verder geen aandacht aan. Ze willen hun rust hebben. Het leven is hard: geen vis betekent voor vissers geen brood op de plank. Een verloren dag. Ineens zegt de vreemdeling tegen hen: 'Vaar nog eens uit, werp de netten uit aan de andere kant van de boot'. Wat een onzin! Heeft deze vreemdeling helemaal geen verstand van vissen? Vissen vangen op klaarlichte dag – onmogelijk! Toch varen ze uit. Waarom? Ze weten het zelf niet. Maar wat een verassing staat hen te wachten! Het net wordt zo vol, dat ze het niet alleen kunnen tillen. Ze hebben hulp nodig. Wat is er gebeurd? Eén van hen heeft de situatie doorzien. Hij kijkt niet naar de vele vissen. Hij kijkt verder dan het gebeuren zelf. Hij voelt, hij beseft iets en zoekt in zijn hart naar een antwoord. Hij ziet op en erkent: 'Het is de Heer!' Als in een flits dringt het tot hem door. Alle mitsen en maren van zijn verstand

verdwijnen. Voor hem is dit voldoende om zekerheid te vinden.

Ook wij willen graag zekerheid, als we het over Pasen hebben en over opstanding. Ons verstand zoekt naar verklaringen en argumenten, en kent vele mitsen en maren. ‘Met de dood is alles voorbij, nog nooit is er iemand teruggekeerd’ of ‘die opstanding is onbeschrijflijk, ongrijpbaar’. Maar zou het niet voldoende zijn om je hart open te stellen? Ruimte te maken voor de gedachten, dat voor God niets onmogelijk is. Waar ons menselijk denken en verstaan ophoudt, gaat Gods handelen verder. God de Schepper is in staat zijn schepsel uit de dood te herscheppen. Hoe? Dat hoeven we niet te begrijpen, dat mogen we aannemen.

De paasliederen drukken dit treffend uit – nog sterker dan dogma’s of starre formules. Zoals bijvoorbeeld het 3<sup>e</sup> couplet van gezang 210 uit het Liedboek:

*“Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen;  
bloemen en vogels, alles roemt  
Hem als in den beginne.  
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer  
te bloeien en te minnen.”*

Paul F. en Akke-Clara Thimm-Stelwagen

### **Van de predikante**

Het jaar 2020 is nog maar kort, toch was ik al bij twee doopsdiensten aanwezig. Op zondag 19 januari werd Rinske Phaff uit Eindhoven gedoopt in de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar waar ze opgroeide. Ze werd lid van de landelijke Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Voor haar was dit een bewuste keuze, ze voelt zich bij zo veel doopsgezinde gemeenten thuis, dat ze niet kon en wilde kiezen. Op zondag 9 februari waren Paul en ik te gast in Beverwijk, waar Justina Oosters gedoopt werd en lid werd van de Doopsgezinde Gemeente IJmond. We kennen Justina nog van de tijd dat Paul predikant was in Beverwijk en waren uitgenodigd. Beide diensten waren heel verschillend, maar alle twee feestelijk en bijzonder. Ze bemoedigen mij. Wat is het toch bijzonder! Onze doopsgezinde gemeenten zijn maar klein, maar hier en daar zijn er nog steeds mensen, die ervoor kiezen om lid te worden. Dat geeft moed!

### **Middagpauzedienst**

Elke donderdagmiddag is er Middagpauzedienst in de Lutherse kerk, om 12.15 uur. Als u toch naar de markt gaat, kunt u zo even binnenlopen en rust zoeken in dit mooie kerkje. Een kwartiertje of twintig minuten later gaat u bemoedigd weer 'uws weegs'. Donderdag 5 maart gaat uw eigen predikante voor in de Middagpauzedienst. Kom gerust!

## **Bijbelgespreksgroep**

De bijbelgespreksgroep is bezig met het lezen van het Markus-evangelie. Het aan één stuk door lezen van een evangelie, en het praten over die geloofsverhalen is boeiend. Markus brengt eigen accenten aan in de volgorde van verhalen, de manier waarop hij vertelt en zijn keuze van wat hij vertelt. De volgende bijeenkomsten zijn: dinsdagmiddag 3 maart om 13.30 uur, 17 maart om 13.30 uur en eventueel 7 april, ook om 13.30 uur. Als u mee wilt lezen en praten, komt u gerust (achter in de kerk)!

**Gedicht** uit *M. Westera-Franke en J. Verweerd, Vijftig dagen tijd*

Heer, U hebt ons leven  
nieuwe kans gegeven  
en het licht bij U vandaan  
wijst de nieuwe weg ons aan.

Vallen, opstaan, lopen  
altijd blijven hopen,  
met de grote mensenstoet  
op de weg U tegemoet.

Mens te zijn tussen velen  
lief en leed te delen,  
hand en hand het goede spoor.  
Jezus Zelf gaat immers voor!

## **Ingezonden info**

Hierbij een stukje voor het volgende Venster. Daarnaast, in hetzelfde artikel, mijn voorstel om dit punt te bespreken in de volgende ledenvergadering. Tijdens een open discussie wordt duidelijk of hier behoefte aan is. Dan kunnen de voorstanders uitleggen waarom het zinvol kan zijn. Tegenstanders kunnen uitleggen waarom zij er de noodzaak niet van inzien. Hoe groter het draagvlak, des te beter.

Tijdens de Bijbelkring kwam het volgende ter tafel:

*Stel dat er tijdens een bijeenkomst in de kerk iemand onwel wordt en overlijdt. Wat doen we dan?*

*Eerst wordt natuurlijk 112 gebeld.*

*Maar de volgende stap is om contact te zoeken met een familielid, vriend of kennis.*

*Wie moet dat doen en welke persoon moet worden benaderd in een dergelijke situatie?*

*Voorals het alleenstaanden betreft is dat best een moeilijke zaak.*

*Want wat weten de overige leden en vrienden van de gemeente van de contacten van de betreffende persoon?*

Mijn voorstel is om in de kast van de kerkeraadskamer een lijst te bewaren waarop contactpersonen staan van leden en vrienden. Dit geldt alleen voor die leden en vrienden die de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon doorgeven. Op deze manier kan in



een noodsituatie geprobeerd worden iemand te bereiken waarvan de betrokkene heeft aangegeven dat die persoon benaderd kan worden. Dat geeft op voorhand rust voor de betrokkene en geeft de leden en vrienden een houvast in een voorkomend geval.

Met broederlijke groet,  
Raang Boer Iwema

### ***De vakantieweken van Buitengoed Fredeshiem***

Wilt u genieten van een geheel verzorgde themavakantie? Meld u dan aan voor een van de vakantieweken: bel 0521-535100 of mail naar [info@fredeshiem.nl](mailto:info@fredeshiem.nl)

Inclusief:

Dagelijks ontbijt, lunch, 3-gangen diner

Op elk moment van de dag koffie en thee

Deelnemen aan talrijke georganiseerde activiteiten

Dagopening- en sluiting

Zondagsdienst

Vervoer van en naar huis indien gewenst, graag aangeven bij reservering

Paasweek: vrij 10-4-20 t/m vrij 17-4-20

Pinksterweek; za 30-5-20 t/m za 6-6-20

Zomerweek: za 11-7-20 t/m za 18-7-20

Nazomerweek: za 8-8-20 t/m 5-9-20

Herfstweek: za 3-10-20 t/m 10-10-20

Kerstweek: ma 21-12-20 t/m 28-12-20

Oud-en -nieuw week: ma 28-12-20 t/m 4-2-21

## ***Kerstpakkettenactie 2019***

Op 14 december hebben we met 42 mensen 220 kerstpakketten mogen uitdelen aan mensen in Zutphen die van een minimum moeten rondkomen en een extraatje met kerst erg kunnen waarderen. Er waren dit jaar geen adressen in Warnsveld bij. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken over alle deelnemers van de actie, zowel financieel als organisatorisch is ieders rol in deze actie belangrijk. Immers, zonder financiering geen pakketten en zonder bezorgers geen blijde ontvangers.

De pakketten zijn in het verleden deels betaald uit gelden die Verbindkracht van de gemeente kreeg (en waren géén Klijsma-gelden). Dit jaar werd onze aanvraag niet gehonoreerd; er was minder geld beschikbaar, en wij moeten het nu op eigen kracht doen.

Verbindkracht beschikt in 2019 nog een keer over een gedeelte van deze gelden, waarvan ze projecten kunnen betalen. Maar dat geld is minder dan afgelopen jaren. Volgend jaar ontvangen zij alleen nog maar geld voor de platform-/netwerkfunctie.

Onze “omzet” kreeg wel een gevoelige knauw, want een bedrag van € 4.500 (de vroegere Klijsma gelden, dachten wij) moest nu door de andere deelnemers worden opgevuld.

Na een tweede vraagronde konden enkele kerken extra budget vrijmaken, zodat het tekort iets werd gecompenseerd. Hiervoor zeker onze hartelijke dank!

In samenwerking met de gemeente Zutphen zijn de adressen samengesteld. Dit jaar waren het veel éénoudergezinnen.

Vervolgens werden alle deelnemende genootschappen uit de vorige jaren weer benaderd met de vraag of ze dit jaar ook weer bereid waren mee te doen.

Na de Doopsgezinde Gemeente vorig jaar, doet dit jaar ook de Hervormde gemeente “Irene” uit de Hoven mee, en zo zijn we nu met 11 kerken in Zutphen die aan deze actie deelnemen !

Enkele pakketten kregen een diaconale bestemming voor mensen die onlangs geholpen waren. Zij waren hier erg blij mee. Ook via de stichting “Schuldhulpmaatje” konden we met enkele pakketten mensen blij maken.

Twee overgebleven pakketten konden we bij de Voedselbank brengen, die door omstandigheden niet vanuit hun gebouw kon opereren vanwege instabiliteit van het dak.

Het pakket bestaat uit levensmiddelen, vaak zaken die niet zo gauw gekocht worden met een beperkt budget. Verder is er rekening gehouden met kinderen, wat te knabbelen of te snoepen, een kerststol en een contant bedrag van € 20,- voor het kopen van verse producten.

Alles bij elkaar mogen we terugzien op een geslaagde actie, en zijn we hier weer dankbaar voor.

Martin Mannak  
Diaconie PKN Zutphen

## ***Tegen beter weten in.....***

Sinds kort ben ik vriend van de Doopsgezinde Gemeente.

Aan mij werd deze week door twee leden gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over mijn clownswork.

Dit werk is maar een deel van mijn werkende bestaan, maar heeft voor mij grote waarde.

Waar het hart vol van is stroomt de mond van over...

Dus “ JA ik schrijf daar graag een stukje over voor het Venster”.

Een contactclown is onvoorwaardelijk, open en ontvankelijk voor de ander en ook voor zichzelf. Als ik mijn neus opzet ontstaat er een andere vorm van interactie: vrijwel zonder woorden en van ziel tot ziel.

Samen met de ander gaan we een wereld in die geborgenheid en nabijheid biedt.

De ene keer neuriën we samen, een andere keer gooien we met sjaaltjes door de ruimte.

Het kan vrolijke en uitbundig zijn, maar soms ook heel rustig en verstild.

Alles wat op komt borrelen is goed.

De mensen waar ik mee speel voelen zich zo geaccepteerd en gewaardeerd met al hun ins en outs. We spelen 1 op 1, onder andere met zieke kinderen, met ouderen met dementie, of met mensen die verstandelijk beperkt zijn.

Ook hun familie en begeleiding beleeft vaak plezier aan de gekkigheden die een middagje Clowns brengt.

Soms worden we door de instelling ingehuurd bijvoorbeeld het verpleeghuis. Soms worden we door iemand persoonlijk uitgenodigd. Dan zijn we een levende kadobon.

Dit is mijn harte-werk. Meestal werk ik samen met contactclowns vanuit de ClownKaravaan, dat is een clownscollectief uit de regio.

Hartelijke groeten van Nel de Greef/  
[www.clownmia.nl](http://www.clownmia.nl)



doopsgezinde gemeente zutphen

## **ALLES IS DE SCHULD VAN EVA**

Zomaar een paar krantenkoppen. (in de Trouw)  
27-12-2019 Protest in de gereformeerde  
vrijgemaakte kerk "Geen vrouwen in de kerkeraad  
of op de kansel".

"14-01-2020 In een artikel over de paus en zijn  
z.g. 'tegen-paus' " Volgens de goddelijke ordening  
van de kerk, kunnen vrouwen geen priesters  
worden. Dat staat niet ter discussie."

5-02-2020 'Verboden voor vrouwen. De Russische  
vrouw mag vanaf volgend jaar ook werken als  
chauffeur, zolang ze maar kinderen kan blijven  
krijgen." Per 1 jan. 2021 wordt n.l. een lijst van  
456 voor vrouwen gesloten beroepen verminderd  
tot 100. Deze stap voorwaarts is te danken aan de  
inzet van een activiste die via mensen-  
rechtenorganisaties gedaan kreeg dat Rusland van  
de V.N. een reprimande kreeg wegens  
discriminatie. Men verwacht echter dat vanwege  
de vele vooroordelen van de werkgevers, er  
voorlopig niet zoveel zal veranderen.

Als ik een tijdje dit soort uitspraken en artikelen  
had verzameld zouden hiermee alleen al vele  
bladzijden gevuld kunnen worden en dat in de 21e  
eeuw. En daar dook ook nog ineens zo'n griezel van  
een Baudet op; hup, de vrouw weer terug naar het  
aanrecht en bij de kinderen. Liefst veel kinderen  
ook nog, want door al dat werken en abortus,  
krimpt het aantal (witte) inwoners van Europa....  
Werkende vrouwen, abortus, euthanasie en  
immigratie: vooruit maar hij gooit het allemaal op  
één hoop.

Waar komt dat toch allemaal vandaan? Wat nou  
Goddelijke verordening van de kerk? Was ik me  
daar n.b. stiekem een beetje trots op het feit dat

Doopsgezinden als eersten een vrouw als predikant hadden. Helaas, dat is tegen de goddelijke verordening. Maar wie bepaalde dat nou en hoe kwamen ze op het idee?

Laat dat nu helemaal de schuld van Eva zijn!!!

Volgens de oude kerkvaders was Eva de invalspoort van de zonde. De vrouw die Adam verleid heeft.

Hierdoor werd zij tot een werktuig van de man (1Petr.3:7) en kan ze alleen door kinderen te krijgen zalig worden.(1 Tim.2:15) Bij Augustinus werd zij zelfs als een werktuig van satan gezien en zo werd er reeds in de vierde eeuw op een concillie serieus gedebatteerd over de vraag of de vrouw wel een ziel had.

Kortom Eva en al haar dochters werden (evenals Judas en de Joden) tot het summum van zondigheid, zinnelijkheid en minderwaardigheid vernederd.

(uit "Was Eva overal de schuld van" van Pinchas Lapide.)

Gelukkig maar dat de rabbijnen Adam als hoofdschuldige aanwezen, omdat het verbod tot hem gericht was. (en dan verschuilt hij zich ook nog eens achter "die vrouw die U mij gegeven heeft"). Klinkt goed, maar toch ..... waar komt het dan vandaan dat de vrouw in de Joodse eredienst geen functie of plaats heeft: hoofddoekje op, op het balkon zitten en mondje dicht. Bij de liberale Joden zijn tegenwoordig zelfs rabbijnen maar bij de ultraorthodoxen heeft de vrouw helemaal geen ruimte of rechten en dient zij vooral om haar man sexueel ten dienste te staan en om veel kinderen te krijgen. Als zij wil scheiden b.v. wegens huiselijk geweld, heeft ze weinig kans, maar de man kan dat heel gemakkelijk voor elkaar krijgen (evenals de moslimmannen) en als het haar al lukt is ze in het vervolg een paria en haar

kinderen worden zelfs van school gestuurd (of het niet ook zijn kinderen zijn).

Wie neemt tegenwoordig het scheppingsverhaal nog letterlijk? Hier en daar nog wel, dat weten we, maar zelden met zo'n destructieve uitleg en uitwerking (impact heet dat tegenwoordig). Het treurige is dat bovenstaande opvatting en de daaruit voortvloeiende gevoelens over vrouwen eeuwenlang doorwerkte en nog doorwerkt, want onderhuids is er een bodem gelegd waarop mannen eeuwenlang z.g. "rechtmatig" heersten over de vrouwen.

Dat de bijbelse verhalen opgeschreven zijn in patriarchale tijden en systemen wordt over het hoofd gezien, telt niet. (Wij hebben toch ook geen slavernij meer en stenigingen etc. Overigens werd slavernij lang akkoord bevonden omdat het in de bijbelse tijden ook voorkwam)

Zou het dan daardoor komen dat de maagdelijkheid van Maria zo'n grote rol is gaan spelen in de R.K. kerk? Daarover heb ik een zeer interessant boek "Alone of all her sex" The myth and cult of the Virgin Maria" van Marina Warner. "Zij als enige van haar geslacht behaagde God" uitspraak van Caelius Sedulius. (1e helft 5e eeuw) Nou daar kunnen de vrouwen blij mee zijn !!! Daarover later meer.

Lies Hoogterp

aanbevolen lectuur "Tegen de vrouwen" van Abram de Swaan (2019) Hij schetst de situatie van vrouwen in diverse culturen en landen: een hoop narigheid en diepe ellende maar hij is toch optimistisch. Wereldwijd is de vrouw in opmars. (de Swaan komt later terug).



## **Mennomaaltijd**

Een beetje vroeg, maar omdat een aantal mensen nooit op maandagavond kan, willen we het deze keer op **woensdag 6 mei** houden. Het is dan 's avonds al lang licht.

Ook als je later nog iets anders hebt, moet je toch eten en je kunt dat dan net zo goed gezellig bij ons doen.

We beginnen om 6 u. Graag eigen bord en bestek meenemen. En schrijf het vast in je agenda.

We hopen weer op een goede opkomst.

Lies Hoogterp

Heleen Vis

## **Deurdienst**

01 maart	Lydeke Boer Iwema
15 maart	Enno Borren
29 maart	Emmy Nab
09 april	Willem Wanrooij
12 april	Marijke Rexwinkel
03 mei	Raang Boer Iwema

- Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is
- De wijziging doorgeven aan Willem



**Maart 2020**

05-03-2020	Da. A.C. Thimm-Stelwagen
12-03-2020	Ds. J. Boer ( Ermelo )
19-03-2020	Da. I. Pijpers-Hoogendoorn
26-03-2020	Pastor V.T.T. ten Bruin

**April 2020**

02-04-2020	Ds. R.W. Heins
09-04-2020	Ds. S. A. Meijer <b>Witte donderdag</b>
16-04-2020	Pastor mevr. G. Pols
23-04-2020	Ds. W. Stolte
30-04-2020	Ds. I. Bultjes-Faber

## **Gedicht**

### **VERLANGEN**

Ik kan je niet bereiken God  
zo boordevol ben ik;  
dwars door mij heen  
raast de lopende band  
van alledag.

Verwarring veelheid  
zorg en plicht  
in hart en hoofd  
in buik en benen  
dag en nacht  
onrust ongeduld  
beginsels worden spinsels.

Waar vind ik leegte  
plaats voor jou  
zodat jij mij vervult?  
Verlos mij van  
mijn zelfkastijding  
van allerlei in allerijl.

Treedt in mijn plaats  
in plaats van mij  
maak mij leeg en klein  
zodat jij groot kunt zijn.

Pier Ebbinge

**Predikant**

ds.A.C. Thimm-Stelwagen  
telefoon: 0297-743044  
[thimmstelwagenac@gmail.com](mailto:thimmstelwagenac@gmail.com)

**Kerkenraad**

**Voorzitter**

A.C.M. Dassel  
telefoon: 0570-677801  
[dasselcarin@gmail.com](mailto:dasselcarin@gmail.com)

**Secretaris**

W.R. Wanrooij  
telefoon: 0575-779589  
[info@wanrooij.com](mailto:info@wanrooij.com)

**boekhouder**

S.Duim  
telefoon: 0314-346030  
bankrekening dg gemeente  
Zutphen NL06RABO0376722339  
postbankrekening dg gemeente  
Zutphen NL64ING0000904945

**diaconie**

bank.rek. NL43INGB0007208286  
t.n.v. diaconie D.G. Zutphen te  
Warnsveld

**kosterij**

telefoon: 0575- 523732  
Jan en Emmy Nab 06-43782166

postadres:  
website:  
e-mail adres:

IJsbaanstraat 2 7203 JH Zutphen  
[www.dgzutphen.doopsgezind.nl](http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl)  
[info@dgzutphen.doopsgezind.nl](mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl)