



doopsgezind
venster

januari februari
2023

doopsgezinde gemeente zutphen

Auto dienst

Zr. E.Hoogterp 0575-546975
Zr. M.Rexwinkel 0575-521922
Zr. L. Boer Iwema 0575-523892

Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk, Leeuweriklaan 23, Zutphen aanvang 10.00 uur

08 januari Ds. R. Workel
Nieuwjaarsbijeenkomst
2^{de} collecte: *Ziekenhuis Banepa, Nepal*
22 januari Da. A. Meijer **10.30 uur**
World Fellowshipsday,
met DG Arnhem
2^{de} collecte *Adoptiekinderen*
12 februari Br. A. Maris
2^{de} collecte *ADS jongerenwerk*
26 februari Da. A. Meijer
2^{de} collecte *Stichting leergeld*
12 maart Da. A. Meijer
2^{de} collecte *Kansrijk Suriname*

Voor verdere informatie zie website
www.dgzutphen.doopsgezind.nl

Van de redactie

De kopij voor het Venster ontvang ik graag
voor 26 februari 2023
Emmy Nab tel.0575-523732
mail j.nab@chello.nl



Inhoud

Vanuit de Kerkenraad

Ledenmutaties

Van de predikante

Zusterkring

Ingezonden info

Collectes

Diaconie

Verjaardagen

Deurdiensten

Gedicht

Middagpauzedienst

Adressen



Vanuit de Kerkenraad

Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden en kansen...

Volgens onze Christelijke traditie is het jaar 2023 op 1 januari j.l. begonnen.

Gemakshalve laat ik de Joodse kalender (3761 jaar voor Christus begonnen); de Islamitische jaartelling (622 jaar na Christus begonnen); de Lithouwse-, de Maya-, de Thaise-, de Juliaanse-, de Hindoeïstische- en Boeddhistische jaartellingen even voor wat ze zijn.

Toch is het soms goed hier rekening mee te houden, vier jaar geleden stuurde ik een verjaardagskaart naar een Tibetaanse collega uit de reiswereld die ik feliciteerde omdat hij 40 was geworden in 2019 dit laatste had ik fout het moest het jaar 923 zijn.

Hoe dan ook: een nieuw jaar met nieuwe kansen.

Ik moest hierbij denken aan *het nieuwe leven* wat voorkomt in de Brief aan de Efeziërs 4:25-6:9 en de Brief aan de Kolossenzen 3:5-4:6.

Weliswaar geen Nieuwsjaargroet maar waarin verwoord wordt hoe je in wezen op elk gewenst moment een nieuwe start kan maken.

In 2022 zijn wij als Doopsgezinde Gemeente Zutphen gestart met een nieuwe voorganger:

Da. Aly Meijer.

Ik heb in korte tijd gezien en ervaren dat Aly het credo van de Doopsgezinden ook aanhangt:

Dopen wat mondig is,

Spreken wat bondig is,

Vrij in het Christelijk geloven,

Daden gaan woorden te boven.

Een mooie start waarin ik hoop dat Aly de komende jaren bij en met ons mag zijn.

Ik wens jullie allen een mooi en gezond 2023!

Wilco de Jong

Van de leden en vrienden

Van Alma Ilbrink is een adreswijziging binnen gekomen.

Haar nieuwe adres is : Statenbolwerk 4 N
7202 DB Zutphen.

Van de dochter van Jan Willem Berkelbach van der Sprengel ontvingen we bericht van zijn overlijden op 17 december 2022. We wensen ook Mieke Reurslag-van Deursen sterkte met dit verlies.

Van de predikante:

De drie koningen

Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, onder koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn hier om hem te huldigen”.

Aldus Matteüs in het tweede hoofdstuk van zijn evangelie. Naast de herders, komen er dus ook drie wijzen bij Jezus, ook wel magiërs of koningen genoemd. De drie wijzen uit het oosten. Baltasar, Melchior en Caspar. Caspar is de zwarte koning, hij is de jongste en hij komt vaak als laatste. Meestal staat hij op schilderijen achteraan op een afstandje te kijken. Ook voor hem geldt dat de laatsten de eersten zullen zijn, want hij trekt wel de meeste aandacht, maar waarom staat hij toch achteraan?

In het verhaal van de drie koningen staan zij symbool voor alle volkeren die Jezus hulde brengen en hem aanbidden. Vandaar ook dat één van de drie, Caspar, een zwarte huidskleur kreeg in de verhalen. Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden resp. 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levensstijperken van de volwassene symboliseren. Zo werd duidelijk dat in deze drie werkelijk heel de mensheid Jezus goddelijke hulde brachten.

Het feest van het bezoek van de Drie Koningen aan Bethlehem werd het eerste gevierd in de oosterse kerk en staat er al sinds de 2e eeuw op 6 januari. Op die dag werd in de Egyptische oudheid het feest van de zonnwende gevierd: het begin van de heilstijd. Een

mooie dag dus voor de christenen om Gods openbaring aan de wereld te vieren: Theofanie. Kinderen die op deze dag geboren werden gaf men in vroeger tijden wel de naam van het feest mee: Theofano, Theofanou, waaruit de bekende naam Tiffany ontstond.

In de Duits sprekende landen zegent men op deze dag de toegang tot het huis om geluk af te smeken over het nieuwe jaar. De zegenspreuk luidt in het Latijn: 'Christus benedicat mansionem' (= moge Christus dit huis zegenen); met gewijd krijt schrijft men de eerste letters van deze drie woorden boven de deur: de C, de B en de M. Later zag men deze letters aan voor de eerste letters van de Drie Koningen: Caspar, Balthasar en Melchior.

Op middeleeuwse afbeeldingen vertoont de zogeheten 'Aanbidding der Wijzen' sinds - grofweg - het jaar 1300 een vast patroon. De voorste koning, de oudste, ligt geknield voor het kind Jezus; de kroon heeft hij afgezet. Nu eens staat ze naast hem op de grond; dan weer houdt hij haar in de hand of ligt ze op zijn knie; soms speelt het Jezuskind ermee. De achterste, de jongste staat nog rechtop, en heeft nog de kroon op het hoofd. De middelste neemt een houding aan die tussen deze twee in ligt. Op de ene afbeelding staat ook hij nog recht op, op andere zien we hem in een houding die aangeeft dat hij bezig is te knielen; nu eens heeft hij de kroon nog op, dan weer heeft hij haar reeds afgezet.

Dries van den Akker s.j. gaf hiervoor op heiligennet.nl de volgende verklaring:

'Het zal je niet verbazen dat vandaag, op ons feest, één van ons drieën het woord neemt. Ik ben Caspar, de

jongste. De zwarte koning. Ik wilde dolgraag iets tegen je zeggen. Misschien vermoed je al wat ik je wil zeggen. Je denkt misschien: “Natuurlijk, die zwarte koning wil ons laten zien dat hij een kleurling - welkom was bij Jezus. Daar kunnen wij, blanke westerlingen, met ons vreemdelingenbeleid een voorbeeld aan nemen.” Beste lezer, ik zou blij zijn als je zo dacht. En je moet zeker deze gedachte omzetten in daden. Maar ik wil je er ook op wijzen dat ik destijds in de stal géén asielzoeker was. Ik kwam niets hálen. Ik kwam geschenken bréngen. Misschien zeg je nu: “O, nu weet ik het, waarom u, Caspar, graag iets tegen ons wilt zeggen. U wilt ons laten zien dat jullie drieën destijds je rijkdommen hebt besteed om ze aan de voeten van arme mensen neer te leggen. Dat moeten wij, rijke westerlingen, natuurlijk ook doen. Wij moeten een voorbeeld aan jullie nemen en meer oog en zorg hebben voor de armen, dichtbij en ver weg. Bijdragen aan voedselbanken en aan organisaties voor thuis- en daklozen. Meer aan ontwikkelingswerk doen; kleine initiatieven in derde-wereldlanden steunen...” Rustig, rustig, lieve lezer. Weer zou ik blij zijn, als je zo dacht. Weer zeg ik tegen je: “Laat het niet bij gedachten alleen. Zet ze om in concrete daden!” En toch was ook dat niet hetgeen ik zo graag aan jullie had willen zeggen. Op de eerste plaats wilde ik je erop wijzen dat er in het bijbelverhaal geen sprake is van koningen, maar van wijzen. Wij waren wetenschappers. Weer zul je mij misschien in de rede vallen en zeggen: “Aha, nu weet ik wat u, Caspar, doctor in de wetenschappen, ons wilt zeggen. U wilt ons er natuurlijk op wijzen dat jullie, de knapste koppen van de toenmalige wereld, zijn neergeknield voor een klein kind. De wetenschap ondergeschikt hebt gemaakt aan je geloof... Daar hebt u gelijk in, Caspar, dat is in onze technische wereld, die

maar raak doet en nauwelijks zorg lijkt te hebben om de ethische kant van ons wetenschappelijk bedrijf.. .”

Weer ga ik je onderbreken, lezer. Weer ga ik je complimenteren met je inzicht. En ik druk je op het hart: laat niet de wetenschap het laatste woord hebben in je leven, maar je hart, je verlangen, je hoop. Die heeft ons drieën uiteindelijk ook naar de echte Waarheid gebracht. Ik bedoel natuurlijk dat Kind daar in die stal.

Heb je er eigenlijk ooit bij stilgestaan wat een vreemd gezicht het geweest moet zijn: drie schatrijke wetenschappers die een pasgeboren armeluisbaby in een stal koninklijke hulde brengen? Ik moet eerlijk bekennen: ik had er eerst ook veel moeite mee. Had zelfs het gevoel bedot te zijn. Misleid door het prachtige schijnsel van een bijzondere ster in de nacht.

Daarover wilde ik het hebben. Over onze oudste collega, Balthasar. Je moet nog eens kijken naar een afbeelding van ons bezoek aan het Kind. Zo'n tafereel heet: 'Aanbidding der Wijzen'. Let maar op: je ziet altijd dat de oudste van ons drieën geknield voor het kind ligt, en zijn kroon heeft afgezet. Kijk maar niet te veel naar mij. Ik ben de jongste: ik sta nog recht op, helemaal achteraan. Door de knieën gaan? En nog wel voor zo'n klein kind? Ik had er zo'n moeite mee. Ik was er te trots voor. Maar de oude, grijze Balthasar niet. Die heeft gewoon zijn kroon afgezet, op de grond gelegd, of hem het Kind in handen gegeven om ermee te spelen. Hij keek door de buitenkant heen; besepte dat het grote mysterie zich hult in eenvoud en bescheidenheid. Hij ging ervoor door de knieën. Maakte daaraan zichzelf, zijn leven, en zijn kennis ondergeschikt. Wat moet je wijs zijn om dát te kunnen.'

Bronnen:

Harry Prenen (1987). De Zwarte Koning in Kerstboek voor het Wereld Natuur Fonds, Unieboek, Houten, p. 21-24.

www.geschiedenisbelevn.nl

www.heiligen.net

<http://www.geschiedenisbelevn.nl/drie-koningen-het-mysterie-uit-het-oosten-in-beeld/>

<http://www.heiligen.net/heiligen/01/06/01-06-0001-drie-koningen.php>



Detail uit het drieluik 'De aanbidding der magiërs' (Anderlecht) uit de school van Jeroen Bosch uit circa 1500 – 1540. (foto: Wikimedia)

Zusterkring

Omdat Tine niet helemaal fit was, werd de bijeenkomst op *16 november* opnieuw bij Lydeke thuis gehouden.

Uit het archief dat Heleen jarenlang heeft beheerd, was inmiddels naar voren gekomen dat onze zusterkring op 27 november 1952 werd opgericht.

Dat betekende dat in november dus het **70-jarig** bestaan kon worden gevierd!

Om deze feestelijke reden hebben we ons programma enigszins aangepast met gebak bij de thee en een kleine terugblik op de afgelopen 70 jaar aan de hand van een aantal citaten uit de notulenboeken. Bovendien kwamen er foto's op tafel van uitjes in vroeger jaren, wat natuurlijk ook de nodige herinneringen opriep.

Vóór 1952 was er al wel een middagkring waarbij de zusters bezig waren met handwerken en het bespreken van boeken. Voor de jongere zusters was de middag echter een probleem vanwege hun bezigheden voor werk, huis en gezin. Daarom werd in 1952 ook een avondkring opgericht. Na een aantal jaren werd dit weer een middagkring, omdat de zusters inmiddels "op leeftijd" waren gekomen.

Ook is het aantal deelnemende zusters in de loop der jaren afgenomen, we zijn nu nog maar met z'n zessen, terwijl in 1952 gestart werd met ongeveer 10 dames. Later werd de kring uitgebreid tot 10 à 15 zusters (na een samengaan van middag- en avondkring?).

Inhoudelijk was er vroeger ook meer aandacht voor bijbelse onderwerpen. De kring werd vaak geleid door de echtgenote van de predikant. Tegenwoordig zijn we meer met algemene maatschappelijke zaken bezig.

Op *15 december* hielden we onze Adventsviering bij Tiny Dudink thuis in Deventer.

Nu we het gastvrije huis van Heleen en haar pianobegeleiding bij de liederen helaas moeten missen, hebben we besloten om deze viering in eigen kring te houden. Onze groep is -ook met de aanvulling van enkele andere Doopsgezinde leden- te klein voor een uitgebreide viering. Niet alle huiskamers zijn er groot genoeg voor en de totale groep is te klein om de kerk hiervoor extra te verwarmen.

Aan de hand van de -via de digitale kring van Doopsgezinde zusters Jobeel ontvangen- liturgie hebben we deze viering kunnen doen. De liturgie was gemaakt door Jantine Huisman, waarbij ze ook aangegeven had hoe we de liederen via YouTube zouden kunnen beluisteren. Wij hebben ons “beperkt” tot het bij toerbeurt voorlezen van de teksten....

Na een pauze met warme chocolademelk werd er nog een kerstverhaal voorgelezen.

Met de wens voor een gezegende advents- en kersttijd werd onze viering besloten.

Onze volgende kringbijeenkomsten zijn gepland voor *donderdag 19 januari 2023* bij Ton Haak en op *donderdag 16 februari* bij Maria van der Burgt.

Lydeke Boer Iwema

Ingezonden info

Jaarboekje 2023

Met dat we een nieuw jaar ingaan, kunnen we ook weer bij de ADS het nieuwe jaarboekje bestellen. Dit jaar zal ik graag de bestelling graag in 1x doen. De jaarboekjes kosten €10,- per boekje. Eind januari ga ik de bestelling doen. Als u ook een boekje wilt, kunt u dat bij mij aangeven.

Groet Elselien



Toneel

Er is weer een nieuw Doopsgezind toneelstuk. Korneel Roosma heeft een toneelstuk geschreven over Geertruydt Jansdochter Hoyer, de vrouw van Menno Simons.

In het jaar 2025 zal het 500 jaar geleden zijn dat in Zürich (Zwitserland) de eerste volwassenendoop plaatsvond. De reformator Menno Simons zal dan in Nederland centraal staan. Zijn gedachtegoed en idealen zullen onder het stof vandaan worden gehaald in deze voorstelling. De vrouw van Menno Simons heette Geertruydt Jansdochter Hoyer. Haar verre achter-, achter-, achterkleindochter Geerte de Vries heeft Geertruydt aangespoord om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen. Zij heeft ons het een en ander te zeggen en geeft ons ook ideeën voor deze tijd om over na te denken. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen terug op die keuze. Korneel Roosma geeft beide vrouwen een stem en een gezicht in de vorm van een toneelstuk. Sikke Roosma zorgt voor het decor en het geluid. Het stuk duurt ongeveer 75 minuten en heeft geen pauze.

De voorstellingen worden door heel Nederland in verschillende Doopsgezinde Vermaningen opgevoerd. Zowel de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, als Apeldoorn hebben een voorstelling gepland staan. Beiden vinden het fijn als wij bij hun voorstelling aansluiten. Bij interesse zijn de data als volgt:

Vrijdag 10 maart in Apeldoorn in de avond.
Zondag 7 mei in Arnhem in de middag.

Voor Apeldoorn is de kaartverkoop al mogelijk:
Datum Vrijdag 10 maart 2023
Tijd 20.00 uur Plaats Doopsgezinde kerk

Opgave& info : U kunt zich per mail aanmelden bij AnneJet Bennink, ajbennink@hotmail.com

Kosten € 10,00 p.p.

Contant afrekenen is niet mogelijk.

We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken naar NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed voorstelling 10 maart 2023'

De info voor opgave voor Arnhem volgt nog.

Mocht voor u de datum van Apeldoorn het best uitkomen, maar is vervoer een probleem, dan valt er t.z.t. vast wat met elkaar te regelen; zo ook voor Arnhem.

Het zou leuk zijn om ons in grote getale aan te melden!

Groet Elselien

Slot boekbespreking betreffende:

"Woorden van Jezus in de Moslim traditie"

uitgever Ankh-Hermes bv-Deventer; auteur Tariff

Khalidi.(een geleerde op het gebied van arabische talen en de arabische islam met een leerstoel in Cambridge) die voor dit boek 303 uitspraken van jesus verzamelde, slechts een klein deel van de vele honderden die er zijn.

Het vorige stukje over dit boek eindigde met twee voorbeelden van deze 'woorden' van Jezus, die heel duidelijk regelrecht uit het nieuwe testament kwamen, nl. de vergelijking van de kameel en het oog van een naald. Die was opvallend letterlijk uit het evangelie in de Koran overgenomen; vers 7:40. Voordat ik met nog een paar voorbeelden eindig, eerst nog een paar wetenswaardigheden (zowel uit het boek van Tharif

Khalidi als van Wikipedia). Jezus treft men aan zowel in de Koran als in veel arabische wijsheids literatuur en in verhalen over profeten en heiligen. (alle uit de 8e tot de 18e eeuw; het z.g. moslim evangelie) Het kan een enkele zin zijn maar ook hele verhalen; duidelijk beïnvloed o.a. zowel door de kannonieke als door de apocriefe evangeliën (zoals b.v. over de jeugd van Isa en van Maryam) (Maria) waar we niets vanaf weten maar waar ook de vroege kerk intens mee leefde. De islam is ten slotte ontstaan ten tijde van de vroege kerk en heeft zich ontwikkeld in gebieden waar toen veel christenen leefden; evenals Joden in diaspora. Zo heeft men Jezus - als belangrijkste profeet na Mohammed - in de Islam geïncorporeerd, evenals een hele rij oudtestamentische profeten, let wel; als islamitische profeten met arabische namen, zoals b.v. Ishaq, Yaqub, Nuh, Ismail, Dawud, Zakeriya. (toch nog wel herkenbaar.) Jezus is in de Islam profeet en boodschapper; niet iedere profeet is tevens boodschapper.

Isa (Jezus) komt uit deze teksten tevoorschijn als een moreel voorbeeld, een edel mens en als een asceet. Tarif Khalidi noemt hem een meta-historische en een meta-religieuze figuur en dat vind ik een heel mooie gedachte evenals de titel die Pinchas Lapide hem gaf nl. een "licht uit het Jodendom" (in "Hij preekte in hun synagogen") Jezus zelf noemde zich "de zoon des mensen" en staat daarbij dichterbij ons dan in de titels als 'Zoon van God' of 'God zelf' (Oosters -Orthodoxe kerk).

Isa wordt aangeduid als 'Geest van God' en 'Woord van God': in ieder geval niet als zoon van God. De Islam wijst iedere schijn van polytheïsme af. Daarin staan ze trouwens niet alleen; in de vroege kerk wezen ook de Arianen de belijdenis van 'God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest af.' Zij bestreden het idee van de

goddelijkheid van Jezus. Hij was wel godgelijkend, maar er bestond geen heilige drie éénheid. Dit was een hevig strijdpunt en werd beslist in 325 tijdens het concilie van Nicea toen zij tot ketters verklaard werden en uit de kerk gegooid. (van hen rest nog o.a. de mooie doopkapel in Ravenna). Overigens zijn zij nog zeker een eeuw na de verbanning uit de officiële kerk als een belangrijke stroming blijven bestaan. Maar de kerk van Rome accepteerde en accepteert geen afwijkende opvattingen. Hoe zien wij (in Doopsgezinde kringen) nu deze geloofsbelijdenis 'In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'? We horen dit trouwens niet zo vaak meer en ik denk ook niet dat iedereen onder de kerkgangers zich erbij prettig voelde en dit ook zo kon beamen; ik zou me nu aan de kant van de Arianen plaatsen. In ieder geval is het een blokkade voor een dialoog tussen Islam en Christendom, al laat Tarif Khalidi volgens de uitgever (zie achterkaft van zijn boek) zien dat Christendom en Islam niet zover uit elkaar liggen en dat een dialoog heel goed mogelijk is. Een andere grote blokkade is natuurlijk een enorm cultuurverschil, met vooral als zeer belangrijk punt de visie op de vrouw en hoe zij behandeld kan en mag worden. (De man mag zijn vrouw slaan, dit is niet strafbaar; zij is principe niet handelingsbekwaam en mag zij buitenshuis eigenlijk niet veel zonder zijn toestemming, zij erft minder dan haar broer en het is moeilijker voor haar om echtscheiding te verkrijgen dan voor de man. In streng islamitische landen gaat dit allemaal nog veel verder, de vrouw is bezit en bijna rechtenloos. Ook het strafrecht is hier en daar nog in feodale tijden blijven steken zoals steniging, handen afhakken etc.)

Op internationaal niveau zullen er wel forums zijn waarin een dialoog plaats vindt, maar hoe zou dit in

Zutphen zijn? Zijn er ooit contacten tussen de kerk en de moskee? Aangezien zelfs de raad van kerken alhier een aantal jaren geleden opgedoekt is verwacht ik van niet. In de laatste van de gezamenlijke kerkdiensten was wel iemand van de moskee uitgenodigd (naast nog meer sprekers). Men had een vraag meegekregen, maar juist de afgevaardigde van de moskee liet de vraag links liggen en stak een fel en tamelijk onverdraagzaam relaas af, wat een onprettig gevoel achterliet. Dat was jammer.

Maar ik zou met nog een paar uitspraken van Jezus (Isa) eindigen en moet dus niet teveel zijpaden bewandelen. Tarif Khalidi hanteert trouwens steeds de naam Jezus en niet Isa.

Voorbeelden; nr 4 (blad 52) Jezus zei: "Als het een vastendag is voor één van jullie, laat hij dan zijn hoofd en baard zalven en zijn lippen afvegen, zodat de mensen niet zullen weten dat hij vast. Als hij met de rechterhand geeft, laat hij dat dan verborgen houden voor zijn linkerhand. Als hij bidt, laat hem dan het deurgordijn neerlaten, want God deelt lofprijzing en verdienste toe zoals Hij ook middelen van bestaan toedeelt. Ontleend aan de evangeliën, maar heeft hier betrekking op hypocrieten. De laatste zin kan deel uitmaken van het proces van islamitisering.

nr15 (bladz.58) Jezus zei "Span jullie in terwille van God en niet terwille van jullie maag. Kijk naar de vogels zoals die komen en gaan. Ze maaien niet en ze zaaien niet, maar God geeft hen wat ze nodig hebben. Als jullie nu zeggen; 'maar onze maag is groter dan die van een vogel' kijk dan naar het vee - in het wild of tam- al deze dieren komen en gaan zonder te oogsten en zonder te ploegen, maar God zorgt ook voor hen. Hoed jullie voor de excessen van de wereld, want de excessen van de wereld zijn een gruwel in Gods ogen' De kern komt overduidelijk

uit de christelijke evangeliën. De islamitische versie koppelt er twee zinnen aan vast ; één aan het begin en één aan het eind.

Nr 24;(bladz.64) Aan Jezus werd het volgende geopenbaard 'Een land is vervloekt als zijn heersers (te) jonge mannen zijn' (Zo staat er in Prediker 10:16 "Wee u land, als Uw koning te jong is en Uw magistraten 's morgens vroeg al aan tafel zitten')

Nr 42 (blad 72) Jezus placht te zeggen 'voorwaar, ik zeg jullie; eet tarwebrood en drink zuiver water, en slaap op mestvaalten met de honden, dat is meer dan genoeg voor hen, die het paradijs wil binnengaan 'Commentaar van Tarif Khalidi' Onder moderne goed opgeleide moslims is dit wellicht de meest bekende uitspraak van Jezus. Dit geeft uitdrukking aan het ascetische ideaal in zijn meest strenge vorm "De wereld als een mestvaalt "is een beeld dat ook door Mohammed wordt gebruikt.

Nr.78 (bldz 87) Jezus placht de bladeren van de bomen te eten en zich in haren hemden te kleden en te slapen waar de nacht hem aantrof. Hij had geen kind dat zou kunnen sterven, geen huis dat zou kunnen instorten en ook spaarde hij zijn middag-eten niet voor de avond op of zijn avondeten voor de middag van de volgende dag. Hij placht te zeggen "iedere dag brengt datgene wat die dag nodig is". Bij zijn ten hemel opneming, liet hij niet anders na dan een wollen habijt, een katapult en twee sandalen'. (nr 77, blad 87) Zeer veel nadruk in deze 'woorden' op de ascetische leefwijze van Jezus (Zouden de Saudische prinsen dit weleens lezen ?)

Alle 'woorden' van Jezus in dit boek zijn voorzien van een bronvermelding en commentaar/toelichting van de schrijver, teveel om in dit stukje over te nemen.

Aangezien alle driehonderd drie uitspraken interessant zijn om te lezen evenals de uitvoerige inleiding in dit boeiende

boek "Woorden van Jezus in de Moslimtraditie" zeg ik:
Aanbevolen ! Er gaat een wereld voor je open waar we
vaak niets vanaf weten; deze twee stukjes zijn maar een
zeer beknopte en oppervlakkige samenvatting.

Lies Hoogterp

n.b. Zoals er in de vroege kerk veel verhalen over Jezus
en over Maria rondgingen (hiervan getuigt o.a. een
prachtige kerk in Istanbul gewijd aan Maria en binnen
helemaal beschilderd met taferelen uit haar leven) zo
bestaan er grote vastgelegde islamitische overleveringen
over het doen en laten van de profeet Mohammed(overl.
632A.D) 'de Hadith' genaamd (een aanvulling en
interpretatie van de koran) Naast invloeden vanuit het
Christendom noemt Tariff Khalidi ook griekse invloeden;
die heb ik laten liggen.



Collectes

6 november 2022	€ 53,65
13 november 2022	€ 45,25
4 december 2022	€ 51,45
18 december 2022	€ 41,35
24 december 2022	€ 67,40

De boekhouder

Diaconie

06-11-2022	Gemeenteopbouw	€ 36,70
13-11-2022	Oekraïne	€ 80,50
04-12-2022	Kerstpakketten	€ 49,95
18-12-2022	Stichting Leergeld	€ 38,87
24-12-2022	Voedselbank	€ 126,20

Wij hebben nog ruimte voor nieuwe projecten.

Als er iemand is met suggesties, dan horen wij dat graag.

Verjaardagen

09 januari	Mevr. Maria van der Burgt
16 januari	De heer Siepko Duim
17 januari	Emmy Nab

Deurdiensten

08 januari	Lydeke Boer Iwema
22 januari	Mieke Iwema
12 februari	Marijke Rexwinkel
26 februari	Wilco de Jong
12 maart	Elselien de Meulder

Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is
De wijziging graag doorgeven aan Willem

Gedicht

Er woont een vrouw op deze aarde
voor wie ik al mijn liefde bewaarde.
Toen we elkaar hadden ontmoet
was alles mooi, was alles goed.
En van onnoemelijke waarde.

Nico Bakker



Middagpauzedienst



05-01-2023 Ds. S.A. Meijer
12-01-2023 Ds. W. Stolte
19-01-2023 Dhr. K. Baas
26-01-2023 Dhr. R. de Boer

02-02-2023 Da. E. Diepeveen, Verg.Mpd
09-02-2023 Da. D. van Alphen-Ubbens
16-02-2023 Pastor V.T.T. ten Bruin
23-02-2023 Ds. J. Boer



Eerste beeld Scheer Memorial Hospital, Nepal

Predikant

Aly Meijer
Telefoon: 06-26493146
alyjmeijer@gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

Carin Dassel
telefoon: 0570-677801
dasselcarin@gmail.com

secretaris

Elselien de Meulder
telefoon: 06-51872512
ejdemeulder@hotmail.com

boekhouder

R. Boer Iwema
bankrekening DG gemeente Zutphen
NL06RABO0376722339

diaconie

bankrekening NL43INGB0007208286
t.n.v. diaconie DG Zutphen

kosterij

tel.0575- 523732
Jan en Emmy Nab
06-43782166

postadres:

IJsbaanstraat 2
7203 JH Zutphen

website:

www.dgzutphen.doopsgezind.nl

e-mail adres:

info@dgzutphen.doopsgezind.nl