



doopsgezind
venster

januari februari 2022

doopsgezinde gemeente zutphen

Auto dienst

Zr. E.Hoogterp	0575-546975
Zr. M.Rexwinkel	0575-521922
Zr. L. Boer Iwema	0575-523892

Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk, Leeuweriklaan 23, Zutphen aanvang 10.00 uur

<u>09 januari</u>	Br. R. Boer Iwema
2 ^{de} collecte:	<i>Adoptiekinderen</i>
<u>23 januari</u>	Br. A. Maris
	<u>Broederschapdag,</u>
2 ^{de} collecte	<i>Mennonite World Conf.</i>
<u>06 februari</u>	Ds. M. Hilhorst
2 ^{de} collecte	<i>Lilianefonds</i>
<u>20 februari</u>	Ds. R. Workel
2 ^{de} collecte	<i>Jongerenwerk DG Centrum</i>
<i>Gem. opbouw</i>	
<u>06 maart</u>	Br. J.W. Stenvers
2 ^{de} collecte	<i>Stuurgroep Duurzame ontwikkeling</i>

Voor verdere informatie zie website

www.dgzutphen.doopsgezind.nl

Van de redactie

De kopij voor het Venster ontvang ik graag
voor 20 februari 2022

Emmy Nab tel.0575-523732

mail j.nab@chello.nl



Inhoud

Vanuit de Kerkenraad

Ledenmutaties

Deurdiensten

Zusterkring

Ingezonden info

Van ons adoptiekind

Collectes

Diaconie

Middagpauzedienst

Gedicht

Adressen



Vanuit de Kerkenraad

Een nieuw jaar met nieuwe kansen....wat betekent geloof voor mij....

Als kersvers kerkenraadslid wens ik u c.q. jou in de eerste plaats een GEZOND 2022!

Het woord 'gezond' heeft bij mij (ik vermoed bij vele anderen ook) een extra lading gekregen sinds de uitbraak van Covid-19.

Bij de start van een nieuw kalenderjaar wensen wij elkaar mooie, positieve onderwerpen toe maar een *goede gezondheid* staat zonder twijfel met stip bovenaan.

'Heb je nog voornemens Wilco voor het komend jaar' ?, vroeg een vriend van mij in december.

Tja het was even stil....gelet op mijn leeftijd mag ik nog een aantal jaren werken en hoop ik dat mijn werk in toerisme & recreatie wordt gecontinueerd. Het reisleiderschap voor Djoser (de kers op de taart) naar China/Tibet staat al enige tijd in de 'wachtkamer'.

Ik ben een positief ingesteld mens en ga ervan uit dat het internationale reizen een keer wordt hervat. Mijn vriend had nog een tweede vraag.

'Zeg jij gaat naar de Doopsgezinde Kerk, wat betekent GELOOF voor jou en hoe ben je er zo toegekomen? '....ik pakte mijn belijdenis erbij en citeerde een paar fragmenten:

Zaken die voor mij onverklaarbaar zijn. Veel wat er op aarde plaats vindt is te verklaren maar er zijn onderwerpen die niet één, twee, drie uit te leggen zijn.

Als ik de muziek van Mozart, Bach of Beethoven luister, is dat voor mij 'buitenaards' zo mooi, zo onvoorstelbaar dat componisten dit gemaakt hebben dat het wel lijkt of er andere krachten mee geholpen hebben.

Ander voorbeeld.

Het krieken van de dag, zonnestralen over een weiland met een laaghangende mist en dauw is een natuur verschijnsel maar tegelijkertijd voor mij iets 'Goddelijks'.

Zelf ben ik opgegroeid in een milieu waar de kerk een rol speelde; niet dwangmatig maar in de liberale zin van het woord.

Mijn grootvader was Nederlands Hervormd predikant, mijn vader organist en mijn moeder was actief betrokken bij de Doopsgezinde Gemeente.

De catechisatie die ik kreeg van ds. Ton Meijer was van dien aard dat religie bij mij niet als een zware steen op de maag drukte; ook bij hem in zijn rol van dominee was er wel eens twijfel als het over Het Geloof ging. Bij mij kwam het als menselijk en natuurlijk over.

En wat mij bijzonder aanspreekt in de Doopsgezinde Gemeente is: *Niet overtuigen maar getuigen*. Het aspect van 'vrijheid in geloven' vind ik mooi.

Mijn vriend knikte en ik zag begrip bij hem.

Tot slot.

De feestelijke maaltijd (Lucas 14 de verzen 7-14) zouden wij, al dan niet met andere kerken in Zutphen, en met inachtneming van de Corona-regels, in de praktijk moeten organiseren.

Dit zou voor mij een nieuwjaars wens betekenen, ik kom hier graag t.z.t. op terug.

Wilco de Jong



Beste zusters, broeders en vriend(inn)en

Ik kon door de corona niet zelf aanwezig zijn op de ALV van nov. j.l. Wel heb ik vernomen dat u allen uw stem heeft uitgebracht op mij, zodat ik de KR kan versterken. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het vertrouwen wat jullie in mij stellen. Ik vind het spannend, daar ik nog bezig ben jullie te leren kennen en nog niet van de hoed en de rand weet binnen onze kerkelijke gemeenten, maar ik verwacht dat we een mooie tijd met elkaar gaan krijgen.

Hartelijke groet
Elselien de Meulder

Van de leden en vrienden

Wijkhoofden,

De wijkhoofden zijn weer bijelkaar geweest, door corona zijn vele leden actief geweest met het onderhouden van de onderlinge contacten. De eerdere wijkhoofden Eelke, Hermien, Heleen hebben te kennen gegeven hun functie niet langer meer te kunnen vervullen. Als gemeente willen we hen heel hartelijk danken voor hun inzet. De leden en vriendenlijst is doorgenomen. Een nieuwe groep gaat verder onder de naam wijkcoördinatoren. Dit zijn Geesje, Lydeke, Marijke,

en Marina. Jeanet was ook bij de bespreking en onderhoudt contact.

IN MEMORIAM MAGDA VREEKEN

Op dinsdag 21 december 2021 stierf Magda Vreeken, vriend van onze gemeente.

Een jaar of tien geleden kwam ik voor het eerst, als wijkhoofd, op bezoek bij Magda. Ze woonde toen nog niet zo lang aan het Vispoortplein en beschreef mij vol heimwee haar voormalige huis aan de Dijckmeesterlaan. Ze had daar met man en kinderen zo heerlijk gewoond.

Haar zicht was in die tijd al beperkt, maar ze redde zich prima in haar nieuwe appartement, als iedereen maar alles op dezelfde plaats terugzette. Ze stond erop om zelf koffie te maken. Aan het eind van dit bezoek vroeg ik of ze het op prijs stelde als ik vaker zou komen. Ze zei: “Graag,” en aarzelde geen moment. Ze hield van mensen en van bezoek. Ze had een brede belangstelling, de bezoeken waren altijd geanimeerd en we konden samen lachen. Ze bezag zichzelf met humor. Onze gesprekken gingen over de kinderen en kleinkinderen, kunst, literatuur, en de Doopsgezinde Gemeente, die ze graag wilde laten samenwerken met de Remonstrantse Broederschap.

Magda was 13 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ze vertelde erover dat ze op 14-jarige leeftijd voor het verzet berichten rondbracht. Ik vroeg: “Vond je dat niet eng?” Ze antwoordde: “Ik deed het gewoon. Ik had zelf een tasje gemaakt met een geheim vakje erin en daar deed ik die berichten in.”

Af en toe kwam Magda bij ons thuis en we maakten ook wel uitstapjes met haar. Willem ging dan mee. Hij hielp dan ook bij in-en uitstappen van de auto, want dat werd steeds lastiger. Soms vroeg ze: “Komt Willem weer eens mee, als je bij me komt?”

In de loop der jaren kon Magda steeds minder zien en toen ze viel en haar heup brak, zag ze alleen nog maar licht en donker. Dat was heel verdrietig voor haar. Toch bleef ze zelf de koffie zetten voor haar bezoek. De enige concessie die ze deed, was dat ik de kopjes naar de kamer mocht brengen. Het was en bleef een doorzetster.

Zolang Magda in haar huis aan het Vispoortplein woonde, kwamen de kinderen één voor één een weekend bij haar. Ze vergezelden haar dan naar de kerk, gingen een visje eten met haar, enz. Ze genoot ervan.

Toen werd ze ziek en kwam in een tijdelijke kamer van Sutfene. Ze vond het daar naar, heel naar.

Toen we haar na een uitje terugbrachten, zei ze : “Nu ga ik weer naar mijn gevangenis.” Na meer dan een jaar wachten, kreeg ze in Sutfene een eigen appartementje, dat met enkele van haar eigen meubels werd ingericht. Ze heeft er niet kunnen wennen. Het bleef vreemd voor haar. Ze noemde het wel, maar klaagde weinig. Ze bleef belangstellend en nam aan zoveel mogelijk activiteiten deel, zoals de eetclub waar ze lid van was. Ze ging naar de Doopsgezinden, naar de Remonstranten en naar de Rooms-katholieke mis. Het geloof was belangrijk voor haar. Magda stierf vredig. Ik blijf me haar herinneren als een moedige, vitale en leuke vrouw. Bij de bloemen, die we op haar kist legden, zat een kaart met de

woorden: “Een vaarwel aan Magda, ons voorbeeld van levenslust, namens de Doopsgezinde Gemeente Zutphen, Petra en Willem Wanrooij

Deurdiensten

09 januari	Zoomdienst
23 januari	Mieke Iwema
06 februari	Marijke Rexwinkel
20 februari	Wilco de Jong
06 maart	Elselien de Meulder

Zusterkring

Er is geen copy, maar het is misschien beter er toch iets van te vermelden. De zusterkring heeft voorlopig alle geplande bijeenkomsten stop gezet. Als we weer mogen beginnen laten we het jullie z.s.m. weten. Met hartelijke groeten Heleen.

Ingezonden info

Liliane fonds: Dank u wel voor uw gift van €200,00 die wij op 6 december jl. ontvingen.

U geeft hiermee kinderen een toekomst. Kinderen zoals Ethny (6) uit Guatemala. Ethny is doof en kan niet praten. Contact maken met anderen is voor haar heel moeilijk. Haar familie doet er alles aan om beter met haar te kunnen communiceren. Samen met Ethny leren zij gebarentaal.

Dit kan door een project van het Liliane Fonds en de partnerorganisatie Rompiendo Limites. Binnen dit project leren dove kinderen en hun families

door gebarentaal met elkaar te praten. Doordat de scholen vanwege Covid gesloten zijn, wordt er dagelijks thuisonderwijs gegeven met behulp van tablets. Er is lesmateriaal ontwikkeld en instructeurs zijn opgeleid en bezoeken de families maandelijks thuis.

Het project zorgt ervoor dat dove kinderen mee kunnen doen en er weer bij horen.

Uw ondersteuning heeft dit mede mogelijk gemaakt.

En Ethny ?

Over haar is een prachtig kinderboekje verschenen, geschreven door Annemarie Haverkamp. Het digitale prenten- en luisterboek 'Ethny praat met haar handen ' kunt u, als dank voor uw bijdrage, downloaden op

<https://www.lilianefonds.nl/cadeauboekje/>.

Van ons adoptiekind

Beste peetouders DWW (Doopsgezind Wereld Werk) geschreven vanuit Villa Hayes, Paraguay

We zijn nog maar een paar weken verwijderd van het einde van het schooljaar 2021 en we kunnen alleen maar zeggen dat GOD GOED IS GEWEEST! Het is een jaar geweest met gemengde gevoelens, hoop, onzekerheden, angst, verliezen, vreugde, ziektes, verdrietige momenten zoals toen we een leraar verloren door COVID, maar de mooiste was ongetwijfeld de immense vreugde om herenigd te worden met onze studenten.

In april, mei, juni en juli waren we met virtueel onderwijs, aangezien het de meest kritieke

maanden waren van COVID in het land, maar in augustus hadden we ze weer dicht bij ons, in ieder geval in kleine groepjes! Waren hard aan het bidden om terug naar school te gaan! Wij geloven dat die gebeden door God zijn verhoord.

Dat we zijn doorgedaan was te danken aan mensen zoals jij, die ons altijd hebben gesteund en die ons in deze moeilijke tijd niet hebben losgelaten, integendeel, te midden van onzekerheid hebben ze ons nog sterker gegrepen.

Dank u lieve broeders en zusters om verder te kijken dan uw omgeving, uw behoeften, uw verlangens en uw ogen en uw hulp te richten op onze kinderen en jongeren die het meest nodig hebben.

Met DWW hielp U 21 kindere. Hun families zijn erg gelukkig en kijken ernaar uit om volgend jaar verder te studeren. Ondanks COVID hebben we dit jaar toch iets verder kunnen schuiven.

Hartelijk dank voor uw bijdrage voor 2022. Wilt u weer enkele kinderen sponsoren ? Wat is het bedrag per kind ? Ik zou die informatie zeer op prijs stellen.

De economie is nog steeds moeilijk, maar het trekt langzaam aan. We moeten de infrastructuur verbeteren om kinderen meer comfort te bieden.

Een van onze verlangens is een dak boven de sportbaan, zodat ze ook in tijden van hitte of regen van de sport kunnen genieten.

Het einde van het jaar is 30 november. We hebben hier nu een hete zomer, maar ze zijn bijna op vakantie. We zijn er zeker van dat het zaad van het Woord van God dat in uw hart is geplant, zal ontkiemen, groeien en vrucht zal dragen in

overvloed en u zult zien dat het Koninkrijk van God vooruitgaat!

Wij wensen u een VROLIJK KERST en een gezegend jaar 2022!

Groeten van Marta Torres



Van de boekhouder.

In het vorige Venster schreef ik dat niet elk lid of vriend van de gemeente een betaling had gedaan.

Waarschijnlijk mede door die tekst hebben enkele leden en vrienden alsnog een bedrag overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor.

Raang Boer Iwema

Thora.

De bijeenkomst van de Thoragroep op 11 januari kan door de corona-maatregelen niet doorgaan.

We wachten af wat de regering voor maatregelen aankondigt op 14 januari.

Daarna wordt besloten wat er met de bijeenkomst van 25 januari gaat gebeuren.

Raang Boer Iwema

Diaconie

07 november	Stichting leergeld	€ 22,30
21 november	Kansrijk Suriname	€ 164,15
	Per bank binnengekomen	€ 45,00

05 december	Lilianefonds	€ 89,80
19 december	Kerstpakketten PKN	€ 65,00
	Per bank binnengekomen	€ 935,00

Middagpauzedienst



Vanwege coronamaatregelen zijn de diensten tot 13 januari 2022 stopgezet !

Verjaardagen

09 januari	Mevr. M.G.A. van der Burgt
16 januari	De heer S. Duim
17 januari	Emmy Nab
14 februari	Mevr. B. De Neeling
15 februari	Mevr. L. Boer Iwema-Bos
16 februari	De heer M.J. Draijer
24 februari	De heer H. Timmerman

Gedicht

BOS

Het bos barst van het leven
ik ben het bos
elke boom in het bos
de onzichtbare wortels
gehecht in de aarde
de stoere stam
die zoveel te dragen heeft

kroon die ten hemel reikt
en zoveel te dragen geeft.

Iedere bewoner
het kruipend gedierte
dat zich verbergt
de wroetende scharrelaar
de spelende buitelaar
hoogvliegers die jubelen
miljoenen krioelende beestjes.

Vegetatie van varens en mossen
het druipende druilen
door wolken die huilen
ruisen van suizende wind
stille beweging.

Het gefilterde licht
diagonale stralen
strelen speels de bodem
waar de schaarse zon danst
in overdaad aan schaduw.

Kakofonie in ochtendschemer
fluistering van nakende nacht
het groen zo kwetsbaar
blad dat onherroepelijk valt
vochtige geur van verrotting
aroma van het prille leven
verval en herrijzenis
dat al noemt men bos.

Pier Ebbinge



Predikant

Vacature

Kerkenraad

Voorzitter

tevens

secretaris

Carin Dassel
telefoon: 0570-677801
dasselcarin@gmail.com

boekhouder

R. Boer Iwema
bankrekening dg gemeente
Zutphen NL06RABO0376722339
postbankrekening dg gemeente
Zutphen NL64INGB0000904945

diaconie

bank.rek. NL43INGB0007208286
t.n.v. diaconie D.G. Zutphen

kosterij

tel.0575- 523732
Jan en Emmy Nab 06-43782166

postadres:

website:

e-mail adres:

IJsbaanstraat 2 7203 JH Zutphen
www.dgzutphen.doopsgezind.nl
info@dgzutphen.doopsgezind.nl