



doopsgezind
venster

januari februari
2020

doopsgezinde gemeente zutphen

Auto dienst

Zr. H.Vis-Schuursma 0575-545496
Zr. E.Hoogterp 0575-546975
Zr. M.Rexwinkel 0575-521922

Diensten op zondag in de Doopsgezinde kerk, Leeuweriklaan 23, Zutphen aanvang 10.00 uur

<u>05 januari</u>	Da. A.C. Thimm-Stelwagen Nieuwjaarsbijeenkomst
2 ^{de} collecte:	<i>Waterputten</i>
<u>19 januari</u>	Dhr. A. Maris 10.30 uur World Fellowshipsday, met DG Arnhem
2 ^{de} collecte	<i>Mennonite World Conference</i>
<u>02 februari</u>	Da. A.C. Thimm-Stelwagen
2 ^{de} collecte	<i>Adoptiekind</i>
<u>16 februari</u>	Da. J. Van woerden
2 ^{de} collecte	<i>Gemeente opbouw</i>
<u>01 maart</u>	Da. A.C. Thimm-Stelwagen
2 ^{de} collecte	<i>Lilianefonds</i>

Voor verdere informatie zie website

www.dgzutphen.doopsgezind.nl

Van de redactie

De kopij voor het Venster ontvang ik graag
voor 23 februari 2020

Emmy Nab tel.0575-523732

mail j.nab@chello.nl



Inhoud

Vanuit de Kerkenraad

Ledenmutaties

Deurdiensten

Zusterkring

Van de predikante

Ingezonden info

Roemeniëreis

Gedicht

Collectes

Diaconie

Middagpauzedienst

Gedicht

Adressen



Vanuit de Kerkenraad

Een korte cursus.

Kijkend naar oude en nieuwe machtshebbers kunnen we een korte cursus opstellen van succesfactoren om aan de top te komen:

Les 1. Focus. Richt je uitsluitend op het vergaren van macht. Heb je die eenmaal in voldoende mate, dan volgen geld, status, seks en bewondering vanzelf.

Les 2. Vermoord je geweten. Het is het enige dat tussen jou en macht staat. Vermoord het en maak je vrij van idealen.

Les 3. Geef niet om mensen. Zie ze alleen als een middel om macht te krijgen en te behouden. Dump de nuttelozen, vernietig de tegenstanders en gebruik degenen die je volgen. Misbruik hun loyaliteit.

Les 4. Sla hard. Als iemand je ergens van beschuldigt, sla dan honderd keer zo hard terug. Beschuldig je tegenstanders bij voorbaat van wat je zelf denkt en doet. Verkondig luidkeels dat jijzelf het slachtoffer bent.

Les 5. Lieg en herhaal de leugens duizendmaal. Waarheid is onbelangrijk. Je volgers geloven wat ze

graag willen geloven. Geef ze met leugens een goed gevoel over zichzelf.

Les 6. Creëer een vijand. De pers, het establishment, de democraten, de moslims, de immigranten, het maakt niet uit. Alles is goed als je de onlust maar bundelt en richt. Natuurlijk ben je zelf de grote bestrijder van deze vijand.

In de vervolgcursus noemen we nog een paar facetten, maar om te beginnen volstaan deze 6 lessen. (Successen in het verleden zijn een garantie voor succes in de toekomst).

Een ander aanbod.

Met kerstmis vierden we de geboorte van een mens die een ander lessenpakket in de aanbieding had. Liefde, rechtvaardigheid, waarheid, mededogen, barmhartigheid en ja, waar nodig, een harde, straffende hand. Op de korte termijn bezien liep het slecht met hem en zijn leer af. Op de lange termijn is er een andere uitkomst. Na 2000 jaar zijn de lessen van Jezus springlevend en hoopgevend. Ze geven blijvend uitzicht op een andere werkelijkheid. We kunnen ze gebruiken om het handelen van machthebbers te toetsen en ze zijn nuttig om ons eigen handelen ernaast te leggen. Want een overstijgende les is, dat we allemaal macht hebben over anderen. Soms veel, soms weinig, maar macht hebben we. In alle relaties. En we passen allemaal de lessen uit het eerste pakket toe. Meestal verdund. Maar toch. Aan u en mij de keus welke lessen uit welk pakket we meer willen toepassen in 2020. Sterkte daarmee. Ik zal het nodig hebben.

Willem Wanrooij

Een Venster op 2020.

In het jaar 2020 is de kerk aan de Leeuweriklaan 80 jaar in gebruik. Als kerkenraad willen we daar aan het eind van het jaar even bij stil staan.

U hebt in het Venster van juni 2019 gelezen dat de eerste steen is gelegd in juni 1939, dat is ook op de gevelsteen te zien. Het gebruik van de kerk startte echter pas/ of al (?) in december 1940.

Ik vraag me af hoe dat was, in oorlogstijd. Was er gelegenheid om door te bouwen, of heeft de bouw er hinder van ondervonden? Was er vertraging of overschrijding van het budget, zoals je dat tegenwoordig zo vaak leest?

Was de gemeente blij en verheugd eindelijk naar de nieuwe stek te kunnen gaan, ondanks de oorlog? Of speelde die oorlog geen rol van betekenis bij de nieuwe stek. De bouw was immers al ingezet en al lang tevoren gepland.

Was het een groot feest die eerste dienst, in de adventtijd, of overheerste soberheid?

De kerstkaart 2019 van de gemeente bevatte een foto van de ramen achter het orgel, indertijd vanuit de kerk goed te zien, nu staat het orgel ervoor.

Toen ook zag je de tekst van binnenuit, nu kun je alleen spiegelschrift lezen. "Ik ben het licht."

Gelukkig is de tekst niet zo lang, wel fundamenteel.

Kent iemand van u verhalen van die tijd, uit de overlevering? Wilt u deze delen met de kerkenraad, zodat we daar iets mee kunnen aan het eind van het komende jaar?

Mieke Iwema

Van de leden en vrienden

Op 1 november 2019 ontvingen we bericht dat is overleden op 14-10-2019 onze broeder W. Beyer.

Een verheugende mededeling is, dat zich een nieuwe vriendin voor onze gemeente heeft aangemeld in de persoon van Nel de Greef. Nel bezoekt al geruime tijd met enige regelmaat onze diensten en huurde ook al een paar maal onze kerk voor diverse gelegenheden. Zij is buurtgenoot en was de stuwende kracht achter de verlichting van de “kerst”-boom in de tuin van Lies.

Deurdiensten

05 januari	Willem Wanrooij
19 januari	Mieke Iwema
02 februari	Hermien Kuipers
16 februari	Eelke Veldman
01 maart	Lydeke Boer Iwema

Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is
De wijziging graag doorgeven aan Willem

Van de predikante:

Twee teksten uit het liedboek Zangen van Zoeken en zien, Oecumenische liedbundel 2015)

In juni van 2019 gingen Paul en ik met een groepje collega's naar Woodbrooke, een Quaker-centrum dicht bij Birmingham. We hadden ons opgegeven voor een training 'Soulful Leadership'. De vijf dagen dat we op reis waren, brachten ons als collega's dicht bij elkaar. We leerden veel, en naderhand hebben we contact gehouden via een app en via een vervolgtag in Bussum. We inspireren elkaar, we houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en maken plannen, hoe we het geleerde door kunnen geven aan anderen in de broederschap. Van één van deze collega's leerde ik een lied uit een voor mij nieuw liedboek: Zangen van Zoeken en Zien. Naderhand bestelde ik het boek, er staan mooie liederen in. Voor het nieuwe jaar begin ik hier met de teksten van twee liederen uit dit liedboek.

Wie durf er nog te zingen,
Wie zingt er nog het licht,
Wie zing er nog de kleuren, zingt woorden tot
gedicht?

Wie zingt glashard het onrecht stuk,
Wie zingt de wereld in balans,
Wie zingt er van een nieuw begin?

Zing met tranen in je ogen,
Zing de stenen harten stuk,
Zing, ondanks je onvermogen,
Zing de woede tot geluk!

Zing de sterren aan de hemel,
Zing liefde los uit alle kelen,
Zing van onbezorgd te spelen,
Zing alle talen om te delen!

Zing de handen: wat te doen,
Zing aan mensen vreugdegroet,

Zing het leven, zing het licht,
Zing vooruit: een vergezicht.

Zing de warmte en het leven,
Zing de stilte en de dank.

Als jouw stem het mag begeven
Zing ik verder, leven lang.

Tekst: Nelleke van Vliet (muziek: Peter Rippen,
lied 244)



Ik weet een tuin waar duizend rozen
Rood, geel en wit te bloeien staan.
Ik weet een stad waar duizend namen,
Werk, vloek en dans de markt om gaan.

Ik weet een tuin waar duizend rozen
Geduldig stil de dag doorstaan.
Ik weet een stad waar duizend namen
Vasthoudend om elkander gaan.

Ik weet een tuin waar duizend rozen
's nachts door een schoen worden vernield.
Ik weet een stad waar duizend namen
's nachts door een mes worden ontzield.

Ik weet een tuin waar elke morgen
De tuinman roos voor roos verbindt.
Ik weet een stad waar wie weet jij nog
Dag in dag uit aan troost begint.

Ik bid dat nu een mens de moed heeft
Nog deze nacht opzoek te gaan.
Ik bid dat nu een mens zal wijzen
Naar die het ons heeft aangedaan.

Om tuinstad en haar rozennamen
Moet ik die mens wel zijn misschien.
Als ik vannacht nog thuis zal keren,
Ik vrees dat ik mezelf zal zien.

Ik weet een tuin waar morgenvroeg al
De tuinman roos voor roos verbindt
Ik weet een stad waar wie weet jij nog
Met mij het troostherstel begint.

Tekst: Herman Verbeek (Muziek: Chris Fictoor. Lied136)

Nieuws van de predikante

Dank jullie wel voor alle lieve kerst- en nieuwjaarswensen en ook alle belangstelling voor onze verhuizing. Inmiddels is alles alweer achter de rug. De verhuisdozen herinneren ons er nog aan, maar langzaam krijgen steeds meer spullen weer een vaste plaats en vaak kunnen we ze terugvinden.

De komende maanden gaat de bijbelgroep weer verder en ook het bezoekwerk gaat door. Als u een gesprek met mij wilt, bel dan gerust (0297-743044).

U allen nog een gezegend 2020 toegewenst!

Bijbelgespreksgroep

De nieuwe data voor de Bijbelgespreksgroep zijn: 7 januari, 18 februari, 3 maart. We komen voortaan samen om 13.30 uur, dit is dus veranderd (!). We gaan verder met het lezen van het evangelie van Marcus. Wie mee wil doen is van harte welkom!

Zusterkring

7 november hielden wij onze bijeenkomst in Ruurlo bij Maria v.d. Burgt, die weer een muziekmiddag voor ons organiseerde

Het onderwerp was deze keer ::Finlandia::
gecomponeerd door Jean Sibelius

Niemand van ons dacht het stuk ooit gehoord te hebben, maar toen Maria de Hymne uit het stuk liet klinken, konden we deze bekende melodie a.h.w. zo meezingen. Eigenlijk een strijdlied, die de gevoelens van het Finse volk opriep, als een soort protest tegen de toenemende druk van Rusland. Een boeiend verhaal alweer met achtergrondgegevens die we niet kenden.

16 december eindigden we dit jaar, met een adventsviering bij mij thuis, waar ook 6 gasten vanuit de gemeente aanwezig waren.

We beginnen weer op 16 januari 2020 t.h.v. Ton Haak in Ruurlo. Tel.0573-453060

We wensen jullie allemaal gezegende kerstdagen en veel goeds in 2020.

Heleen Vis

Ingezonden info

Voortgangsverslag 2019 voor Donateurs van de gevulde Waterkruik

We steunen Afrikaanse zelfvoorzienende boeren met veilig drinkwater. De boeren slaan regenwater op in de door ons ontwikkelde Calabash Citernen. Onze trainers hebben lokale tankbouwers en managers van verschillende landen getraind. Het resultaat is dat onze Calabash Citerne gebouwd wordt in 12 Afrikaanse landen plus Mexico en Panama. Onze strategie: We blijven in ons basisland Guinee-Bissau citernen bouwen en trainers opleiden. Op aanvraag zenden we onze ervaren trainers en adviseurs naar projecten in Afrika. We lijken wel een uitzendbureau. Zuid – Zuid. We oogsten veel resultaten. Er waren trainingen in Kenia, Tanzania, Malawi, Ghana, Senegal, Guinee-Bissau en Conarkry en deelnemers uit landen als DR Congo, Zambia en Mexico. Er zijn 9 projecten die zonder onze financiële steun Calabash Citernen bouwen en 3 met steun. De drinkwatervoorziening door regenwater opslag, begonnen in Ginee-Bissau, verspreidt zich in Afrika. Goed voor ontwikkeling van vrouwen, gezondheid en lokale economie.



zondag 19 januari 2020

Met de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en die van Zutphen vieren wij Wereld Broederschap Dag, of World Fellowship Day op deze zondag.

Wat vieren wij dan eigenlijk? Het is de eerste Wederdoop die wij dan herdenken. Op 21 januari 1525 was de eerste Wederdoop, in Zürich (Zwitserland). Conrad Grebel doopte toen Georg Blaurock, die op zijn beurt onmiddellijk zeven anderen doopte. Over vijf jaar is dat vijfhonderd jaar geleden!

Ik vind het bijzonder om de dienst ter gelegenheid van deze herdenkingsdag te mogen houden, in deze gecombineerde Doopsgezinde Gemeenten van Zutphen en Arnhem.

Wij staan dan stil bij de eerste Wederdopers, of Anabaptisten. Ook te midden van de ergste leende komen wij over de hele wereld bij elkaar om Jezus na te volgen, die ons hoop geeft. Zo kunnen wij ons verbonden voelen met Broeders en Zusters over de hele wereld. Dit onder het thema: Jezus Christus, onze hoop.

Ook wil ik stilstaan bij de vraag: hoe is het nu om Doopsgezind te zijn? En: is er in uw leven iets veranderd in dat Doopsgezind zijn?

Ik hoop dat we elkaar zien in het Doopsgezinde kerkje in Zutphen, aanvang 10.30 uur.

Tot 19 januari!

André Maris

Roemeniëreis 2020

Ook volgend jaar organiseren we weer een reis naar Roemenië. Al sinds 2006 zijn er contacten met de Unitarische Gemeente van Nagyajta in het Hongaarse deel van Transsylvanië.

Sinds die tijd was het een partnerschap tussen de Gemeente in Nagyajta en de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland. Sinds 2015 zijn daar ook de Doopsgezinde Gemeenten van Holwerd, Hallum en Stiens bij aangesloten. Samen vormen deze 5 Gemeenten het "Klavertje 5" verband. Zij dragen samen met de Diaconie van de provincie Kovasna in Roemenië het huishulpproject voor 70 tot 80 ouderen in Nagyajta.

De afgelopen jaren hebben al veel mensen een reis meegemaakt naar dit prachtige land in Oost-Europa. Graag nodigen wij ook nieuwe mensen uit om kennis te maken met Nagyajta en om aansluitend een reis te maken door Roemenië.

We noemen deze reis de "Revolutiereis". Het is nu 30 jaar geleden (december 1989) dat het communisme/ Ceausescu-regime omver werd geworpen.

Waarschijnlijk zal het een reis zijn van **woensdag 13 mei t/m maandag 25 mei 2020** (ook Hemelvaartsdag valt hier in).

Een ruwe schets van de reis is via Lies / redactie verkrijgbaar.

Wijzigingen kunnen zeker nog plaats vinden, maar tijdens de infomiddag (die we gepland hebben op

zaterdag 21 maart om 14.00 uur in de Vermaning van Holwerd) zullen we dat aan de orde stellen. We zijn al een beetje aan het “begroten geweest” en komen waarschijnlijk voor 1 persoon op een 2 persoons kamer uit op ongeveer €1100; de 1p kamers zijn natuurlijk duurder. In deze prijs is (bijna) alles inbegrepen, behalve het eten in Dortmund en de drankjes bij de maaltijden.

Je kunt je nu opgeven als je interesse hebt, de definitieve aanmelding volgt dan begin januari wanneer ook de eerste aanbetaling moet worden gedaan. Als er nog vragen zijn horen we het graag.

Geniet van de feestdagen en we zeggen in het Hongaars: Isten Aldjon, God zegene jullie,
Giel van Leerzem en Rob B.Workel: 0519-554005



Gedicht

Behoor je nog niet tot de rijken
Die de belasting ontwijken ?
Start een nieuwe bv
In een land overzee
Dan begint het al wat te lijken.

Nico Bakker.

Collectes

Opbrengst collectes november en december 2019:

03 november 2019	€ 46,27
17 november 2019	€ 67,65
01 december 2019	€ 31,60
15 december 2019	€ 48,40
25 december 2019	€ 53,00

Diaconie

03-11-2019	Adoptiekind	€ 43,27
17-11-2019	Adoptiekind	€ 69,40
01-12-2019	Kerstpakketten	€ 35,90
15-12-2019	DG Wereldwerk	€ 45,20
25-12-2019	Lilianefonds	€ 47,40

Brief van Femke

Op 18 november heb ik € 100 donatie op mijn rekening ontvangen van de diaconie van de Doopsgezinde kerk voor Seeds of Hope. Wat enorm fijn weer!! Samen met Susan Philips, waarmee ik de stichting Benih Harapan (Seeds of Hope in het Indonesisch) overleg gehad over wat een goede besteding is van deze donatie. We hebben besloten om een dubbele set kleding en een deel van de opleiding voor 2 koks in een jaarstage hiermee te betalen. Een andere optie zou geweest zijn om extra matrassen aan te schaffen voor de studerende jongeren zodat ze met minder op 1 slaapkamer zouden zijn.

Lieve groet en nogmaals hartelijk dank voor iedereen die hieraan bijgedragen heeft!
Terima kasih banyak, Femke



Gebed van Huub Oosterhuis

Laat ons bidden:

Bij alles wat gebeurt, schrikwekkend,
mensonwaardig,
open ons hart en ons verstand voor wat óók
gebeurt en geschiedenis maakt:
gerechtigheid die volbracht wordt,
mensen die zich inzetten ten einde toe zich houden
aan.

Dat onze ogen opengaan voor die flitsen van een
nieuwe wereld.

Dat wij volharden in onze verwachting,
dat wij ons niet laten intimideren door wie de
macht hebben,
nu nog wel, maar ooit niet meer.

Dat wij vindingrijk de kleinste kansen leren
benutten

om vrede te stichten, recht te doen;
dat wij de moed niet verliezen,
dat wij die in ons spreekt van vrede
niet wantrouwen, als een illusie
dat wij staande blijven in het geloof
dat niets onmogelijk is
bij God- ik zal er zijn.

4 dec 2016 (Rode Hoed)

Middagpauzedienst



02-01-2020	Ds. W. Stolte
09-01-2020	Mevr. N. Bilder, LdH
16-01-2020	Mevr. ds. D. Van Alphen-Ubbens
Verg.Mpd	
23-01-2020	Ds. S.A. Meijer
Gebedsweek	
30-01-2020	Dhr. R. De Boer
06-02-2020	Ds. W. De Bruin
13-02-2020	Mevr. ds. I. Bultjes-Faber
20-02-2020	Pastor Mevr. G. Pols
27-02-2020	Ds. C. Bochanen

Predikant

da.A.C. Thimm-Stelwagen
telefoon: 0297-743044
thimmstelwagenac@gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

A.C.M. Dassel
telefoon: 0570-677801
dasselcarin@gmail.com

secretaris

W.R. Wanrooij
telefoon: 0575-779589
info@wanrooij.com

boekhouder

S.Duim
bankrekening DG gemeente
Zutphen
NL06RABO0376722339
bankrekening DG gemeente
Zutphen
NL64INGB0000904945

diaconie

bankrekening
NL43INGB0007208286 t.n.v.
diaconie DG Zutphen

kosterij

tel.0575- 523732
Jan en Emmy Nab
06-43782166

postadres:

IJsbaanstraat 2
7203 JH Zutphen

website:

www.dgzutphen.doopsgezind.nl

e-mail adres:

info@dgzutphen.doopsgezind.nl